



נשט אונר לדחובות

נאומי האקדמאים
במוצאי שבת ה 29 לאפריל 2023





מטה המאבק - אקדמיה
מאי 2023

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פתח דבר

במוצאי שבת 29.4.23, ח' באייר תשפ"ג, **יצאו לרחובות** אקדמאים ואקדמאיות, מכל תחומי הדעת ונאמו בהפגנות בכל רחבי הארץ מאילת ועד קריית שמונה כנגד "הרפורמה" המשפטית. התגייסות נרחבת שכזו אינה מובנת מאליה, משום שהדיון האקדמי מבוסס על חשיבה ביקורתית ומתאפיין במחלוקות נוקבות. והנה, התגבש קונצנזוס נרחב לארכה ולרוחבה של האקדמיה כי בלי החקיקה של הקואליציה הנוכחית עלול להיות הרסני לאקדמיה ולחברה כולה.

העמידה שכם אל שכם של מי שהספק, הברור הקפדני והחקר של עובדות והשלכותיהן הם משלח ידם היא צעד חשוב ומשמעותי. באופן חסר תקדים שותפים להערכה זו אקדמאים בעלי דעות מגוונות ונטיות אידאולוגיות שונות המתבססים על מיטב שיפוטם המקצועי. למרות שכנשות ואנשי אקדמיה אנו חלוקים תדיר בדעותינו, אנו מסכימים על דרך בירורן של מחלוקות. מחלוקות נפתרות רק בבחינת העובדות בקפדנות וביושר תוך חשיבה ביקורתית.

דומה שעם עליית הפופוליזם, העובדות איבדו מערכן בשיח הציבורי גם בישראל, והן מוחלפות ב"עובדות אלטרנטיבות" אשר חולשתן מטושטשת על ידי שטף קולני ודעתני. עמדות מנומקות של משפטנים, מדעני מדינה, כלכלנים, ועוד שורה ארוכה של מומחים, מושלכות כלאחר יד ובבז. "הלנו אתה אם לצרינו" הוא המבחן להערכתה של עמדה במקום הנימוקים והאמיתות אשר בבסיסה. לכן,

יצאנו לרחובות כדי להפגין, במטרה להדגיש כי הצעות הקואליציה מתבססות על לא יותר ממשאלות לב של מקדמיהן.

כניסת האקדמיה אל חזית המחאה מדגישה את חשיבותה של אקדמיה תוססת ומעורבת בעיצוב אופייה וערכיה של חברה, כמו גם חיונית לשגשוגה של המדינה ומשטרה הדמוקרטית. כלכלת ישראל ומשקה, מערכות המשפט, הבריאות והחינוך בה, תרבותה ואומנותה, הארכיטקטורה שבה ואף ביטחונה, כל אלה תלויים במחקר אקדמי פורץ דרך, מאתגר וקפדני ובו בזמן, שומרת ומחזקת את המשטר הדמוקרטי, מגינה על בלמים ואיזונים בין הרשויות, משמשת "רשות מבקרת" על גורמי כוח במדינה ובספקה מידע מהימן על הנעשה בה.

יצאנו לרחובות כדי לומר בקול גדול שרוח ליברלית-דמוקרטית ובפרט חירות המחשבה והיצירה המגולמת בה היא אויר שנשמת האקדמיה והמדינה. רק בסביבה דמוקרטית-שוויונית, בה יש משמעות לאמת, ושבה ניתן לשאול שאלות ביקורתיות, אקדמיה יכולה לפרוח. זה האידאל שלאורו פועלת האקדמיה, וגם אם יש מקום להעלאת הצעות לשיפור האקדמיה הישראלית, הרי שאין להופכן לתוכנית לריסוקה.

יצאנו לרחובות בעת הזאת כדי למלא את חובתנו האזרחית. ואנו מצהירים בזאת, שנעשה כל שביכולתנו להגן על הדמוקרטיה ולהילחם באמיתות אלטרנטיביות, הסתה ושיסוי, מניפולציות ושקרים בעזרת כל הכלים המדעיים שברשותנו.

כשם שבלי דמוקרטיה אין אקדמיה, כך גם בלי אקדמיה אין דמוקרטיה

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

גבעתיים - 12
פרופ' דרור ורמן



באר שבע - 10
פרופ' אבישי ברוורמן



אשדוד - 8
פרופ' מאיר פדר



אילת - 6
פרופ' יעלה שקד



הרצליה - 20
פרופ' ירון עז



הקריות - 18
ד"ר יאיר שגיא



הוד השרון - 16
פרופ' רפי מלניק



גבעת שמואל - 14
פרופ' אבי צדוק



טבעון - 28
פרופ' יועד צור



חיפה - 26
פרופ' מוטי שגב



חדרה - 24
פרופ' יצחק הרפז



זכרון יעקב - 22
פרופ' רבקה כרמי



כרמיאל - 36
ד"ר מיטל פינטו



כפר סבא - 34
פרופ' גור אלרואי



כפר יונה - 32
ד"ר קלאודיה קדר



ירושלים - 30
פרופ' גיא מירון



זוהי חוברת אינטראקטיבית. כל הנאומים, כולל עוד תמונות וסרטונים, מופיעים בעמוד הפייסבוק של מאבק האקדמאים. ליד כל נאום יש קוד QR אותו ניתן לסרוק או ללחוץ עליו כדי להגיע לגרסה המקוונת. לחיצה על אחד האייקונים בתוכן העניינים תוביל לנאום המתאים, וניתן לחזור אליו מכל דף על ידי לחיצה על הבית הקטן שמסביב למספר העמוד.

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

נתניה - 44
ד"ר מירב אהרון גוטמן



נתניה - 42
פרופ' אוריאל רייכמן



נס ציונה - 40
פרופסור אורן פרז



נהלל - 38
פרופ' קרין נהון



צומת העוגן - 52
פרופ' גיתי יהל



צומת הגומא - 50
פרופ' אמיר גולדשטיין



פתח תקווה - 48
פרופ' רוד ויניצקי סרוסי



עפולה - 46
ד"ר פאינה מילמן-סיון



ראשון לציון - 62
פרופ' יורם רבין



ראש פינה - 60
פרופ' ניר בקר



ראש העין - 58
פרופ' דפנה הקר



קריית אונו - 54
פרופ' שיף רפאלי



שער הנגב - 70
ד"ר נורית צימרמן



רעננה - 68
פרופ' רות הלפרין קדרי



רמת השרון - 66
פרופ' עמית שכטר



רחובות - 64
פרופ' עדי קמחי



תל-אביב קפלן - 72
פרופ' אהרן צ'חנובר



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' יעלה שקד האוניברסיטה העברית והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת



ערב טוב אילתיים. ערב טוב שותפים ושותפות לדרך. שמי יעלה שקד ואני פרופסור למדעי הים באוניברסיטה העברית



אני נמצאת כאן כחלק ממיזם "בלי דמוקרטיה אין אקדמיה". הערב, ראשי ההשכלה הגבוהה בישראל וחוקרי מדע ורוח בכירים משמיעים קול ברור ב-35 מוקדי מחאה ברחבי הארץ – לעצור את ההפיכה המשטרית ולחזק את הדמוקרטיה הישראלית.

אני נמצאת כאן הערב כי כבר 20 שנה אני גרה באילת וחוקרת את הים המדהים שלנו. בשנים אלו לימדתי

מאות סטודנטים ופעלתי לחיזוק המחקר והוראת המדעים בפריפריה.

אני נמצאת כאן הערב למחות נגד ממשלה שפועלת להחלשת מערכת המשפט במטרה לערער על ערכיה הדמוקרטיות הבסיסים של מדינת ישראל. ממשלה שמקדמת פגיעה בשוויון ובזכויות הפרט ותופסת את ההשכלה הגבוהה, חופש הביטוי וחופש העיתונות כאיום.

אני נמצאת כאן הערב למחות ולהתריע על החקיקה הדורסנית, השחיתות, התקצוב הסקטוריאלי וההסתה הפרועה של הממשלה. ממשלה שקוראת לנו אליטה מתוך לעג, פחד ובזבזנות להשקיע בחינוך והשכלה גבוהה בפריפריה ולהיטיב עם כולם.

מחשבה עצמאית, חופש דיבור, חינוך פלורליסטי, יצירתיות ושקיפות הם החיסונים היעילים ביותר נגד דיקטטורה. בהיותם מאבני היסוד של אקדמיה משגשגת - אין אקדמיה בלי דמוקרטיה.

ידע הוא כוח והשכלה היא מנוף להתפתחות אישית ולצמיחה לאומית.



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה ובלי אקדמיה, השכלה, מחקר ופיתוח אין כלכלה, בריאות או בטחון.

כנגד השנאה, השקרים, הקיטוב והשיסוי עלינו להדגיש את החברות והסולידריות ולפעול יחד במחאה, בהדברות ובהסברה ובחינוך הדור הבא.

במקום להתיימש בואו נדמיין עתיד אחר ונפעל לבנית הסדר חברתי ומדיני כולל במולדת משותפת. הסדר שיבטיח דמוקרטיה, שלום, שוויון הזדמנויות, השכלה וצדק חברתי לכולם.

ממשלה שמעבירה תקציבי ענק למוסדות שמתנגדים ללימודי ליבה גזרת בורות ועוני על מגזר שלם וגוררת את המדינה כולה למטה.

בהעדר משאבי טבע ומחצבים, ההשכלה היא המשאב העיקרי של ישראל, מנוע ליצירתיות, הרחבת אופקים ואינטגרציה. כן אינטגרציה – בתפקידי השונים פעלתי לקדם נשים ומיעוטים אחרים באקדמיה והאוניברסיטה שלי משקיעה רבות בעידוד השכלה באוכלוסיות מוחלשות ומקיימת תוכניות ייחודיות לחרדים ולערביי מזרח ירושלים. אבל כל זה בסכנה כי השכלה ומחקר אקדמי יכולים לפרוח רק בחברה פלורליסטית, חופשית ודמוקרטית.

כך שהמאבק שלנו הוא על כל הקופה –



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' מאיר פדר אוניברסיטת תל אביב

אשדוד, עם כל מדינת ישראל, נהנתה בעשורים האחרונים מנס נוסף - מהפכת ההיי-טק. אומת הסטארט-אפ שהפכה בשנים האחרונות לכלכלת ההיי-טק מתקדמת. מהפכת ההיי טק קריטית לשגשוגה ולביטחונה של ישראל - סייבר, כיפת ברזל, חיל אויר בעל עליונות טכנולוגית, רפואה מתקדמת ועוד.

מה גרם לנס הזה? שילוב ייחודי של אקדמיה חזקה, יחידות טכנולוגיות במערכת הביטחון, וכשרון בלתי נלאה. כשרון קיים שיש לטפחו בכל החברה - מרכז, פריפריה, חרדים, ערבים. כל זה ביחד עם יכולות מימון וכלכלה יציבה, הנשענת על מערכת משפטית חזקה ועצמאית!

חברים, כפי שכולנו יודעים ומרגישים: כל זה נמצא עכשיו בסכנה. סכנה ברורה ומיידית. למדנו מהונגריה ופולין - אם אין דמוקרטיה אין אקדמיה ואין חשיבה חופשית. אם אין מערכת משפט עצמאית אין השקעות ואין היי טק. יש לכך כבר סימנים. ההרס יקרה בוודאות אם חס וחלילה ההפיכה המשטרית תתממש!

ראש הממשלה יודע את כל זה. מיטב הכלכלנים, חתני פרס נובל ואחרים, כולל נאמניו, אמרו לו. הסימנים ברורים. אבל ראש הממשלה שקוע עד צוואר בענייניו המשפטיים ושבויו בקואליציית אימים, של המפלגות החרדיות והמתנחלים, הדורשת חוקים מפלים. ומעבר לכך יש פשוט יוהרה ורצון לנקמה. ומכאן בואו נבטל את הדמוקרטיה.

וכמו במדריך לדיקטטור, הם לא יסתפקו רק בהרס מערכת המשפט. כבר עכשיו יריב לזין אמר (ואני מצטט): " אנחנו גם רוצים אקדמיה אחרת. מינוי שופטים על ידי הקואליציה

מדינת ישראל היא נס.
חלום דורות שהתגשם.

אני שמח במיוחד להיות הערב באשדוד. עם נס משלה. מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. כמאמר של עמוס עוז - " עיר כמידת אדם על חוף הים התיכון".

ההפגנה כאן חשובה יותר מזו שבקפלן!



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה



סף דיקטטורית" בה החוקים יכולים לעבור מיידית. שמענו את יריב לוי בהפגנה בירושלים, ואת אמסלם ואחרים. ראינו אותם דורכים על שופטי העליון כאחת הדיקטטורות.

ברור לנו שהדמוקרטיה יכולה ליפול בקלות אם לא נשמור עליה, יתרה מזו אם לא נחסן אותה. זוהי משימתנו עכשיו.

והרשו לי להוסיף, לסיום, עוד דבר – עלינו לעבוד קשה כדי שהמחאה תגיע לקהלים נוספים. בהפגנת הימין שמענו גם רגשות עלבון והדרה. רגשות שאומנם מלובים בהסתה בלתי פוסקת של פוליטיקאים מהקואליציה, אך יש בהם לצערי זרע של אמת. עלינו להגיע ולשתף במחאה ובנס הישראלי את אחינו בפריפריה, בעיירות הפיתוח. את המתיישבים המתונים ביהודה ושומרון המבינים את הנזק והאסון בצעדי הממשלה. להגיע לציבור הערבי, וגם לחרדים הרואים בעם ישראל ערך, לומדים את המסורת חוזרים את בר קמצא ומה שהביא לחורבן בעבר. הם אחינו.

**ועם מחאה כזו, ועם מטרות נעלות כאלו
אנו ננצח. ננצח כי אין לנו ברירה. ננצח כי
אין לנו ארץ אחרת!**

הוא רק שלב ראשון. השלב הבא הוא מינוי פרופסורים". ואכן כך קורה. כאיש אקדמיה, זה זמן אני מרגיש את מסע ההפחדות של הארגון הפשיסטי "אם תרצו". הם שונאים כל מקום בו יש מחשבה חופשית!

זה לא מפתיע. זה קרה בהונגריה, זה קרה בתורכיה, בפולין – ולא רוצה להגיע למקומות גרועים יותר.

ומה שמוציא מהדעת, כל זה קורה כאשר יש סימנים למשבר כלכלי בעולם. יוקר המחיה. מצב ביטחוני קשה. ואיראן – איראן הופכת לגרעינית מול עיננו. בזה עוסקים?

לשמחתנו, לא הכל שחור... למזלנו, קרה עוד נס. בטירופם וביהירותם הם גרמו למשבר עכשיו. ובאופן קיצוני. בכך הם עוררו מחאה ללא תקדים. מחאה שסוחפת את כולנו כבר 17 שבועות. מחאה מרגשת עם דגלי כחול לבן מתנופפים.

שלא תטעו, רק אתם והמחאה הבאתם לכך ששר הביטחון לא פוטר בסוף באישון לילה ושחוקי הפיכה נמצאים עכשיו בהשהיה!

וקרה משהו נוסף: הצעדים הקיצוניים ומולם ההתעוררות המופלאה, הביאו להכרה שלא מספיק להתפשר על הוועדה למינוי שופטים, ואפילו על ביטול מלא של חוקי הפיכה. עלינו להגיע לחוזה חדש ועמוק בין מדינת ישראל ואזרחיה, המבסס את הדמוקרטיה הישראלית. ברוח מגילת העצמאות. הרוח שהביאה להקמת המדינה.

כי עם כל ההצלחה של המחאה עד כה, אל יגבה לבבנו. אנחנו במועד קריטי. הם לא ויתרו על חלומם המהפכני ההרסני. אנו עדיין "מדינת

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' אבישי ברוורמן אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אני אומר לכם מניסיוני הרב ככלכלן שעבד במדינות רבות ברחבי העולם. שללא מוסר, ללא בתי משפט, ללא משרתי ציבור מקצועיים שמחויבים ליושרה ודרך, שנאמנותם אינה אך ורק לבוס, לדיקטטור, יהא פה חורבן כלכלי.

ערב טוב לתושבי הנגב
הנאבקים על עתידנו ועתיד
ילדנו, תודה לכם! אני מאד
נרגש, להיות כאן.



ב-1990 הגעתי מהבנק העולמי בושינגטון לבאר שבע כנשיא האוניברסיטה.

אמרו לי, כאן לא תוכל להיות אוניברסיטה מצוינת, שכח מזה. אבל אנחנו, קבוצת אנשים שהצטרפו לחזון של אוניברסיטה מצוינת וגדולה, עם פארק טכנולוגי, אשר תפתח שעריה לכל אוכלוסיות הנגב, הצלחנו בענק.

מה היה הסוד? היינו חבורה מכל העדות ומכל השכבות, עם אמון וכבוד הדדי, עם יושרה ומטרה, וההצלחה הייתה מעבר לדמיון.

בשנת ה-30 לאוניברסיטה תלינו פוסטרים על בניין הסנאט מדברי דוד בן גוריון. "עם ישראל יבחן בנגב". ו"מדינת ישראל תבחן לא בעושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית וערכיה האנושיים". מה היא דמותה המוסרית היום?

לא צריך להיות פרופ' לכלכלה כדי לראות את תהליך הקריסה הכלכלית שכבר החל, ממנוף הצמיחה בהייטק, השקעות מחו"ל ואיתותי חברות דירוג האשראי. אם המהפכה המשטרית מדמוקרטיה לדיקטטורה תעבור, הראשונים שישלמו את המחיר הכבד של האסון הכלכלי תהיו אתם - תושבי הפריפריה.

הם יאשימו אותנו, אנשי המחאה בכך!! שקר וכזב!!!

מנהיגות שסטתה מדרך הישר מדרדרת אותנו למשבר כלכלי תוך חודשים בודדים.

משחקי בלימה וחידוש חקיקה, עם פשרות חסרות משמעות, לא ישנו דבר.

האוניברסיטאות הן יהלום בכתר מדינת

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

מעשה שמונע מאינטרסים אישיים בלבד. פוגע במדינת ישראל ומשרת רק את נתניהו.

אני מאשים שרים בליכוד שמבינים את סכנת החורבן העומדת לפתחנו, אך לא נוקטים שום צעד לעצירתה. היום זאת חובתם הציונית, חובתם הביטחונית, חובתם הכלכלית, ויותר מכל חובתם המוסרית לשבור שתיקתם ולהגן על מדינת ישראל שמתדרדרת לאבדון.

היום חובתו של כל ראש עיר, כל שליח ציבור, מכל גווני הקשת הפוליטית, להצטרף אלינו למחאה לעצור את הטירוף הזה ולהחזיר את השפיות לישראל.

עמים רבים בעולם חיים תחת דיקטטורה.

לא כאן! לא אנחנו, לא עם צעירים כמוכם ומבוגרים כמונו שחוברים יחד – לא נוותר!

דמוקרטיה, שוויון לכל תושבי הנגב ולכל תושבי ישראל!

ערכי מגילת העצמאות!

לא ניתן שישראל תהפוך למדינת עולם שלישי, נמוכה בעמים!

אנחנו נתגבר, אנחנו ננצח במאבק על דמותה ואופייה של מדינת ישראל! מדרום תפתח הטובה!

ישראל לפיתוח הטכנולוגי, המדעי והאנושי. בחודשים האחרונים מדענים צעירים מחליטים לא לחזור ארצה, ורבים מחפשים את דרכם אל מעבר לים.

אין אקדמיה ללא דמוקרטיה!!!

אם אכן נוותר על הדמוקרטיה, והממשלה תתערב ברגל גסה בענייני האקדמיה, האוניברסיטאות והמכללות יפגעו אנושות. רמתן תרד, כספים מקרנות בינלאומיות יהא קשה להשיג, והתרומות מנדבנים בחו"ל תרדנה פלאים – הלא את התרומות גייסנו לתמיכה בחזון של מדינה יהודית ודמוקרטית, שתהא חברת מופת!!!

אני מאשים את בנימין נתניהו שמתוך אינטרסים אישיים מחריב את כל מה שנבנה פה, את הפלא הציוני.

לבנות לקח עשרות בשנים להרוס אפשר במהירות.

חזיתי ביום חמישי במראות מירושלים. שר משפטים מוביל חסידיו לדרך על תמונות של שופטי בית המשפט העליון. זאת היהדות של עם סגולה?

היהדות ומורשת ישראל שאני חונכתי לאורה, הייתה דבקות ביושרה, דרך ארץ, השכלה ותרבות. כך דרשו בעבר גדולי יהדות ספרד ואשכנז. והיום? שר לביטחון לאומי? עבריין שלא שרת בצבא.

הכסדום היינו לעמורה דמינו?!

אבל בושה גדולה יותר, היא מי האחראי שמינה אותנו?! בנימין נתניהו. זהו מעשה, לא ציוני, לא בטחוני, שפוגע חמורות במעמדנו בעולם.



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' דרור ורמן המכללה האקדמית תל-אביב - יפו

הטווח למדינה הוא עצום, ושהוא פוגע באחד היתרונות המובהקים ביותר של מדינת ישראל – היתרון האנושי – שהוא אולי היתרון הכי גדול שלה.

נתניהו היה את בתקופה שניהל נכון וגם הבין, ולכן שינה כיוון. הוא גם הגדיל את תקציבי האוניברסיטאות, מה שאיפשר לי למשל לחזור לארץ, רגע לפני שמדעי הרוח קרסו, ולהצליח כדיקן מדעי הרוח לבנות את התחום והפקולטה מחדש; וגם תמך במהפכת המכללות, שהוקמו משנות ה-90 והרחיבו מאד את העולם האקדמי בארץ. היום אני נשיא מכללה, ויכול להעיד מכלי ראשון שהמכללות הן ההצלחה הגדולה ביותר של המועצה להשכלה גבוהה, וזה כמובן בתמיכת המדינה ובמימונה.

אבל מה? האקדמיה בגדול עדיין ליברלית, ותמיד תהיה. לקואליציה האנטי-ליברלית ושונאת חופש הדיבור והמחשבה הזאת, לכן, האקדמיה היא קוץ של ממש. השפעתה של האקדמיה לא ישירה כמו זו של מערכת המשפט, שאותה הם חייבים לחסל ראשונה, אולם אין ספק שאנחנו הבאים בתור.

אקדמיה מעודדת חופש מחשבה. אקדמיה מעוררת ביקורתיות וקריאת תגר על דרכי חשיבה מקובלות. אקדמיה מעודדת שוויון בגישה להשכלה גבוהה - שוויון בין נשים וגברים, שוויון למיעוטים. אקדמיה מכוונת לאמת, ומנוגדת מטבעה לשקרים, לחצאי אמיתות ולפייק ניוז.

אקדמיה מכוונת לנתח מהלכים ולשאל מהן סיבותיהם ומהן תוצאותיהם. לא בכדי

שלום לתושבי גבעתיים,

שמי דרור ורמן, ואני נשיא המכללה האקדמית ת"א-יפו. אני נמצא כאן היום כחלק מהיערכות



בכל הארץ של אנשי אקדמיה לדבר על הסכנה לאקדמיה הישראלית ממהפכה המשטרית, ולהסביר את הסיסמא שעל החולצה שלי, "**אין אקדמיה בלי דמוקרטיה**".

אני רוצה להתחיל בשאלה פשוטה. איך יודעים שמחאה היא אפקטיבית? למשל, שההפגנות האלה שלנו נגד ההפיכה המשטרית הן אפקטיביות? כי אלו שהמחאה מופנית נגדם רוצים לדכא אותה (אתם זוכרים את בן גביר, הסוסים ורימוני ההלם, כאן בגבעתיים!) הם מגלים שהם לא יכולים לדכא אותה, אבל רוצים, וכך אנחנו יודעים שהיא אפקטיבית.

באופן דומה, איך אנחנו יודעים שאקדמיה חופשית מפריעה לדיקטטורים? כי אנחנו רואים שתמיד, אבל תמיד, זהו מהלך קריטי לשלטון אוטוריטרי לדכא את האקדמיה.

אצל נתניהו, האמת, זה סיפור ארוך וישן, שמתחיל בקדנציות הראשונות שלו. סיפור ארוך שאני מכיר על בשרי. אני שנים רבות לימדתי בחו"ל. לא מרצון, אלא בגלל התקופה שבה נתניהו וממשלת הימין כבר ניסו פעם לפגוע באקדמיה. מדוע? כי כבר אז היה עם נטיות אנטי-ליברליות ואוטוריטריות, והאקדמיה היא המעוז הליברלי, בארץ כמו גם בעולם.

המהלך של הימין בשנות התשעים - צמצום של כ-900 משרות באקדמיה הישראלית - שקול בגודלו לסגירתה של אוניברסיטה שלמה. ואז הבהירו יועצים לנתניהו שהנזק ארוך

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

מפורסמים, בניסיון למנוע פרסום מאמרים ביקורתיים (אמצעי הלחץ, ביטול מינויים לתפקידים בכירים של מי שפרסם מאמר כזה).

4. השלטון צמצם את המשאבים של המוסדות הקיימים להשכלה גבוהה והעביר אותם למוסדות לימוד

חדשים מנוהלים ע"י מקורבים שמשרתים את המטרות האידיאולוגיות והפוליטיות של השלטון. למשל ה- Collegium Corvinus Mathias, שזה בערך כמו לתת תקציב ענק לפתיחתה של אוניברסיטת פורום קהלת

5. לאחרונה אורבן גם חוקק חוק שלפיו הועד המנהל של האוניברסיטאות מתמנה ע"י הממשלה. התוצאה היתה מיידית – האיחוד האירופי אסר על שת"פ עם מוסדות להשכלה גבוהה הונגריים [30 מוסדות בהונגריה (21 אוניברסיטאות, 9 מכללות)], והפסיק זכאות למענקי מחקר – בעצם חרם של האיחוד האירופי.

אצלנו הזרעים של כל המהלכים האלה – וגם אחרים, כמו פיטורי מרצים סוררים, למשל, או קביעת קריטריונים אחרים להסמכה מקצועית במוסדות חרדיים, למשל של פיזיותרפיסטים נאמר – כבר מוטמעים בתוך ההסכמים הקואליציוניים.

אסור בשום פנים ואופן לתת להם לנצח. כי: אין אקדמיה בלי דמוקרטיה ואין מצוינות בלי אקדמיה

ואין ישראל משגשגת (ואולי אין ישראל בכלל) בלי המצוינות האקדמית שלה.

ממשלים דיקטטוריים מתמלאים חלחלה מכל המאפיינים האלה של האקדמיה.

אני עצמי היסטוריון: המקצוע שלי הוא זה שללא הרף משווה בין

מצבים היסטוריים שונים ומזהה גורמים מקבילים – למשל השוואות למה שקורה היום בהונגריה ובפולין ובתורכיה, או השוואות בין התהליכים המתרחשים כיום בארץ לגרמניה בשנות השלושים. אם אני לא עושה את זה אני חוטא לתפקיד המקצועי שלי.

לכן, לסיום אני רוצה לתת לכם דוגמא אחת שקורית ממש היום, שחברים אישיים שלי מעורבים בה ונפגעו ממנה – מה שקרה בהונגריה בעשור האחרון. האיום על האקדמיה בארץ שמהווה הממשלה הזו, וההסכמים הקואליציוניים שבבסיסה והמהפכה המשטרית שהיא מנסה לכפות עלינו, דומה מאד למה שקרה בהונגריה.

בהונגריה, אחרי חיסול הביקורת השיפוטית, אי אפשר היה לעצור את המהלכים הבאים: 1. השלטון אסר על הוראה ומחקר בתחומים מסויימים – למשל לימודי מגדר רחמנא לצלן, נאסרו לקרדיט אקדמי ללא כל דיון או יכולת התנגדות.

2. השלטון הביא לסילוקה של אוניברסיטה אירופית חשובה שלא הייתה תחת פיקוח הממשלה (כדי לשמור על החופש האקדמי שלה היגרה לוינה... אני הבאתי משם למכללה שלנו חבר סגל ישראלי).

3. השלטון החל להתערב באלו מאמרים



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' אבי צדוק אוניברסיטת בר אילן



גבירותי ורבותי, שכנים וחברים, דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים, וכל הציבור הנהדר הזה שמדינת ישראל יקרה לו, ערב טוב ושבוע טוב.

מחר יפתח מושב הקיץ של כנסת ישראל, כאשר הצעת החוק למינוי שופטים מונחת ברקע. מונחת במרחק כמה שעות קטנות של הלילה בסך הכל מלהיות לחוק.

רק המחאה הציבורית חסרת התקדים מנעה מממשלת ישראל מלהשלים את המהלך במושב הקודם. על-מנת למנוע זאת ממנה במושב הקרוב, המחאה הציבורית חייבת להימשך ולהתעצם. תודה לכל אחד ואחת מכם שנמצאים כאן מדי שבוע. תודה והוקרה והערכה לכם.

בהחלט ניתן לבחון מחדש את המשטר החוקתי בישראל. בוודאי יש דברים לשפר ולתקן. אין גורם חסין מביקורת ומהערכה מחדש, גם לא בית המשפט העליון. אבל לא כך. לא בקצב הזה. לא באופן הזה. לא בעסקת חבילה מטורפת של חוקים פרסונליים ומושחתים. ובעיקר – לא בבחירת הרכב השופטים על ידי הממשלה.

אנחנו לא סומכים על רצונו הטוב של פוליטיקאי שירסן את כוחו שלו. אנחנו סומכים אך ורק על מוסדות.

במדינת ישראל אין חוקה. הכנסת מתדרדרת לשפל חדש, נמוך מקודמו, בכל בחירות. הבלם היחיד בפני כוחה השרירותי של הממשלה הוא בית המשפט העליון.

כולנו ראינו את מופע האימים בירושלים ביום חמישי, בראשות יריב לוין. ראינו כיצד דורכים על תמונות שופטי ישראל, במפגן שהולם את המשטרים האפלים והחשוכים ביותר. עצמאות בית המשפט ובחירת שופטיו שלא על-ידי הקואליציה הם קווים אדומים.

אנחנו נמשיך להיות כאן כדי להגן עליהם.

בערב הזה, נציגי האקדמיה הישראלית נושאים דברים בשלושים וחמישה מוקדים, מדן ועד אילת. חתן פרס נובל, חתני פרס ישראל, חברי האקדמיה הלאומית למדעים, וגם חברי סגל מן השורה, כמוני. שכנכם, מהפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר-אילן. בימים כתיקונם, אני שמח לעסוק בזוטות כמו ליזרים, וסיבים אופטיים.

מה מביא אותנו לכאן? מה מביא אותנו לרחובות היום? אנחנו חרדים לעתידו של המחקר במדינת ישראל. אנו חרדים לעתידה של האקדמיה הישראלית.

המחקר האקדמי במדינת ישראל הוא הבסיס לתעשיית ההייטק שלה, הגורם הראשון במעלה לחוסנה הכלכלי ומעמדה בעולם. מחקר אקדמי מצטיין יכול להתקיים רק תחת חופש מלא מכל

התערבות. חופש להטיל ספק, למרוד במוסכמות, להקדיש את זמנך ומאמצריך כדי לנסות את מה שאינו פופולרי ומקובל. חופש מתכתיבי השלטון. חופש שרק מוסדות בלתי תלויים יכולים להבטיח לאורך זמן.

אנחנו שומעים את הקריאות בממשלת ישראל ל"רפורמה גם באקדמיה". לכך ש"צריך אקדמיה אחרת". חברים שתומכים בחקיקה אומרים לי: ממה אתה דואג? מה כבר יכול לקרות? אז תנו לי לומר לכם מה יכול לקרות. בטקסס, למשל, סנאט המדינה אישר החלטה לפיטורי מרצים. הסיבה? מרצים אשר מלמדים בקורסים שלהם תכנים שאינם תואמים את תוכנית הלימודים הממשלתית בבתי הספר. הבנתם? תלמדו את מה שאנחנו,



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

הזה, רוצה שר החינוך למנות את ראש המועצה להשכלה גבוהה. לצערנו, יש מי שהיו רוצים לראות כאן אקדמיה נוסח טקסס והונגריה. בבוקר שאחרי מהלכי החקיקה של יריב לויין ושמחה רוטמן, לא יהיה עוד מי שיעצור בעדם. אבל אנחנו כאן כדי לומר מקצה הארץ עד קצה: לא ניתן!

מדינת ישראל חייבת לצאת מהמשבר הזה כשהיא מחזקת. אין לה ברירה. צו השעה הוא הסכמה רחבה, על בסיס פשרות כואבות. שיר של הרולינג סטונס אומר: "You can't always get what you want". אינך יכול לקבל תמיד את מה שאתה רוצה. במשבר הזה, גם התומכים במהלכי הממשלה וגם המתנגדים להם לא יקבלו את כל מה שהם רוצים. כי המחיר יהיה שבירתה של מדינת ישראל לשניים. אבל השיר ממשיך עוד:

"If you try sometime, you just might find, you get what you need".

אם תנסה, אתה עשוי לגלות שקיבלת מה שאתה צריך. ואנחנו, תומכים ומתנגדים, חייבים לנסות. לא לקבל, כי אם לקחת, לדרוש, ולהשיג, את מה שאנחנו צריכים. הגדרה מחדש של המשטר החוקתי במדינת ישראל, על סמך הסכמה רחבה בין כל מי שמדינת ישראל דמוקרטית יקרה לו, ובמסגרת קווים אדומים של הפרדת הרשויות. לאלו הנמצאים כאן אני קורא: תמשיכו לבוא! אל תוותרו! אל תתעייפו! אבל הכינו עצמכם גם לפשרות וויתורים כואבים. ולא לו שעדיין לא כאן איתנו, אלה שהצביעו בעד ממשלת ישראל אבל דעתם לא נוחה מהמתרחש, אלה שרוצים שינוי במדינת ישראל אבל מבינים שלא זו הדרך, אני אומר: בואו! רדו מהגדר! אל תשאירו את הזירה לקיצונים. הצטרפו אלינו כבר בשבוע הבא! יחד, נתבע מהפוליטיקאים שלנו את מה שאנחנו צריכים. **כי לא רק שאין לנו "אקדמיה אחרת", אין לנו ארץ אחרת.** תודה רבה לכולכם.

השלטון, חושבים. ואם לא, נפטר אתכם. אנחנו כאן היום כדי לומר: ישראל לא תהיה טקסס! בהונגריה, מרבית האוניברסיטאות סולקו מתקציבי המחקר של האיחוד האירופי. זאת מכיוון שמונו להם הנהלות פוליטיות מטעם ממשלתו של אורבן. תוכניות האיחוד האירופי הן היוקרתיות והתחרותיות ביותר. במדינת ישראל, קשה הרבה יותר לערוך מחקר בחזית הידע ללא שותפות בתוכניות הללו. קשה הרבה יותר לזכות להכרה ומעמד בינלאומיים ללא שותפות בתוכניות הללו. שנה אחר שנה, האקדמיה הישראלית היא הזוכה הגדולה ביותר במענקי המחקר הללו ביחס לגודל האוכלוסייה. יותר מכל מדינה אחרת באירופה. ללא הבטחה של חופש אקדמי מחוץ להישג ידם של הפוליטיקאים, אנחנו לא נהיה שם. נמצא את מקומנו כפרובינציה

אקדמית, בשולי המזרח התיכון. **ישראל לא תהיה הונגריה!**

ולאלה שחושבים שכאן זה לא יכול להתרחש, תנו לי לספר לכם משהו נוסף. השבוע למדנו כי שר החינוך יואב קיש פועל למנות לראשות המועצה להשכלה גבוהה את הרקטור לשעבר של הקריה האקדמית אונו, איש הפקולטה למשפטים. לפני מספר שנים, הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו יצאה בקמפיין לגיוס סטודנטים דתיים לשורותיה. אני מצטט: "להשתלט על הצבא היה החלק הקל. אחרי שתלמדו באונו, תוכלו להשתלט גם על בית המשפט העליון". בבקשה. משם, מהפקולטה הזו, מהסנטימנט



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' רפי מלניק אוניברסיטת רייכמן

החל"ת יגרום לאבטלה המונית ומתמשכת, התבדו; רמת התעסוקה גדלה מהר מאוד והגענו לשיעורי אבטלה מהנמוכים ביותר בתולדות המשק.

התוצר הלאומי גדל בשיעור שמעל ל-6% ומעל ל-4% תוצר והכנסה לנפש; יותר מבכמעט כל המדינות המפותחות.

שיעורי העוני ואי השוויון פחתו.

היצוא שגשג והובל על ידי ענפי ההיי-טק. ה"בעיה" עמה היינו צריכים להתמודד הייתה התחזקות השקל, שהפך להיות מהמטבעות החזקים בעולם.

בצד השלילי אציין את עליית האינפלציה, אך זו בעיה שניתנת לטיפול; כבר טיפלנו בעבר באינפלציות גבוהות יותר.

כואב לי לומר לכם שחלק מההישגים האדירים של כלכלת ישראל בוזבזו לטובת ההפיכה המשטרית.

החדשות הטובות הן שיסודות המשק עדיין איתנים. אם נצליח לבלום את ההפיכה, המשק יתאושש, למרות שייקח לנו זמן ממושך לזכות מחדש באמון שכלכלת ישראל נהנתה ממנו בשנת 2022.

החדשות הרעות הן שהשלמת החקיקה תדרדר את המשק לתהום.

אני בטוח שראש הממשלה מבין את המחיר העצום שאנחנו משלמים לטובת ההפיכה המשטרית. המחיר בא לידי ביטוי בהחלטת חברת הדירוג מודי"ס שהורידה את התחזית לדירוג המשק; משמעות ההחלטה היא עליית הריבית שהמשק ישלם להלוואות מחו"ל,

ערב טוב הוד השרון,

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה,
בלי אקדמיה אין מחקר ובלי
מחקר אין קדמה.



כנשיא אוניברסיטה ברצוני לומר מילה על אקדמיה וחופש. לב העניין הוא שדמוקרטיה וחופש הם קריטיים למחקר:

הם מאפשרים לקיים מחקר ללא הפרעה של גורמים חיצוניים.

הם מאפשרים לחוקרים להתנהל ללא צנזורה, פחד או השפעה לא הוגנת מצד הממשלה או אינטרסים זרים.

החופש חיוני כדי להבטיח שהמחקר האקדמי יהיה אובייקטיבי ואמין.

חופש אקדמי מאפשר לחקור נושאים שנויים במחלוקת, לקרוא תיגר על רעיונות ותיאוריות רווחות וקונספציות וליישם דרכים לא שגרתיות של חקירה.

בדיקטטורות, המחקר מפגר בהשוואה לנעשה בדמוקרטיה.

אני מקפיד להשתתף בהפגנות כל מוצ"ש ונהנה לצפות בכיכרות המתמלאות באזרחים הדואגים לעתיד המדינה ומוכנים לעשות משהו בעניין. "את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק"; במאמץ משותף נצליח להשליך את ההפיכה המשטרית לפח האשפה של ההיסטוריה.

אז מה היה לנו?

שנת 2022 היתה שנה טובה במיוחד למדינה ולכלכלת ישראל.

יצאנו מחזקים מהקורונה והחששות שביטול

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

ולהביא לסיפוח מלא של השטחים – אבל, מה שמונע מהם להשיג את יעדם הוא בית המשפט העליון.

כמחצית הקואליציה, אם לא יותר, רוצים שהחוק בארץ יהיה חוק התורה ושנהפוך למדינת הלכה - אבל, מה שמונע מהם להשיג את יעדם הוא בית המשפט העליון.

ואחרון לא כל כך חביב, ראש הממשלה שמוכן לשלם כל מחיר כדי להימלט מאימת הדין – אבל, מה שמונע ממנו להשיג יעד זה הוא בית המשפט העליון.

לא קשה לשים לב שיש קבוצה חשובה בקואליציה שאינה מקבלת תמורה, והיא קבוצה גדולה וחשובה ביותר ששותקת; אני מתכוון לחברי הליכוד שערך הליברליות היה אחד הערכים החרוט על דגליהם. למה הם שותקים? עברנו את יום הזיכרון ואת יום העצמאות ואנחנו מצפים לבלימת החקיקה ולתקווה חדשה לאחדות העם, כי "עם מאוחד לעולם לא ינוצח".

כלומר, גם בתקציב המדינה הקרוב, תצטרך הממשלה להקצות משאבים למימון הריבית, על חשבון שימושים אחרים כמו: בריאות, חינוך, תשתיות וכו'. הסקטור העסקי יושפע מעליית הריבית, ההשקעות תרדנה והצמיחה בעתיד תיפגע; גם משקי הבית יפגעו כי זה יעלה את הריבית על משכנתאות ועל אשראיים אחרים כגון משיכת יתר.

אם הממשלה - ובראשה ראש הממשלה - מוכנים לשלם את המחיר העצום הזה, צריך להבין מה התועלת שהם מקבלים.

אנחנו שואלים איך זה שהממשלה מוכנה לשלם מחיר כזה?

התשובה היא שכל מרכיבי הקואליציה מקבלים תמורה שמבחינתם שווה לשלם את המחיר:

החרדים מעוניינים שההשתמטות שלהם מהשירות הצבאי תעוגן בחוק – אבל, מה שמונע מהם להשיג את יעדם הוא בית המשפט העליון.

החרדלים מעוניינים להרחיב את ההתנחלויות



הוד השרון על
חשמת הדמוקרטיה
רוחבת הספרייה העירונית (רוחב השחר)
מוצ"ש ה 29.4
בשעה 19:45
נואמים/נואמות:

 יפנת שושית ביטון יו"ר מועדון המערכת	 לייטא ליר סוכרת, שותפת פעולה עיתון "הארץ" ו"הארץ" החדש	 יפית אלני
 ירב מליכין חברת מועדון העל ליד הים	 ירב מליכין אזכרת חתונה	

צעדה תנא מכיר הנשיאים
גולדה ב 19:15, ותחבור "צעדה"
בנות אלוטוסיבה ברוחבת הודאר
תורכי ברמתיים ב 19:30
האירוע מונגש בתרגום לשפת
הסימנים

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

ד"ר יאיר שגיא אוניברסיטת חיפה

לממשלה – והבהרנו לעצמנו – מהם הערכים והעקרונות שבלעדיהם לא תיכון דמוקרטיה בישראל. הבנו את חשיבותה של רשות שופטת עצמאית, שאינה בשליטת הפוליטיקאים; למדנו כמה חיונית היא מגילת זכויות אדם – כל אדם ואישה בישראל. ואני אומר לכם הערב: **גם פגיעה באקדמיה תסמן חציית קו אדום כי בלי אקדמיה אין דמוקרטיה.**

דבר רביעי שהמחאה שלנו השיגה היא ההכרה שמה שהיה לא יכול להמשיך להיות. השחצנות של הקואליציה ובעיקר התחושה הברורה שהיא לא באה לשרת את הציבור בישראל אלא רק קבוצות מסוימות גרמה לנו לשאול את עצמנו שאלות קשות.

שאלנו את עצמנו: עד מתי נמשיך לקבל עלינו הסדרים בלתי צודקים בתקווה שכך נוכל להמשיך לחיות יחד?

שאלנו: עד מתי נתייחס ביחס מפלה כלפי קבוצות מוחלשות בחברה הישראלית – ובהם מי שאינם יהודים, אנשים עם מוגבלות, הקהילה הגאה, ונשים – ועדיין נקרא לעצמנו דמוקרטיה? **אנחנו דורשים סידור עבודה חדש בחברה הישראלית.**

דבר חמישי חשוב שהשגנו במחאה זו חשדנות בריאה כלפי השלטון. דמוקרטיה בנויה על בקרה מתמדת על השלטון. אוי לנו אם נסתפק במנגנון הבחירות, אחת לכמה שנים, כדי להשמיע את דעתנו על השלטון. ופה בדיוק אני מגיע לאקדמיה, שבשמה אני מדבר היום.

אקדמיה ביקורתית תוססת חיונית לשגשוגם של המדינה שלנו ולמשטרה הדמוקרטית. האקדמיה מכשירה את הרופאות

ערב טוב, שמי יאיר ואני מרצה למשפטים באוניברסיטת חיפה.



אני נציג פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה וחבר מטה המאבק של האקדמאים נגד ההפיכה.

זהו ערב חשוב. אני מדבר אליכם ערב חזרת הכנסת לפעולה סדירה, מחר בבוקר. אנחנו עומדים על סיפה של המערכה השניה במאבק שלנו, לאחר שהשלמנו את המערכה הראשונה בהצלחה רבה. לכן חשוב לי להזכיר שוב עד כמה גדול ההישג שהשגנו עד כה: **עצרנו קואליציה חזקה ודורסנית! זה לא היה קורה בלעדיכם. כל הכבוד לכם!**

דווקא עכשיו, לפני שהקואליציה חזרת לפעולה חשוב שנזכיר לעצמנו מה למדנו ומה השגנו עד עכשיו במערכה הראשונה במחאה:

דבר ראשון, גילינו אנרגיות שלא ידענו שמצויות בנו ומחויבויות מוסריות שלא זכרנו שחקוקות בנו. חושינו התחדדו. למדנו לעמוד על זכויותינו. ואמרנו לממשלה: עד כאן! אנחנו לא מתפשרים על הדמוקרטיה! הבהרנו לממשלה – והזכרנו לעצמנו – **שאנחנו חיילים במשמר הדמוקרטיה הישראלית.**

דבר שני, התגבשנו כמחנה ענק. קמנו מהספה והתגבשנו כמחנה אחד גדול; כך גילינו שאנחנו לא לבד ושיש המון ישראלים וישראליות שהדמוקרטיה יקרה לליבם. **ותסתכלו סביב על הקהל היפה הזה.**

דבר שלישי, קבענו קווים אדומים. הבהרנו

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

נלחמים בהפיכה המשטרית

מתשיכים בכל הכוח במאבק למען הדמוקרטיה

נפגשים במוצאי שבת ליד בית המשפט | 29.04.23 | התכנסות מ-19.30. תחילת ההפגנה ביציאת השבת | חניה חינם במגרש החניה מול השופרסל

תושבי הקריות והסביבה מפגינים במוצ"ש בצומת בית המשפט בקריון. אנו אומרים לנתניהו, לוינ, רוטמן ובן-גביר: "המאבק יימשך עד לביטול מוחלט של הגזירות לחיסול הדמוקרטיה"

שירה:

- מירב כהן** (יש עתה) רגע ברית לשעבר מסקר מחוז ירושלים לשעבר יו"ר הכנסת
- ח"כ מיקי לוי** (יש עתה) רגע ברית לשעבר מסקר מחוז ירושלים לשעבר יו"ר הכנסת
- יאיר פינק** (יש עתה) רגע ברית לשעבר מסקר מחוז ירושלים לשעבר יו"ר הכנסת
- ח"כ שרון השכל** (יש עתה) רגע ברית לשעבר מסקר מחוז ירושלים לשעבר יו"ר הכנסת
- פאר-לי שחר** (יש עתה) רגע ברית לשעבר מסקר מחוז ירושלים לשעבר יו"ר הכנסת
- ד"ר בארי זיאצק** (יש עתה) רגע ברית לשעבר מסקר מחוז ירושלים לשעבר יו"ר הכנסת

דוברים השבוע:

מנחים: מנחם סגור ושלמה אברמוביץ. **צוות ההמחאה קריות והסביבה:** נטלי זיאצק, מני כהן, מנחם סגור, יעל סטרוסקה. **שלמה אברמוביץ**

והרופאים שלנו, את עורכי הדין, המהנדסים, המורים שלנו. ללא אקדמיה חזקה – הכלכלה, המשפט, התרבות והביטחון בישראל יהיו על הקרשים. אבל האקדמיה זקוקה לרוח הליברלית-דמוקרטית, ובעיקר לחירות המחשבה והיצירה, כמו אויר לנשימה. רק בסביבה דמוקרטית-שוויונית שבה ניתן לשאול שאלות ביקורתיות, אקדמיה יכולה לפרוח.

אך חברי קואליציה הבהירו כי אקדמיה עצמאית – כמו מערכת משפט עצמאית – מאיימת עליהם ולכן הם מבקשים לפגוע בה. התוצאה הברורה של מהלך זה תהייה הרס מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ. **מכך אני מבקש להזהיר שכן כשם שבלי דמוקרטיה אין אקדמיה, כך גם בלי אקדמיה אין דמוקרטיה.**

אנחנו לא ניתן לקואליציה להמשיך במסע ההרס שלה. הקואליציה חייבת לדעת שהציבור השתנה בחודשים האחרונים. מה שרוטמן, לוינ וביבי חייבים להבין זה שהם נפלו על הדור הלא נכון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך, יחד, במאבק למען הדמוקרטיה.

למשלה אנחנו אומרים: אנחנו מוכנים למערכה הבאה במאבק שלנו ואנחנו ננצח בו.



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' ירון עוז אוניברסיטת תל אביב

חד וחלק. עובדה ברורה מהיום הראשון בו הוצגה התוכנית. ניסיון הפיכה משטרית בוטה וחסר מעצורים. הישר מספרי הדיקטטורים. ניסיון השתלטות אלים על מערכת המשפט, התקשורת והאקדמיה.

מאז הוקמה ממשלת הכשלון הלאומית אנחנו מתנהלים באירוע היסטורי מתגלגל. העולם כולו מביט בנו ונפעם. המחאה מדהימה ומעוררת השראה.

אבל אסור להתבלבל. העולם לא יציל אותנו. הוא לא יעשה את העבודה עבורנו. המשא כולו מונח על הכתפיים שלנו. ההפיכה המשטרית לא נבלמה. מבחינתו של הדיקטטור וחבר מרעיו זו רק "מכה קלה בכנף". חישוב מסלול מחדש. הנאשם בפלילים לא ויתר על כוח בלתי מוגבל. הוא חבר קרוב של אורבן ומעריך גדול של פוטין. הוא בורח ממשפט. אם ישיג חלילה את הכוח שהוא רודף אחריו, הוא ישתמש בו. בכל דרך, ללא התחשבות במחיר. אנחנו מכירים אותו. אנחנו מכירים את בני בריתו. אנחנו מכירים את ארסנל החוקים שבדרך.

לא לחינם אנו חשים מועקה קשה. לא לחינם אנו חרדים. **בלי דמוקרטיה אין חופש, אין בריאות, אין צדק, אין שוויון. בלי דמוקרטיה אין אקדמיה.**

מה צופן לנו העתיד ?

תוצאת המחאה אינה יכולה להיות פשרה. גם גניזת החקיקה הדורסנית אינה מספקת.

בשנת ה-75, יש לערוך חוזה חדש בין מדינת ישראל לאזרחיה. חוזה הבנוי על יסודות איתנים של דמוקרטיה ליברלית ברוח מגילת העצמאות. בסיס החוזה

ערב טוב הרצליה. לוחמות ולוחמים למען הדמוקרטיה.

אני גאה להיות כאן איתכם.



שר הבטחון לא פוטר באישון לילה אך ורק בגלל המחאה החברתית. ההפוגה הקלה בהפיכה המשטרית, ההורדה של תחזית הדירוג של ישראל ולא של דירוג האשראי עצמו, העובדה שאף מנהיג של האומות הדמוקרטיות הליברליות ובראשן ארצות הברית אינו מוכן לפגוש את ראש הממשלה ושריו, כל אלה הן אך ורק בשל נחשול המחאה החברתית.

למחאה החברתית שלנו יש עוצמה אדירה.

תחת לחץ המחאה הודה אדריכל ההפיכה לוינ שתוכניתו, אשר בשמה המכובס נקראת "רפורמה משפטית", היא הפיכה משטרית.

השרון לא שותה

רחבת עירונית הרצליה
 מוצ"ש 29.4.23 | 19:30



מנחה רוני הדר - שחקנית ופעילה חברתית בהשתתפות:

ח"כ יואב סגלוביץ סגן השר לביטחון פנים לשעבר, יש עתיד	עו"ד יהל בן נר מנכ"לית התאחדות המלונות לשעבר	פרופ' ירון עוז לשעבר רקטור אוניברסיטת תל אביב	ח"כ גדעון סער שר המשפטים לשעבר, המנחה הממלכתי
--	--	---	---

זמרות אורחות - יעל ומיה

מוחא הנשים בארץ תופסת מקום ברחבת התמונה ב 19:00

שער העיר בן גוריון 22 הרצליה

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה



יהיה חוקה המבצרת את זכויות הפרט. עמודי התווך של החחה יהיו מנגנוני הגנה, אשר יסכלו ניסיונות עתידיים להפיכה משטרית. יהיו ניסיונות כאלה. זה ברור.

בישראל הדמוקרטיה של היום אין שלוש רשויות עצמאיות. כראש הרשות המבצעת לקח ראש הממשלה את הרשות המחוקקת כבת ערובה. הוא מפעיל מנגנון הטלת אימה הנקרא "משמעת קואליציונית". גם חוקים בהסכמה רחבה, כמו חוק האיזוק האלקטרוני למניעת אלימות במשפחה, לא נחקקים. נדרש לתקן עיוות זה. **נדרשות שלוש רשויות עצמאיות.**

חייבים לקצוב את מספר הקדנציות של ראש ממשלה. הכוח משחית. זו לא סיסמא, זו עובדה. יש לאסור על נאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה. זהו ניגוד עניינים ברור. ואילו רק מקצת מעמודי התווך הנדרשים בחחה החדש. ישנם הרבה ליקויים חברתיים בישראל. חוסר שוויון, קיפוח, אפליה וגזענות. חלקם מקורם בזדון, חלקם בשל חוסר תשומת לב וענין. הכרחי שנתקן אותם. אבל תיקונים אלה לא יוכלו להתבצע ללא החחה האזרחי החדש.

עלינו לסמן את החחה הזה ככוכב הצפון של המחאה שלנו. זהו יעד המאבק. השגתו היא הגדרת הניצחון. החחה הנכסף יושג ובהסכמה רחבה. אין לי ספק. אין ברירה אחרת. לאורו, נהיה כולנו שותפים פעילים בבניית חברה בריאה ושוויונית ל-75 השנים הבאות. כשילדינו, נכדינו וניננו יקראו את ספרי ההיסטוריה של התקופה הזאת נאמר להם **"היינו שם, נלחמנו עבורכם"**. תודה רבה.

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' רבקה כרמי אוניברסיטת בן גוריון בנגב

לא כבוד הדדי של צדק ושיוויון, מוסר והגינות.
כבוד מפוקפק שבא משכרון הכח לשלוט.
**גורלה של המדינה היהודית והדמוקרטית
שלנו מונח היום על כתפינו.**

הכביכול רפורמה משפטית המתוכננת היא רק
ההבקעה, כן ההבקעה המיוחלת של מקדמי
ההפיכה המישטרית. לאחריה - תיפתח דרך
המלך למימוש עשרות רבות של הצעות לחוקים
מגבילי חופש, מפלים, מקפחים, שכבר מונחות
על השולחן.

אקדחים טעונים ונצורים ממתנים ליום פקודה.
ביום חמישי האחרון בערב, נוכחנו לדעת עד
כמה נחושה הממשלה הזו להביא עלינו את
יום הפקודה הזה. זה יהיה יום חורבנה של
המדינה היהודית הדמוקרטית והליברלית.
הערב אני אחת מתוך 35 אנשי ונשות אקדמיה,
הנושאים דברים ברחבי הארץ ואומרים

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

החופש האקדמי ללמוד ולחקור ללא מורא
השלטון, ללא הכוונה מגבוה, הוא נשמת אפו
של המדע. מדע בנוי על אמת, שקיפות, שיוויון,
פתיחות, שיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים.

הקיום הבטחוני והכלכלי שלנו מבוסס כולו על
ההון האנושי שאנחנו מכשירים באקדמיה ועל
יכולתנו המדעית.

ההישגים המדהימים של מדינת ישראל במדע
ובטכנולוגיה, בתעשייה הצבאית, בחקלאות
מתקדמת, ברפואה ושירותי בריאות, בתרבות
ואומנות הם כולם פועל יוצא של יותר ממאה
שנים של אקדמיה חופשית, שיוויונית,
יוצרת ופורצת דרך.

ערב טוב זכרון!

ערב טוב לכם לוחמי ולוחמות
מלחמת העצמאות השניה של
מדינת ישראל!



וכל הכבוד לכן ולכם, על הנחישות וההתמדה
להיאבק ללא ליאות וללא חת על ציביונה
הדמוקרטי ליברלי של המדינה שלנו.
נולדתי בזכרון ובה גדלתי. הורי, ציפורה ומנחם
רדנר, קבורים כאן.
בחגיגת העשור למדינת ישראל כינס אותנו, בני
העשר, זאב ניידרמן, מנהל ביה"ס הממלכתי
נילי, ואמר לנו "אתם ילדי המדינה וגורלה מונח
על כתפיכם".

אני לקחתי את האמירה הזו ממש מילולית
ומשך כל שנתי חתרתי במסירות וגאווה,
לתרום לפיתוח ולשיגשוג של המדינה והחברה
בישראל, ברוח מגילת העצמאות:
בחופש, בשיוויון, בכבוד.

גם בחלומות הכי רעים שלי לא חלמתי שנגיע
ליום בו עצם קיומנו כאן **כעם חופשי בארצנו**
יימצא תחת איום כה נוראי מבית. שנצטרך
להיאבק במהרסים ומחריבים הבאים מתוכנו
ושכל מטרתם לשלוט ללא מצרים, ללא גבולות
תוך קידום אינטרסים לאומניים, משיחיים,
גזענים שאין דבר, שום דבר בינם לבין המורשת
והזהות היהודית שלנו, בין המקום המכובד
שקנינו לעצמנו בעמל רב, בקרב הקהילה
העולמית החופשית והנאורה.

אינטרסים להשיג **כסף, כח וכבוד.**
לא כבוד של דעת, תרבות, ערכים.
לא כבוד להישגים ועשיית טוב.

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

שתיתן כח בלתי מוגבל לרשות המבצעת לעשות כל העולה על דעתה, תחסל את הדמוקרטיה בישראל ועמה את האקדמיה המובילה ואת המדע פורץ הדרך, שהפכו את ישראל למעצמת הייטק ותעשייה ביטחונית עולמית.

וזו סכנה קיומית למדינת ישראל, שאנחנו נמנע באומץ ובנחישות.

בן גוריון אמר: "מדינת ישראל לא תתקיים בלי שלטון החוק ובלי שלטון הדמוקרטיה. שני אלה כרוכים זה בזה. היהודים כיהודים יכולים להתקיים רק בארץ שיש בה חופש המיעוט, חופש הבחירות, חופש המחשבה, חופש התנועה, חופש ההתנגדות לממשלה".

חברות וחברים, הדמוקרטיה היא כיפת הברזל של כל אחת ואחד מאיתנו, ואם חפצי חיים אנחנו עלינו להיאבק עליה בכל כח, ללא ליאות, ללא חת ולא לוותר עד הנצחון.



המחקר המדעי והטכנולוגי יקר מאד וחלק לא מבוטל מהמשאבים למחקר מגיעים אלינו מקרנות מחקר בינלאומיות.

מדענים וגופי מימון בינלאומיים מתרחקים ממדינות בעלות משטר לא דמוקרטי כמו מאש.

מדינות שאין בהן חופש מלא, אבל מלא! כמו בריה'מ, טורקיה, פולין, הונגריה אינן כלל שחקניות במיגרש המדעי.

בשנת 2010 עלה אורבן לשלטון בהונגריה. הדבר הראשון שהוא הכריז עליו היתה רפורמה משפטית. היתה מחאה, היתה התנגדות, אז הוא הוריד רגל מהגז והצליח להרדים את המתנגדים. אבל בסוף זה קרה. הרפורמה קרתה. ואז:

אוניברסיטה שהתנגדה למשטר, נסגרה

נסגרו החוגים למיגדר באוניברסיטאות

כספי האוניברסיטאות עברו לניהול ממשלתי.

הוקמה קרן מימון למחקרים מועדפים ע"י הממשלה תוך הגבלה קשה של עצמאות המוסדות האקדמיים.

והתוצאה - השנה הודיעה הקרן האירופאית הגדולה ביותר למחקר על הפסקת שת"פ ועל הפסקת מימון של חוקרים וגופים שמקור המימון שלהם הוא בהונגריה.

זה לא קרה בן לילה, אבל זה קרה בהונגריה, בתרגילי השהייה ובשיטת הסלמי.

אצלינו זה לא יקרה כי אותנו לא ירדימו. אנחנו לא נרדם!

הפגיעה הצפויה ברשות השופטת, פגיעה

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' יצחק הרפז מכללת עמק יזרעאל

שלטון דמוקרטי אמיתי הוא שלטון, המותיר
בידי אדם מספיק חופש, ובו בזמן דואג
לכך שלא יעשה שימוש רע בחופש הזה!!
[אלברט אינשטיין]

**נשמת אפה של האקדמיה היא החופש
האקדמי !!**

מהו חופש אקדמי? חופש אקדמי הוא הזכות
הניתנת לכל מדען ומדענית במוסד להשכלה
גבוהה, לחקור כל נושא בתחום התמחותם.
ההיסטוריה מוכיחה כי זוהי הדרך היעילה
ביותר, ובמקרים שבהם המדינה, או הדת, נסו
להתערב בעקרון הזה, הנזק למדע ולחברה
היה ללא שיעור. מהות החופש האקדמי היא כי
המדענים וות חוקרים נושאים המעניינים אותם.
ותורמים להרחבת הידע האנושי.

**פגיעה בחופש האקדמי הינה חמורה
ועלולה לפגוע במחקר המדעי !!**

ביום השביתה הגדולה של כל המשק, לפני
כמה שבועות, שכללה גם אוניברסיטאות
ומכללות רבות, נשאלתי בראיון, ע"י כתב
ברדיו, מדוע גם האקדמיה שובתת? מה לכם
ולרפורמה המשפטית?

עניתי לו שאם חלילה תתרחש הפיכה משטרית
בישראל, הכוללת שלל תכניות מבית היוצר
ההזוי של הממשלה - האקדמיה תהיה הבאה
בתור.

**!! במשטרים - טוטליטריים -- אין -- חופש
-- אקדמי. !!**

כך היה במהלך השלטון הקומוניסטי במזרח
אירופה, שבמדינות רבות שם, אפילו סגרו
פקולטות למדעי הרוח והחברה.

ערב טוב חדרה

אני שמח להיות כאן בקרב
עמיתים שוחרי דמוקרטיה.



כאדם שמגיע מהאקדמיה אני רוצה לדבר הערב
על חשיבות הדמוקרטיה באקדמיה.

אפתח ואומר: כמו בתחומים רבים אחרים "בלי
דמוקרטיה אין אקדמיה" !!

מרבית אצלינו לדבר על דמוקרטיה, וחשיבותה,
ועל בחירות דמוקרטיות, שקובעות הרכב
ממשלה עפ"י החלטת הרוב. - רוב שסבור כי
הוא כל יכול.

בהקשר לכך בנג'מין פרנקלין שהיה מדינאי
ומדען בעל ההשפעה הגדולה ביותר על
הפוליטיקה וההיסטוריה של ארה"ב אמר:
"דמוקרטיה היא שני זאבים וכבשה, מצביעים
על מה לאכול לארוחת צהרים".

"חירות היא כבשה חמושה היטב שמתנגדת
להצבעה כזאת"

**!! אנחנו איננו חמושים -- אך אנו נחוישים
--להילחם על חירותנו !!**

למעשה דמוקרטיה - זו השקפת עולם, או
מערכת ערכים, שיסודה הוא עקרון זכויות
האדם. האדם הוא חופשי, ולכן יש לכבדו על-פי
עקרונות הומניים. למשל:

אי אפשר לערוך הצבעה מהסוג של שני
הזאבים והכבשה.

או אי אפשר להחליט על קיפוח מיעוטים גם
כשהרוב מחליט כך.

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

כבוד האדם באשר הוא ואי אפליה, הם שמנחים אותנו. ערכים אלו הינם המהות האמיתית של הדמוקרטיה!!

אנו מייחלים שמדינת ישראל תמשיך להתנהל על פי עקרונות המבוססים על חופש ושוויון של כל בני החברה.

אסיים עם שני ציטוטים חשובים של דוד בן גוריון, ראש המ"מ הראשון של מדינת ישראל: [תקשיב טוב ביבי]

"אין איש יחיד קובע גורל מדינה ועם, ואין אדם שאי-אפשר בלעדיו"

וציטוט שני: **"מדינת ישראל תיבחר: לא בעשר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים."**

לסיכום: בלי דמוקרטיה אין אקדמיה, אין מדע, אין סייבר, אין תרבות, אין רפואה מצילת חיים בלי דמוקרטיה אין מדינת ישראל!

תודה רבה וערב טוב

אנו נתגבר

משום שערכי חופש, -- יצירתיות -- ורעיונות דמוקרטיים של הוגי הדעות, באים ממחוזות אלה, שכמובן מהווים איום על השלטון. (ואז מכנים אותם אנרכיסטים) !!

בוטה במיוחד השלטון של פוטין אשר לאחרונה העצים והמשיך את טיהור ההנהגות של האוניברסיטאות. לעשרות אוניברסיטאות יש רקטורים חדשים שאושרו בקרמלין, כולל במיטב האוניברסיטאות של רוסיה.

דוד בן-גוריון, שכתב הרבה מאמרים וספרים, ועסק רבות בנושא הדמוקרטיה עוד לפני קום המדינה (חזון ודרך 1949) אמר ב-1949:

מדינת ישראל, אני מקווה, לא תהיה אף פעם מדינה טוטליטרית, שבה:

יקבע השלטון את האמת המדעית, את הסגנון הספרותי, את כוון האמנות, את דרך הרוח.

במדינת ישראל תהיה חרות גמורה לאנשי-הרוח, ואיש -- לא יכבש -- ולא ישעבד -- את הרוח האנושי"

לאחרונה אנו עדים לתהליכים לקדום יחזמות המנוגדות לאופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.

אנו מקשיבים בחרדה ובדאגה לקולות הללו. חשוב לנו בעת הזו, להדגיש את המובן מאליו:

עבורנו, האקדמיה בישראל תמשיך להיות: בית שוויוני, חם, מכיל ומכבד לכל הבאים. ות בשעריה. !!

נמשיך לחקור, ולהעניק השכלה, תוך שמירה על: יחס הוגן ואנושי. הקפדה על זכויות אדם וסובלנות, ברוח מגילת העצמאות.



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' מוטי שגב - מעון טכנולוגי לישראל

חינכתי דורות של חוקרים מצויינים, 24 מהם היום פרופסורים בארץ ובחו"ל, ורבים אחרים בתפקידי מפתח בתעשייה. במשך השנים גייסתי עשרות ישראלים לחזור לארץ למשרות אקדמיות, בטכניון לבדו כ-30 איש, ורבים אחרים באוניברסיטאות המחקר בארץ. אבל עכשיו אני אומר בדאגה רבה -זו הפעם הראשונה מאז שחזרתי לארץ ב-1998 שאני רואה שמועמדים לחזרה דוחים את החלטת החזרה לארץ וממתנינים על הגדר.

למה בעצם? מה השתנה וישתנה?

עד כה, מה שהחזיר את אותם מוחות ואנשים היו הציונות (זו לא מילה גסה, !הידיעה שפה עתידנו ועתיד ילדינו, המדינה הדמוקרטית שמאפשרת לכל אחד להביע דעותיו ולחקור תחומים מגוונים. הודאות שנוכל להמשיך לפתח את טכנולוגיות העתיד כמדינה מובילה בעולם. כל אלו גברו על הפיתוי הכלכלי לעבוד בחו"ל. השינויים שהממשלה מבקשת לעשות, יפגעו בכל אלו ובעתיד ילדינו. רק ילדינו וחבריהם יידרשו לתרום את שנותיהם היפות לטובת המדינה בצבא, חלקם תוך סיכון חייהם, בעוד אוכלוסיה גדלה והולכת פטורה מזה. אנחנו ובהמשך ילדינו נדרש לשלם מיסים גבוהים יותר ויותר בכדי לפרנס אוכלוסיה הולכת וגדלה שאינה נושאת בנטל ואינה מכלכלת עצמה, וחלקה אפילו לא ציונית.

מקבלי החלטות היום הם אנשים שבזים לכל מה שערכי בעינינו, מתבטאים בצורה מבישה כלפינו, מסיתים נגדנו והמילה "בושה" כבר איבדה מזמן את משמעותה. זה קשה להרגיש אותו כבוד ואותם געגועים למדינה, לוותר על משרה נחשקת בחו"ל. ותנאים מפליגים ולחזור למדינה שחלילה תשתנה לחלוטין, לפי תכנון מנהיגינו. חברים, החוקרים הללו שאנחנו שואפים שיחזרו לארץ הם עתיד המחקר בארץ. הם המייצרים את הידע שייכנס אח"כ לחברות הזנק, לפיתוח,

ערב טוב. שמי מוטי שגב, פרופסור בטכניון וחתן פרס ישראל לפיסיקה. אבל בתוכי אני סקג'ו, בנו של שלמה הסנדלר, ניצול שואה. אבי ואמי היו אנשים פשוטים ועניים,

שגידלו אותנו לציונות בלי מרכאות. התחלנו בדירת חדר בוואדי סאליב, ובהמשך עברנו לשיכונם המפונים בנווה שאנן. כך שאי אפשר לומר עלי שאני "פריבילג עם שעון רולקס."

חונכתי בבית רוויזיוניסטי, על משנתם של ז'בוטינסקי ובגין. אני ימני בדיעותי, מאמין שאסור לתת את הגולן ובקעת הירדן לאף שליט זר. אבל לא פחות חשוב - אני דוגל בערכים של דמוקרטיה, צדק ושוויון. אני יכול לומר בלי כחל ושרק שחלקים מההנהגה שלנו איבדו בחודשים האחרונים את הערכים הבסיסיים האלה.

היום אנחנו כאן יחד, ימנים ושמאלנים, יהודים, דרזים (אחי לנשק) וערבים, נלחמים על דמותה של הארץ הזאת. אין כאן הפרדה בין אדם לאדם. יש אנחנו. כולנו. יש יחד. אם נבחר בקיטוב, נקבל חורבן בית שלישי ואת זה חברים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, ובטח לא לילדינו.

הדעות שלי - כחתן פרס ישראל לפיסיקה - לא יותר חשובות מהדעות של אבי שלמה ז"ל, סנדלר פשוט. לכן לא אדבר על פוליטיקה, אלא על דברים

בהם אני מבין: אקדמיה והקשר בינה לבין הייטק ובטחון. חזרתי לטכניון ממשרת פרופ' מן המניין באוניברסיטת פרינסטון בארה"ב. אני אומר בגאווה שאת התגליות המשמעותיות עשיתי בטכניון.



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

- הוביל פרויקט חשוב שזכה לפני שנתיים בפרס בטחון ישראל. האנשים הללו נמצאים בתעשייה הביטחונית בגלל אידיאולוגיה. יש להם הצעות מפתות בחו"ל, אבל מי מהם ירצה להישאר בתעשייה הביטחונית תחת משטר שהוא רק חצי-דמוקרטי?

אסיים בשלוש קריאות:

הראשונה - אני קורא לציבור הגדול של ימניים ליברליים כמוני להגיע בהמוניכם להפגנות המחאה. לא אשקר, קשה לי מאד להשתתף בהפגנה יחד עם אנשי "די לכיבוש", אבל אני לא יכול להסב את מבטי מהניסיון להפוך אותנו למדינה לא-דמוקרטית. **הגיעו והתאחדו עם כל מי שרודף דמוקרטיה.**

קריאתי השנייה לחברי הכנסת של הליכוד, שמחצית מהם ימניים ליברליים כמוני. **אל תחרישו.** אני מצפה שתאמרו בקול את מה שגלגט התחיל לומר - גם במחיר של איבוד הכיסא. **השיגעון חייב להפסק.**

לסיום, אני פונה שוב אליכם הקהל הגדול פה ואומר: **רבתי - אנחנו נלחמים על עתיד המדינה.** בואו נאמר לנתניהו: אנחנו לא נהיה פולין חסרת הדמוקרטיה. אם כך תמשיך בנימין נתניהו - הישגי העבר שלך - יזרקו לפח האשפה של ההיסטוריה. מה שנזכור ממך בנימין נתניהו זה שאתה גרמת לקרע בחברה הישראלית והבאת להרס מפעל הציונות.

אסיים במילותיו הרועמות של ז'בוטינסקי בהמנון בית"ר: **"שקט הוא רפש"**. אני מכוון את מילותיו אלה של ז'בוטינסקי לכל אנשי הימין הליברלי: **קומו ועשו מעשה. הצטרפו למחאה.**

תודה רבה.

להצלחה מדינית כלכלית וחברתית. אסור לוותר עליהם. הדורות הבאים בארץ לא יוכלו להתקיים אם לא יהיה מחקר אקדמי ברמה העולמית.

משפט המפתח הוא: ידע הוא העתיד.

יש קשר ישיר בין איכות החוקרים לאיכות ההייטק ותעשיות הטכנולוגיה והבטחון. בטכניון צמחו מספר חברות כמו אלביט ואלסינט. פארק המדע מת"מ ממנו צמחה תעשיית ההייטק בארץ התחיל בטכניון. לכן, בריחת מוחות מהאקדמיה, תביא לפגיעה גם בתעשיית ההייטק והטכנולוגיה. בעבר - חלומו של כל סטארטאפיסט ישראלי היה למכור את המיזם לחברה גדולה שתשאיר את המיזם בארץ כך שיתרום כאן, בארץ. לדוגמא - חברת INVISION שהקימו חברי - הפרופסורים רוני קימל ואלכס ומיכאל ברונשטיין מהטכניון. כשהגיעה זמנה להימכר לחברה גדולה - היו הצעות רבות אולם המנכ"ל שגיא בן משה התעקש למכור לחברה שהציעה פחות כסף אבל התחייבה להשאיר את המיזם בארץ. החברה נמכרה לאינטל שהקימה חטיבה כאן בחיפה סביב המיזם הזה. היום - חברות שרכשו סטארטאפ ישראלי רק מחפשות איך להוציא את המיזם מהארץ, פחד אלוהים! פגיעה נוספת בסטארטאפ אנחנו כבר רואים - עם הקושי שנוצר להביא משקיעים לישראל. המאבק שלנו כאן הוא על דמותה של החברה הישראלית. אנו מרגישים שהנושאים בעול התמעטו, בעוד שמספר בחורי הישיבות שרוכבים על הגב שלנו הולך וגדל.

אני אומר לכם כאן ועכשיו - די!

בטחון. אני לוחם חי"ר בעברי. הייתי מ"פ יחידת סיור במילואים במשך עשור, בלבנון וגם באינתיפאדה הראשונה. אבל בטחון הוא גם התגייסות לתפקידים טכנולוגיים משמעותיים. חלק מהבוגרים שלי הפכו למובילים בתעשיית הביטחון. למשל - בוגר שלי בשם אסף - הנמצא כאן היום

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' יועד צור - מכון טכנולוגי לישראל

ערב טוב טבעון!



הגעתי לכאן כחלק ממיזם של מטה מאבק האקדמיה, תחת הסיסמה "בלי דמוקרטיה אין אקדמיה". כשהסלוגן הזה נוצר, הרמתי גבה. מה, ברוסיה אין אקדמיה? בסעודיה ובאיראן אין אקדמיה? בדקתי. מצאתי שבכל המדינות שמובילות במחקר אקדמי – יש דמוקרטיה ליברלית עם הפרדת רשויות. אז כן: **בלי דמוקרטיה ליברלית אין אקדמיה מצטיינת!**

לפני שנים, כשהייתי פוסט-דוקטורנט באוניברסיטה מובילה בארה"ב, פנה אליי באופן לא רשמי מי שעמד בראש ועדת חיפוש לחברי סגל חדשים שם ושאל מדוע שלא אגיש מועמדות. "אנחנו הרי מכירים אותך, והתחום שלך דרוש אצלנו", הוא אמר. תשובתי המתחמקת הייתה "אשתי תהרוג אותי". אבל בדיונים בבית דיברנו לעומק ועל הרבה דברים, אפילו על פרשת מוניקה לווינסקי שהסעירה אז את אמריקה. ראינו סביבנו אנשים כועסים על הנשיא שלהם, נעלבים אישית מכך שהוא שיקר להם, והסתכלנו על כל זה מהצד.

לא רצינו להיות מהצד. רצינו שיהיה לנו אכפת מראש הממשלה **שלנו**. להרגיש מעורבים. להיות שייכים. לא תיארנו לעצמנו אז שנקבל מנה כל כך גדושה של סיבות לכעוס, להיעלב אישית ולהיות מעורבים. שיהיה כאן ראש ממשלה נאשם בפלילים, ששקרים הם מומחיותו, שמחזיק שופרות בערוצי התקשורת אשר מזריקים אמת אלטרנטיבית ברעש בלתי נגמר. **בושה!**

היטיב לנסח אהוד מנור: **אין לי ארץ אחרת,**

גם אם אדמתי בוֹעֶרֶת... והיא בערה. חזרנו לאינתיפאדה השנייה ולעוד כמה תקופות מילואים. אבל הרי: **רק מילה בְּעֵבֶרִית חוֹדֶרֶת; אֶל עוֹרְקֵי, אֶל נִשְׁמָתֵי...**

אני מכיר מומחית לאונקולוגיה שנמצאת עם משפחתה בוונקובר ועומדת בפני התלבטות דומה. האם הם יקבלו את אותה ההחלטה שקיבלנו אנחנו? בישראל יש פחות ממאתיים אונקולוגים מומחים. כמה אנשים ימותו מוות מוקדם אם חמישית מהם יחליטו ללכת למקום אחר כדי ליצור עתיד טוב יותר לילדיהם, כשלא תהיה כאן דמוקרטיה?

קל מאד לדרוך על תמונה של ראשי מערכת המשפט, להסית נגדם, להפוך את המושג "אליטה" למילת גנאי ולצעוק בערוץ התעמולה שאנחנו פריווילגים שהזיזו להם את הגבינה. הרבה יותר קשה ונכון לגדל אליטות משרתות, לאפשר מוביליות חברתית (בין השאר באמצעות לימודי ליבה לכול) וליצור אקלים המאפשר לאליטות למשוך את החברה והכלכלה למעלה.

לפני כמה שנים הייתי בכנס במנצ'סטר, ופנו אליי נציגים של אוניברסיטת המלך עבדאללה מסעודיה בהצעה להצטרף אליהם. "האוניברסיטה היא עיר סגורה, אתה בכלל לא צריך לצאת ממנה" הם אמרו לי, "אנחנו מחפשים מדענים מבוססים, המלך רוצה לשפר את המחקר המדעי-טכנולוגי במדינה". האם הוא הצליח? המחקר באוניברסיטה הזו, אכן מעולה. אבל ההשפעה שלה על האקדמיה ועל החברה הסעודית מוטלת בספק.

לא לחינם נמצאת האקדמיה תחת

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

מלמטה, תוך תמיכה הודדית, ניצול הכוח של קהילות וסולידריות.

אנחנו מתגעגעים לא למה שמדינת ישראל הייתה, אלא למה שמדינת ישראל הייתה יכולה להיות, על שלל כישרונותיה ושלל גווניה ומלוא כוח היצירה האצור בה. והיא תגיע לכך רק אם היא תהיה דמוקרטיה ליברלית. על כן נמשיך לצאת לכיכרות ולדרוש במלוא גרון:

ד-מו-קרטיה!!

מתקפה כבר כמה שנים בהונגריה, כמו בתוכניות של פורום קהלת. ערכי היסוד המנחים את הטכניון כוללים "שוויון זכויות חברתי לכל אזרחי המדינה בלי הבדל דת, גזע ומין, חופש המצפון, הלשון, החינוך והתרבות".

האקדמיה במובן זה היא חלק משומרי הסף, היא מיישמת ערכים ליברליים מעצם מהותה. כל זה לצנינים בעיני פורום קהלת. אבל למדנו מהמקרה של הונגריה. אל מול הרס עצמאות בית המשפט נעמיד **קיר ברזל**, והאקדמיה תהיה חלק ממנו. אם ההפיכה המשטרית לא תעצור – המדינה תעצור. תעצור



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' גיא מירון האוניברסיטה הפתוחה

לכוחות הלגיון הירדני, ב- 28 במאי 1948, הוא נפל בשבי הירדני, שם שהה כתשעה חודשים עד לשחרורו בסוף פברואר 1949. מאז ועד היום אבא שומר נאמנות למחנה הפוליטי בו צמח – תנועת החירות ובהמשך גם מפלגת הליכוד. אבל נאמנותו הראשונה תמיד הייתה למדינה שעל הקמתה לחם. אבא למד משפטים ושימש עשרות שנים כעורך דין, ולמרות הבדלי הדעות הפוליטיות בינינו, הוא רואה כיום ממש כמוני את הרעיון שפוליטיקאים ימנו שופטים כמסוכן וכבלתי מתקבל על הדעת.

חשוב להבין: יחמת ההפיכה המשטרית מסוכנת לא רק לעתיד הדמוקרטיה בישראל, אלא גם לעתיד ההשכלה הגבוהה. האוניברסיטה הפתוחה, בה למדתי כסטודנט ובה אני מלמד וחוקר היום, חרתה על דגלה את ערכי הפלורליזם והשוויון. אנו, כמו עמיתנו במוסדות להשכלה הגבוהה בארץ, רואים בהשכלה כלי ראשון במעלה לצמצום פערים ולקירוב לבבות בין האוכלוסיות בחברה הישראלית.

החופש האקדמי, שמהווה אבן יסוד בכל תחומי המדע, יוכל להתקיים לאורך זמן רק תחת ערכי מגילת העצמאות. אקדמיה חופשית היא מנוע צמיחה ראשון במעלה, תשתית להיותה של ישראל מדינה נאורה ומשגשגת. אקדמיה כזו לא תוכל להתקיים ללא מעטפת של דמוקרטיה ליברלית איתנה. עוצמתה של ישראל מבוססת במידה רבה על הישגיה המדעיים והתרבותיים. הישגים אלה הם במידה רבה תוצר של מערכת ההשכלה הגבוהה שלנו שבנייתה וטיפוחה במשך עשרות שנים רבות היו ועודם מאבני היסוד של המפעל הציוני. פגיעה במערכת

על הרב גוניות של היהדות הישראלית, החופש האקדמי וערכי מגילת העצמאות – מבט מירושלים



לפני שבעים וחמש שנה, עת נקראה לראשונה הכרזת העצמאות, היה אבא שלי, נער בן 17, ברובע היהודי הנצור בעיר העתיקה. אבא יליד ירושלים, בן לאב ספרדי ניצול פרעות תרפ"ט מחברון ולאם שעלתה מהעיר יאנינה שביוון, התחנך בבית הספר כ"ח במחנה יהודה, וכמו רבים מבני דורו נחשף למגוון של תרבויות ולשונות – עברית, ערבית, לאדינו, יוונית, ובנוסף גם צרפתית ואנגלית. כמו רבים מבני משפחתו וסביבתו אבא היה חניך של תנועת הנוער בית"ר. בראשית דצמבר 1947 הוא הצטרף ללוחמי האצל ברובע היהודי, שם לחם

מוצ"ש 29.4.23

צעדת העצמאות מבית הנשיא לניכר פריז

שומרות ושומרים על **הבית המשותף**

ראובן אברג'יל | חמומל גורי | דינאלה ספקטורה | גיא מירון | הינא אסעד

20:30 בית הנשיא, חתימה על מגילת העצמאות
21:00 יציאה לצעדה מבית הנשיא לניכר פריז
21:30 מפגינים ומפגינות בניכר פריז
22:15 מסיבת עצמאות

קרוב לחצי שנה. במהלך הלחימה ספג כדור שכוון לליבו וניצל בנס בזכות תחבושת אישית שחסמה את הקליע. לאחר כניעת לוחמי הרובע

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

אופיה ודמותה אנחנו נאבקים כעת. אני רואה חשיבות רבה גם בהיבט החינוכי של המפעל הזה - הנכחתה של מורשת יהודית עשירה, מורכבת ורבת פנים, שהייתה פרי מפגש עם מגוון תרבויות עולם באירופה, במזרח התיכון ובאיזורים נוספים ברחבי העולם, לדורות הבאים של הישראלים. המפגש הזה, על עברו ועתידו, גם הוא חלק בלתי נפרד מהתמונה הגדולה שמעסיקה את כולנו עכשיו. גם אבא שלי, שבסיפורו פתחתי, הוא תוצר של המפגש החשוב הזה, שאסור לוותר עליו.

לבסוף, כחוקר ההיסטוריה היהודית, אני רוצה להזכיר שלאורך רוב ההיסטוריה, ובכלל זה בתקופות בהן אני עוסק, היהודים היו מיעוט; הם נאבקו על זכויותיהם מול קבוצות רוב כוחניות, והיו חייבים את רווחתם, במקומות בהם פרחו ושגשגו, לעקרונות דומים לאלו של מגילת העצמאות. **את הלקח הזה אנו חייבים לקחת איתנו גם לשבעים וחמש השנים הבאות בהן תתעצב היהדות הישראלית.**

המשפט תאפשר התערבות פוליטית בחיים האקדמיים ובתכני הלימוד והמחקר. לכן זו חובתנו להתנגד לכל מהלך המנוגד לערכי מגילת העצמאות.

כהיסטוריון העוסק בחקר העבר היהודי אני מקדיש את עיקר מאמצי המקצועיים להארת עולמם של היהודים באירופה, ובעיקר בגרמניה, בעידן המודרני. היהודים בהם אני עוסק ידעו תקופות מרתקות של פריחה כלכלית ותרבותית שהניבה פירות מבורכים שאנחנו משתבחים בהם עד היום. לאחר מכן, בתקופת המשטר הנאצי, הם חוו פגיעה בזכויותיהם, הדרה והשפלה שהסתיימו, אצל אלו מביניהם שלא עזבו את ארץ מולדתם, בגורל טראגי. חקר העבר היהודי, המתקיים במסגרת שיח בינלאומי ער עם עמיתים ברחבי העולם שמגלים בו עניין רב, הינו, בעיני, משימה מרכזית וחיונית להבנת שורשיה המורכבים של היהדות הישראלית - יהדות שבימים אלה כותבת פרק חדש, מורכב לא פחות, ושעל



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

ד"ר קלאודיה קדר האוניברסיטה העברית



ערב טוב כפר יונה!

אני כאן היום בתור פעילה
במחאה כבר 4 שנים



אני כאן היום גם בתור מרצה וחוקרת
באוניברסיטה העברית בירושלים.

הערב, מרצים ומרצות משורה ארוכה של
מוסדות להשכלה גבוהה נואמים ב-35 מוקדים
בכל רחבי הארץ כדי לומר:

"בלי דמוקרטיה - אין אקדמיה"
ובלי אקדמיה חופשית - אין דמוקרטיה
אני כאן היום גם בתור מי שעלתה לארץ
מארגנטינה.

נולדתי בארגנטינה תחת דיקטטורה ואת
מרבית שנותיי במערכת החינוך עברתי תחת
דיקטטורה,

כשתקציבי האוניברסיטאות ומוסדות התרבות
קוצצו, כשהתקשורת צונזרה, כשמתנגדי
משטר, אמיתיים או מדומיינים, נעצרו, עונו
והועלמו.

אני זוכרת איך זה לחיות בפחד.
אבל אגיד לכם משהו -

אני לא מוכנה לעבור את זה שוב!
ישראל לא תהיה דיקטטורה!

אני היסטוריונית של אמריקה הלטינית - אחד
מהאזורים שידעו הכי הרבה דיקטטורות בעולם.

ממשלת נתניהו-לוי-רוטמן מנסה למכור
לנו שמכיוון שאין כאן טנקים ברחובות כמו
באמריקה הלטינית - אז אין כאן הפיכה.

אבל כולנו מבינים שהחוקים שהם מנסים
להעביר - הם לא פחות הרסניים מאלפי טנקים
ברחובות!!!

בינתיים, בחסות נשיא המדינה, הם מנסים
להרדים את המחאה ולמרוח אותנו עם
נוסחאות וחישובים על הרכב הוועדה לבחירת
שופטים - אבל החישובים האלה הם לא
העיקר.

כפי שבאמריקה הלטינית איש לא זוכר כמה
טנקים וכמה גנרלים לקחו חלק בהפיכה - גם
כאן איש לא יזכור את החישובים אם ההפיכה
תושלם!!

הדיונים אצל נשיא המדינה עוסקים אך ורק
בפרטים הטכניים של איך תימחק הפרדת
הרשויות - ולא בעצם ריסוק הדמוקרטיה.

מה עם הדיון על היום שאחרי? - על היום בו
לממשלה יהיה כוח בלתי מוגבל?

לא ניתן לנשיא - ולאף אחד אחר - למכור
אותנו- לא ניתן!

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

אנשים נעצרים ללא סיבה מוצדקת, אנשים מפוטרים מעבודתם כי הם לא מוצאים חן בעיני המקורבים לשלטון.

ככל שהדיקטטורה מעמיקה, אותן נורמות חדשות מובילות גם לשינוי מנטליות – אנשים מפנימים שנציגי הציבור לא באים לשרת אותם אלא את עצמם.

אנשים לומדים לחשוד אחד בשנייה, השחיתות השלטונית מחלחלת ואנשים מתחילים לעגל פינות. - כך נולדות רפובליקות בננות.

אולי זה נשמע לכם דמיוני או מוגזם אבל לא – בעוד חוקי ההפיכה מוכנים לקריאה ראשונה, שניה ושלישית, הדיקטטורה "הלא פורמאלית" כבר כאן.

תסתכלו איך הממשלה מתעלמת מההזהרות של בכירי מערכת המשפט, הכלכלה, והאקדמיה - בארץ ובעולם - תראו איך הם כבר משנים את הנורמות.

ככה זה בדיקטטורות – השליט מתעלם לחלוטין מרצון העם! השליט חושב שהוא מעל החוק, מעל האמת ומעל כל נורמה מוסרית!

הדיקטטורה "הלא פורמאלית" כבר כאן אבל עדיין ניתן לעצור את המשך ההתדרדרות!

גם אם בקרוב ההפיכה תושלם – עדיין נוכל להפיל את הדיקטטורה!

לא נוותר ולא ניכנע!

נמשיך במחאה, נמשיך להתנגד לדיקטטורה!

אנחנו נמשיך עד שננצח! בואו נמשיך יחד לעשות היסטוריה!

שני אירועים היסטוריים וחסרי תקדים מתרחשים כעת מול עינינו:

האחד, הדהירה של חונטת "נתניהו-לויין-רוטמן-סמוטריץ-בן גביר"

אל עבר ריסוק מערכת המשפט, המשטרה, הצבא, בנק ישראל, מערכת החינוך, מערכת הבריאות, ההיי-טק, האקדמיה, התרבות, התקשורת – נגד השירות הציבורי בכללותו – נגד כולנו. בושה!

האירוע השני שכולכם כאן שותפות ושותפים לו הוא המחאה המדהימה הזו –

אנחנו הרוב הדומם שלא מוכן להפוך למיעוט נרדף!

אנחנו הרוב הדומם שסוף-סוף קם על רגליו והופך לרוב פעיל, נחוש ואיתן!

אנחנו הרוב שמוכן להיאבק ולשלם מחיר כדי להציל את המדינה!

חובה עלינו ללמוד מהלקח המר של רבות ממדינות אמריקה הלטינית שגם כיום, 40 שנה אחרי סיום הדיקטטורות והמעבר לדמוקרטיה, עדיין מתקשות לגבש דמוקרטיות חזקות ועדיין נתונות לגחמות של מנהיגים פופוליסטיים ואוטוריטריים.

אחד מהלקחים הבולטים מהמקרה של אמריקה הלטינית הוא שדיקטטורה איננה רק מצב חוקתי נתון, ואיננה רק צורת משטר ברמה הפורמלית.

דיקטטורה היא גם שינוי נורמות התנהגות – שרירותיות מצד זרועות השלטון הופכת לפתע לשם המשחק.

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' גור אלרואי אוניברסיטת חיפה

בכיר ציון כאשר המון משולהב צעק בוגד נגד רבין והלביש אותו במדי ס.ס. ההסתה הזו תסתיים ברצח שופטים בישראל. השר הזה הוא חרפה. הממשלה הזו היא חרפה. בושה.

חברות וחברים. אנחנו כאן כדי להגיד בהמונינו – די. לא עוד! המבצר עליו מגנה השופטת חיות באומץ עומד ליפול ומי שמונע לעת עתה את נפילתו הם עשרות אלפי המפגינים שמתקבצים שבת בשבת בכל רחבי הארץ.

ערוצי הטלוויזיה 11, 12 ו-13 כבר נפלו. במדינה הנמצאת על סיפה של הפיכה משטרית אין מקום לערוצים ביקורתיים אם הם לא מישרים קו עם הממשלה. לשם כך קם ערוץ התעמולה – 14. ערוץ שמפיץ רעל ושנאה נגד כל מי שחושב אחרת.

המבצר הבא שהממשלה הנוכחית רוצה להפיל אחרי בג"צ והתקשורת הוא האקדמיה. רמז לכך ראינו כאשר שר החינוך ניסה להשתלט על הספרייה הלאומית ונסוג רק בגלל שתורמים הודיעו שלא יתרמו עוד לספרייה. היא רוצה להפוך את האקדמיה הישראלית לאקדמיה נוסח ערוץ 14. אקדמיה חנפנית שתיישר קו עם הממסד ותחניף לו. הבייזם הפופוליסטי מבקש לחסל אליטות בכלל ואת האליטה האקדמית בפרט.

ללא אקדמיה חזקה ועצמאית אין דמוקרטיה ואין חברה חופשית. הטלת ספק, גישה ביקורתית ומחקר שנעשה ללא מורא וללא משוא פנים הם הדופק הפועם של החברות הדמוקרטיות והליברליות.

האקדמיה כבר סומנה כמעוז שמאל שמפיץ שקרים נגד המדינה וחותר תחתיה. זה

ערב טוב, מחאת העם – כפר סבא.



במחאה הזו אין שמאל וימין. אין דתיים מול חילונים. ואין יהודים נגד ערבים. זו מחאה של כלל החברה הישראלית ומהחשובות שהיו בתולדותיה של מדינת ישראל. מלחמת העצמאות השנייה שלנו. אנחנו הפלמ"ח של שנת 2023. נלחם באומץ ולא נוותר. ויתור יביא לשינוי המשטר ומדינת ישראל תהפוך ממדינה דמוקרטית למדינה תיאוקרטית.

המבקר בימים אלה הופך לאויב. ראו מה קרה ליועץ המשפטי של הממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, למפכ"ל לשעבר רוני אלשיך, לנגיד בנק ישראל אמיר ירון, למובילי תעשיית ההייטק והכלכלה הישראלית, למילואימנים, לטייסים, ליועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב-מיארה ולנשיאת בג"צ, השופטת אסתר חיות.

אנחנו כאן כדי לחזק את ידיהן לפני שיהיה מאוחר מדי. להיות חומת המגן שלהן ולחזק את שתי הנשים האמיצות בירושלים שבמשמרת שלה מתרחש ניסיון ההפיכה. אנחנו כאן כדי להזכיר להן שהן לא לבד. אנחנו כאן כדי להגיד להן: 'אתן הגיבורות שלנו ואתן מושא להערצה ולהערכה על אומץ ליבכן'.

שר המשפטים שמוביל את ההפיכה המשפטית השתתף שלשום בהפגנה בה הניחו את תמונות היועצת המשפטית ונשיאת בית המשפט העליון כשטיח לרגלי המפגינים כדי לרמוס אותן ואת כבוד מערכת המשפט. הוא לא פצה פה. גם ראש הממשלה לא פצה פה. כשם שלא פצה

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

מציע לשים בצד את התחרות הבריאה בינינו ולהתלכד נגד ההפיכה המשטרית.

אני קורא מכאן לוועד ראשי האוניברסיטאות לסייע ולעזור ולתמוך בחברות ובחברי הסגל המובילים את המחאה ובעיקר להביע עמדה נחרצת ובלתי מתפשרת נגד ההפיכה המשטרית המתחוללת במדינת ישראל בימים אלו. אל תשבו על הגדר. זו לא העת לשתוק. זו לא העת לשתוק!

אני קורא מעל במה זו לכל חוקרת וחוקר באקדמיה הישראלית להשמיע קול בתקשורת הכתובה והמשודרת, ברשתות החברתיות, בהרצאות ובכנסים ומעל כל בימה שבה ניתן להשמיע את הקול הדמוקרטי. וכמובן, בראש ובראשונה, נשמיע את קולנו בכיתות הלימוד בכל התארים ובכל הדיסציפלינות.

זו העת לחזור וללמד את עקרונות המשטר הדמוקרטי שבלעדיהם החברה הישראלית אינה יכולה להתקיים: פלורליזם, סובלנות, שמירה על זכויות המיעוט ועל זכויות הפרט, חירות המחשבה והדעה, חופש מצפון והזכות לשוויון.

אסיים בשתי מילים: NO PASSARAN

ובעברית שלוש: **הם לא יעברו! הם לא יעברו!**

שקר! עוד שקר, אחד מני רבים, שהממשלה הזו מפיצה.

נשיא האקדמיה למדעים, פרופ' דוד הראל אמר שקצב האירועים מסחרר ומפחיד. הזעקה שצריכה להישמע היום היא של חוסר הרציונליות המשווע של ההנהגה. הרפורמה המצטיירת במערכת המשפט, אמר פרופ' הראל, עלולה להביא לפגיעה אנושה באקדמיה הישראלית והדבר יגרום לפגיעה ארוכת טווח בביטחון בכלכלה של החברה הישראלית וגם באקדמיה.

הסכנה הרובצת לפתחנו ברורה: חברי סגל יהססו להצטרף לשורות האקדמיה הישראלית ויעדיפו משרות המוצעות להם באוניברסיטאות בחו"ל. זה קורה כבר היום; סטודנטים, תלמידי מחקר, פוסט-דוקטורנטים ועמיתים בינלאומיים לא יגיעו לארץ. זה קורה כבר היום; תוגבל הגישה שלנו לקרנות מחקר בינלאומיות; ותעשיות זרות ימשכו את ידיהן משיתוף פעולה עם האקדמיה הישראלית; והסוף יהיה שנודר מקהילת המחקר הבינלאומית.

בהפיכה המשטרית המוצעת, פוליטיקאים יבחרו שופטים ולא מן הנמנע שהם יבחרו גם את חברי האקדמיה הישראלית למדעים, את הרקטורים ואת הנשיאים ויכתיבו בעתיד גם את קליטות חברי הסגל. קיים חשש לפגיעה בחופש האקדמי במדינת ישראל ובאמצעות איומים בקיצוץ תקציבי המחקר של ההשכלה הגבוהה - יאלצו אותנו לישר קו עם הממשלה.

כרקטור אוניברסיטת חיפה אני קורא מכאן לסולידאריות בין כל המוסדות להשכלה גבוהה - אוניברסיטאות ומכללות כאחד. אני



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

ד"ר מיטל פינטו המכללה האקדמית צפת והקרייה האקדמית אונו

מכיוון שהממשלה לא מתכוונת לכבד את שיטת הסניוריתי, אם היא תבחר גם את נשיא בית המשפט העליון הבא, למעשה לנציגי הקואליציה יהיו 7 חברים בוועדה מתוך 11: ששת חברי הקואליציה, והנשיא הנבחר על ידם מתוך ציפייה שיפעל עם הקואליציה. ביחד יוכלו למנות שופטים המשקפים את ערכי השלטון לכל הערכאות, לקדם את השופטים הנאמנים לשלטון, למנוע קידום של שופטים שפוסקים באופן שלא משרת את האג'נדה שלהם, ואף להפסיק את הכהונה של שופטים שלא מתיישרים לסרגל הערכים של הקואליציה.

מדובר בהליך פוליטי לחלוטין שיהפוך את השופטים והשופטות בעליון לפוליטיים על מלא. ג'ובים של שופטים יהפכו להיות ג'ובים לחלוקה לנאמנים פוליטיים. מדובר בהליך שיבטל את העצמאות השיפוטית לחלוטין. אין דמוקרטיה בלי עצמאות שיפוטית.

זה לא עניין של ימין או שמאל, או של שופטים אקטיביסטים מול שופטים שמרנים. יש שופטים שמרנים מובהקים בבית המשפט העליון, ואין עם זה בעיה. כי הדעה שלהם עצמאית. הם לא מחויבים לפוליטיקאי כזה או אחר. כי הם התמנו על סמך הכישורים שלהם בוועדה לבחירת שופטים שכבר היום אין בה וטו לשופטים בעליון. כבר בהרכבה היום, ששונה בשנת 2008, חייבים הסכמה בין נציגי שופטי העליון לבין נציגי הקואליציה בוועדה.

אל תקנו את הספין של רוטמן ולוין שהשינוי בהרכב הוועדה דרוש לשם גיוון ושיקוף כלל החברה הישראלית. אם מינוי של שופטים מזרחים היה מעניין אותם, הם היו קובעים כללים של ייצוג הולם לכלל חלקי האוכלוסייה. למעשה, אם שיקוף של מזרחים היה מעניין את רוטמן ולוין הם היו מציעים רפורמה אמיתית, ולא רק במערכת המשפט. הם היו מציעים רפורמה שתשווה את התנאים בחינוך בין הפריפריה לבין המרכז, שתדאג ליותר

ערב טוב לגיבורות וגיבורי הדמוקרטיה של כרמיאל.

שמי מיטל פינטו ואני מרצה ודוקטור למשפטים, חלק מפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה. אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה חשובה: לספק מידע מהימן על תוכנית לוי-רוטמן ולהסביר מדוע היא מהווה הפיכה משטרית.

היום אתייחס בעיקר לנקודות בהפיכה המשטרית שלפי פרסומים בתקשורת מהווים נושא למשא ומתן בבית הנשיא. נתחיל מההצעה הכביכול "מרוככת" של לוי בעניין הוועדה לבחירת שופטות ושופטים בישראל. ההצעה הכביכול "מרוככת" מדברת על ועדה של 11 חברים: שני שופטים מבית המשפט העליון, נשיא העליון, שר המשפטים ועוד שני שרים שהממשלה בוחרת, שלושה חברי כנסת מסיעות הקואליציה, ושני חברי כנסת מסיעות האופוזיציה. בהרכב הזה יש רוב בטוח לקואליציה של שישה חברים. הרכב כזה מאפשר לוועדה, שתישלט לחלוטין על ידי הקואליציה, למנות "רק" שני שופטים ראשונים לבית המשפט העליון במקום אלה שיפרשו בקרוב.

אל תקנו את מנטרת הריכוך הזו. גם שני השופטים האלה ימונו בכפוף ל"שימוע" שבו יודאו שהם מצדדים בערכים של מפלגות הקואליציה, כלומר שבו יודאו שהם למעשה שפוטם של הקואליציה. שיטת הסניוריתי הנהוגה בבית המשפט העליון כבסיס למינוי נשיא העליון לא מעוגנת בהצעה המרוככת, והממשלה הודיעה שהיא אינה מכבדת את הנוהג הקיים ומבקשת למנות את הנשיא כרצונה. זה אף יכול להיות אחד משני המינויים הראשונים שיהיו בשליטתה הבלעדית של הקואליציה. לכן, את הנשיא הבא יכולים נציגי הקואליציה למנות כשופט חדש לעליון שהוא נאמן של הממשלה, ואשר ישרת ללא הגבלה עד פרישתו בגיל 70.



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

הכנסת, לקבל החלטה להסיר את הצעות החקיקה של ההפיכה המשטרית מסדר היום. הדבר השני שצריך להיעשות ביחס להידברות בבית הנשיא היא להפסיק לעשות אותה בהיחבא, ב"ששו". היא צריכה להיות גלויה וצריכות להיות חברות בה כל הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית. לא רק קבוצות אליטיסטיות יהודיות. ההידברות צריכה להיות הידברות אזרחית שכוללת גם קבוצות עניות וקבוצות מהפריפריה שיסבלו ראשונות מההפיכה המשטרית. האוכלוסייה הערבית והדרחית בישראל חייבת להיות חלק משולחן הדיונים בבית הנשיא. אחרת אי אפשר ברצינות לגנות את תוכנית לוי-רוטמן ולטעון שאנו רוצים במקומה דמוקרטיה אמיתית.

ובינתיים עומדת הצעה להחלטת הממשלה ביום ראשון הקרוב. ההצעה הזו מבקשת להורות לכל משרדי הממשלה לעצב מדיניות בהתאם לערכי הציונות כפי שהם מעוגנים בחוק יסוד הלאום. מה בעצם הכוונה? הכוונה היא לתת העדפה ליהודים וליהודים בלבד בבנייה ובקבלה ליישובים. בקיצור, הכוונה היא לקחת את חוק יסוד הלאום הנורא כשלעצמו ולהנציח את העליונות היהודית שהוא מכונן. ההצעה הזו מזכירה לנו שאנו נלחמות ונלחמים על דמוקרטיה שגם ככה מצבה רעוע מאוד. ישראל שולטת על מיליונים של אנשים בשטחים שאין להם זכות הצבעה או שליטה על מדיניות ישראל; ישראל רחוקה מאוד מלקיים שוויון מגדרי, שוויון בין יהודים לבני דתות ולאומים אחרים, ורחוקה מאוד מלקחת את העוני והפריפריה ברצינות. חייבות וחייבים להתנגד להפיכה משטרית שמבקשת לקחת גם את שרדי הדמוקרטיה שעוד נשארו במדינה היקרה לכולנו.

שיקוף של מזרחים באקדמיה, בדירקטוריונים של חברות ציבוריות ולמעשה בכל מקום שמהווה מוקד כוח. בינתיים, חשוב לציין שמי שהתנגד למינוי של השופטת המזרחית הראשונה בבית המשפט העליון בשנה שעברה היה רוטמן. רוטמן ולוין רק רוצים קואליציה וממשלה שיסעו על כביש חופשי, בלי איזונים, בלי בלמים, בלי הגבלות. זו לא דמוקרטיה.

עדות מוחצת לכך שלוין ורוטמן רוצים ממשלה בלי בלמים נמצאת בנאומו הפופוליסטי של השר לוי ביום חמישי האחרון. השר לוי טען כי בג"ץ מגן על זכויות מחבלים, במקום להגן על הזכויות של חיילי צה"ל. זה הזמן להזכיר לשר לוי שישראל כפופה לדיני הלחימה במשפט הבינלאומי. שופטים בבג"ץ לא פוסקים בעניינים כאלה בוואקום. כשהשר לוי מגנה את בג"ץ שכביכול מגן על זכויות מחבלים, הוא רוצה למעשה להשתחרר מכל מגבלות הדין. גישתו של לוי תוביל אותנו מהר מאוד לבית הדין הבינלאומי בהאג. למה? כי לפי עקרון המשלימות, בית הדין אינו מיועד להחליף את רשויות החקירה ובתי המשפט המדינתיים אלא "להשלים" את פעילותם. בית הדין הבינלאומי בהאג לכן נוטה להתערב רק כשברור לו שמדינה מתעלמת מכללי המשפט הבינלאומי ולא מקיימת חקירות במערכת משפט עצמאית ונפרדת.

נכון, ראש הממשלה בישר לפני פסח כי ההפיכה המשטרית הושהתה. אבל היא רק הושהתה. לא נעצרה ולא הוקפאה. המשמעות היא שבכל רגע נתון אפשר להעביר את חוקי ההפיכה, שרובם עברו כבר בקריאה ראשונה, בקריאה שנייה ושלישית בקלות. ללא עיגון משפטי של ההצהרה על השהיית החקיקה, ההידברות בבית הנשיא נעשית תחת איום קבוע של קידום מיידית של חקיקת ההפיכה. לכן, הדבר הראשון שצריך להתקש עליו הוא עיגון משפטי של ההחלטה על השהיית החקיקה, כך שלא ניתן יהיה לסגת ממנה באופן חד צדדי ופתאומי. אם הקואליציה באמת תרצה לעשות זאת היא יכולה, למשל, באמצעות

בני דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' קרין נהון אוניברסיטת רייכמן

ערב טוב נהלל



שבת 17 למאבק, שבת 5
שאנחנו נמצאים כאן בארץ
שלנו כבני חורין, עדיין במשטר
דמוקרטי.

בזכות כל אחד מאיתנו שיצא ולא ויתר.

אחרת היינו אחרי קריאה 2 ו-3 של חוק הוועדה
למינוי שופטים, אחרי פיטורין של גלנט,

ואולי אחרי העברה של סט שלם של חוקים
שמובילים את ישראל למקום אחד:

פוליטיזציה של שומרי הסף ומתן כח בלתי
מוגבל לרשות המבצעת.

מה למדנו בשבועיים האחרונים: בין יום הזכרון,
ההידברות, הפגנת ה-100 אלף בירושלים של
תומכי ההפיכה?

שהם לא מתכוונים לעצור.

הם רוצים לרסק את כללי המשחק
הדמוקרטיים לטובת השליט.

את כולם הם מטרגטים.

לא רק השופטים, השוטרים, הפרקליטות,
התקשורת והאקדמיה.

את מוקדי הכח, אבל גם את המוקדים
שמייצרים ואוספים מידע - הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה, הספרייה הלאומית ובנק ישראל.

מדובר באירוע הונאה, שאין בו מועד ב' אם
נופלים בפח.

מדובר באירוע הונאה שבו משקרים לנו
בעיניים ומספרים לנו שרק מדובר בוועדה
לבחירת שופטים. אבל לא מספרים לנו, שברגע
שהוועדה לבחירת שופטים תיפול, דבר לא ייגן
עלינו מפני שאר התכניות המתוכננות.

כולל פגיעה בדבר הכי חשוב לנו, בחירות.



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

יש לנו משימה חשובה שהיא גדולה מכולנו.

זוהי מלחמת העצמאות השניה של העם

היהודי-הדמוקרטי במאה ה-21.

אנחנו נלחמים עבור המקף שמחבר את

המדינה. מדינה יהודית ודמוקרטית.

מדינת ישראל לא יכולה להיות רק דמוקרטית,

ולא יכולה להיות רק יהודית.

מדינת ישראל היא גם יהודית וגם

דמוקרטית.

לסיום, הכינו את עצמכם למרתון דמוקרטי.

אל תרדמו לשניה,

ואל תמצצו.

בסוף ננצח

ד-מ-ו-ק-ר-ט-י-ה

אני אומרת לקואליציה - הפכתם לשיכורי

כח. אבל זה לא ילך לכם.

הם לא מבינים שהתעוררנו.

שצפרדעי הדמוקרטיה קפצו מהקדירה.

הם לא מבינים שלא נסתפק כעת בלעצור את

ההפיכה המשטרית,

אלא גם נדרוש לקבע את כללי המשחק,

אותם הם מנסים לדרוס.

אנחנו כולנו מבינים מה המשמעות של הקרע

בעם הגובר ומה ההשלכות על המדינה כולה.

אולם אם יחריף המצב, לא נרכין ראש וננצח

את המערכה. כי אין ברירה אחרת.

תהיו גאים במה שבנינו כאן ב-17 שבועות

מחאה עממית, דמוקרטית (שמכילה זרמים

שונים בעם).

הפגנת התקווה בצומת נהלל

שבת | 29.4 | 17.00

ישאו דברים:

פרופ' קרין נהון | חוקרת וממובילות המחאה הארצית

זוהר שי | שר המדע לשעבר

פרופ' אריה רטנר | אוני' חיפה, נשיא מכללת קיי



חדש * חדש * חדש

חולצות מחאת העמק למכירה



בני דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' אורן פרז אוניברסיטת בר-אילן

ערב טוב נס ציונה



שמי אורן פרז. כיהנתי בחמש השנים האחרונות כדיקן הפקולטה למשפטים בבר אילן והיום אני עומד בראש בית הספר הרב-תחומי לקיימות וסביבה באוניברסיטה. אני שמח על ההזדמנות לומר מספר מילים הערב.

אני אפתח בכמה הערות על המצב המשפטי – איפה לדעתי תנועת המחאה צריכה לשים את כובד משקלה לאור המשא ומתן שמתנהל בימים אלה בבית הנשיא ואיפה הסיכונים.

נקודה ראשונה: אם למדנו משהו משלושת החדשים האחרונים זה שבניגוד לתעמולה של רוטמן ולוין הסכנה לדמוקרטיה הישראלית

אינה מצויה בבית המשפט העליון אלא דווקא בכנסת: ביכולת שלה לחוקק ולשנות חוקי יסוד ללא כל מגבלה ולפגוע בעקרונות יסוד של השיטה הדמוקרטית שלנו.

המסקנה: המשא ומתן בבית הנשיא חייב לכלול גם חוק יסוד חקיקה שיסדיר את האופן שבו הכנסת מחוקקת חוקי יסוד – כדי למנוע מצב שבו הכנסת תשנה ברב רגיל את המשטר החוקתי שלנו.

נקודה שנייה: המהלך הכוחני שמובילים נתניהו, רוטמן ולוין מדגיש את החשיבות של בית משפט עליון עצמאי. **אסור בשום פנים ואופן להסכים למצב לפיו הקואליציה תשלוט בהליך מינוי השופטים. אני קורא מכאן לגנץ ולפייד – אל תפלו בפח של הספינים והמניפולציות מבית היוצר של ביבי.** ואני חייב להוסיף מילה על ההפגנה של הימין ביום חמישי: שר המשפטים עומד על הבמה ומפיץ שקרים על בג"ץ כשמתחתיו המפגינים רומסים תמונות של שופטי העליון. והוא מצפה שנאמין לו שהוא יגן על הדמוקרטיה.

נקודה שלישית: קראתי בעיתונות שהקואליציה מבקשת להשלים במושב הקיץ את חקיקתו של חוק היועמשים שמשמעותו ביטול מעמדם של המשפטנים בשירות המדינה כשומרי סף שאמורים להגן על שלטון החוק. בניגוד לספינים שתשמעו מאנשי הקואליציה – חוק היועמשים לא ישפר את המשילות – אלא יגדיל את השחיתות. וכדי להמחיש לכם באיזה שחיתות מדובר אני רוצה להזכיר לכם פרשיה נשכחת. צחי הנגבי היה השר להגנת הסביבה בין השנים 2001 - 2003 אתם



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

חוק אקלים. במקום להתמודד עם הסיכונים הכרוכים במשבר האקלים משרד האנרגיה וחברת חשמל עסוקים בלספק חשמל כשר לחרדים. גם זה על חשבוננו שלא יהיה לכם ספק. הממשלה ביטלה את המס על כלים חד פעמיים והמס על משקאות ממותקים בגלל לחץ החרדים, ולבסוף הממשלה גם התחייבה להעביר את המשטרה הירוקה לבן גביר. **מסתבר שבלי דמוקרטיה גם אין הגנה על הסביבה.**

הנושא האחרון עליו ארצה לדבר נוגע לחינוך לדמוקרטיה. יולי יבין, תלמידת תיכון אמיצה מהרצליה, חשפה ל אחרונה כיצד פורום קהלת שתל תכנים אנטי דמוקרטיים בספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל", שנלמד בשיעורי אזרחות בבתי ספר. המהלך הזה עבר לכולנו מתחת לרדאר. מסתבר שהילדים שלנו לא מקבלים חינוך ראוי לגבי המשמעות של דמוקרטיה אמיתית – מהסוג שאנחנו נלחמים עליו מדי שבת כאן בהפגנה. אני רוצה לנצל את הבמה כדי לקרוא לראש העיר שלנו שמואל בוקסר לנצל את הכוחות המעולים שיש בעיר, תלמידים ותלמידות, אנשי ונשות חינוך וחברי וחברות סגל באקדמיה כדי לגבש תכנית עירונית ללימוד דמוקרטיה.

אנחנו לא צריכים לחכות למשרד החינוך – בואו ניקח את גורלנו בידינו ונייצר תכנית ייחודית לעיר שלנו שתשקף את המחויבות של נס ציונה לדמוקרטיה.

תודה רבה

יודעים מה היה ההישג המשמעותי ביותר שלו כשר? לא חס וחלילה הפחתה של זהום האוויר או שיפור הטיפול בפסולת. הוא הצליח להביא למינויים של למעלה מ-80 חברי מרכז הליכוד וכאלה שקשורים אליהם במשרד להגנת הסביבה. זו לא משילות – זו שחיתות.

המילה 'בושה' נתפרה בדיוק על סוג ההתנהגות הזה. זה מה שצפוי לנו אם חוק היועמשים יעבור בכנסת. אז מי שינסה למכור לכם שמדובר בניסיון לשפר את המשילות תפנו אותו לדוח מבקר המדינה מאוגוסט 2004 על מינויים פוליטיים במשרד להגנת הסביבה.

תוכלו למצוא מידע משפטי אמין על כל הנושאים האלה באתר של פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה, שאני נמנה על חבריו.

הנושא השני עליו ארצה לדבר בקיצור הוא הנושא הסביבתי.

אנחנו מרבים לעסוק בהפגנות בסכנות לדמוקרטיה הישראלית. אבל להפיכה המשטרית עלולות להיות השלכות חמורות גם על הסביבה. בית המשפט העליון הוא אחד מהגופים השלטוניים שהגן יותר מכל על הסביבה בישראל. בית המשפט העליון הורה למשל על פינוי מכל האמוניה בחיפה, ומנע את הרחבת מתחם בתי הזיקוק לנפט. פגיעה בעצמאותו של בית המשפט העליון תפגע גם ביכולתו להגן על הסביבה – בעיקר מפני תאגידיים חזקים.

אבל הממשלה הנוכחית פוגעת בסביבה גם בשורה של החלטות ומחדלים נוספים ואזכיר כמה מהם: למרות שנים של דיונים אין לישראל

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' אוריאל רייכמן אוניברסיטת רייכמן

הדמוקרטי, לא יוכל להגן על השוויון, החירויות, הקניין וחכויות היסוד שלנו כאזרחים ואפילו לא על חריגה קיצונית מסמכויות שלטון.

שלושה גופים קמו עלינו, קמו עלינו לכלות את הדמוקרטיה הישראלית.

האחד – מפלגתו של סמוטריץ, הרואה בנו חמורו של משיח וחותרת למדינת הלכה. הגוף הזה לא מקבל את הכרזת העצמאות כהגדרה העצמית של מדינת ישראל, מתנגד לשיויון וחוקה והוא משתלט על סמכויות הכפייה האזרחית באמצעות המשטרה ומשמר הגבול.

לא ניתן להם לחסל את הדמוקרטיה. לא ניתן להם את הכוח להרוס את מדינת ישראל.

הגוף השני – הם מפלגות החרדים. להם אנחנו אומרים היום: מזה שבעים וחמש שנה

ביום חמישי שמענו את קולות ההסתה מהבימה בירושלים:

בתי משפט מגינים לכאורה על אנסים, תומכים במשפחות הטרור ומפקירים יהודים מפני מסתננים.

הסתת הפוליטיקאים נמשכת כבר שנים. לשרוף את בית המשפט העליון קרא ח"כ חרדי וח"כ מתנחל הציע בעבר להרוס עם 9D וח"כ מהליכוד דרש לכלוא את השופטים במכלאות.

האם פלא הוא שמאמיני הרפורמה דרכו על תמונות שופטי ישראל?

טהראן עוד לא כאן אבל אני אומר לכם, באחריות שאם מערך החקיקה של לוי יעבור, בית המשפט לא יוכל למעשה להגן מול הרוב בכנסת מפני עיוות היושרה ואמינות ההליך



שומרים על הדמוקרטיה



רא"ל במיל' דן חלוץ
הרמטכ"ל ה-18
מפקד חיל האויר ה-14

נתניה
מוצ"ש 29.4
שעה 20:00



פרופ' אוריאל רייכמן
הנשיא המייסד ויו"ר
המרכז הבינתחומי



רח 42
מנכ"לית "דרכנו"
ח"כ לשעבר מטעם כולנו



אראל מרגלית
יו"ר קרן JVP



דודו סלמה
פעיל חברתי
נתניה



ד"ר מירב אהרון גוטמן
מרצה בכירה בפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון



שדרות בן גוריון - ספורטקעיר ימים

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

נעצור את מהפיכת הקלון מבפנים, נכון
חוקה לישראל, נגן על המדינה כלפי חוץ
ונחזק את המפעל הציוני.

אנחנו עמלים עד כלות ומביאים קורבן דמים
בגבורה לגאולת עם ישראל בארץ ישראל.
מזה שבעים וחמש שנה שאתם מטפחים את
השנאה למפעל הציוני, בונים על חשבוננו
אוטונומיות מסתגרות של המשך הגלות ונותנים
לנו להילחם לבד להגנת עמנו.

עכשיו הצטרפתם למהפכה המשטרית שתקנה
לכם פטור מוחלט משרות צבאי, תשלום
לבוגרים חרדים על אי עבודה, תקבלו ערים
שיבנו עבורכם יוחל משפט דתי על חזים
ועניינים אזרחיים, יהיה לכם אישור להפליה
דתית ולהפרדה מגדרית ובעיקר כספים נוספים
רבים ועוד. ובתמורה תהפכו אותנו לנתינים
תחת עריצות הרוב שלכם ושל שותפיכם
לקואליציה.

**היום נפתח אתכם הסדר חדש, לא יותר
אוטונומיה, אלא שווייון בזכויות ובחובות.**

הגורם השלישי הוא בנימין נתניהו. הוא
יחד עם לויין חתמו שניהם על הסכמי מהפיכת
הקלון ללא דיון במפלגתם.

משטרה הדמוקרטי של ישראל נמכר תמורת
מילוטו של נתניהו מהדין והכתרתו כחליף
אורבן ההונגרי בישראל.

אנחנו מנהלים היום את הקרב הדמוקרטי
האחרון, הקרב הוא כנגד הקנאות הדתית
ואופורטוניזם פוליטי מחריד, המאבק הוא ממש
על קיום המדינה הציונית והריבונות היהודית
בארץ ישראל.

**לא ניכשל בשליחות חיינו, בפתח הפרק
השלישי החדש והאתגרי בתולדות
היהודים.**



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

ד"ר מירב אהרון גוטמן - מכון טכנולוגי לישראל

נכנסים מיד למינוס והלוואות.

בארבעת החודשים שאתם בשלטון המשפחות הללו קרסו והתרסקו.

יש פה הורים צעירים?

בואו נדבר אמת לכוח!

אתם מגדלים ילדים, המטפלת עולה יותר מהמשכורת שלכם.

הגנים עד גיל שלוש הם פרטיים. הצבעתם להם שוב, כי רציתם בטחון וכבוד.

הם הבטיחו לנו חינוך חינם לגיל הרך.

12 שנים ועוד ארבעה חודשים הם בשלטון.

האם הם תמכו בחינוך הילדים שלנו? לא!

ולנו יש רק מילה אחת לאמר: **בושה!**

יש פה זוגות צעירים?

בואו נדבר אמת לכוח!

רציתם להישאר פה בנתניה, ליד ההורים, כדי שיעזרו לכם להוציא את הילדים מהגן. לחיות ביחד.

קנייתם דירה הרבה מעבר ליכולות שלכם. 12 שנה הם מבטיחים לנו לפתור את משבר הדיור?

האם הם בנו דיור בר השגה?

התשובה היא לא!

לנו יש רק מילה אחת לאמר: **בושה!**

יש פה משפחות?

בואו נדבר אמת לכוח!

בחרתם בהם. שוב. הם הבטיחו להילחם ביוקר המחיה. האמנתם להם.

ממשלת ישראל תקשיבי,

באתי לדבר איתך

את אומרת – ביטחון. את אומרת ללכת ברחוב בכבוד. משילות. כוח.

בואו נדבר אמת לכוח.

אתם פחדנים. מאות אלפי משפחות חיות היום תחת טרור כלכלי. ואין מושיע.

משפחה צעירה: משכנתא. סל קניות. גנים, חינוך, חוגים, רכב - והמשכורת הלכה.

זוגות צעירים חיים על הקשקש.

תקלה בלתי צפויה ברכב, אירוע משפחתי והם



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה



מהקלפי הלכנו לסופר. גילינו שאתם משלמים עשרות אחוזים יותר. בעוד יומיים מוצרי החלב יתייקרו ב-16%. אתם עובדים קשה, מגיעים לקופה ומורידים מוצרים מהעגלה כי אין לכם איך לשלם.

יש למחאה רק מילה אחת לאמר: **בושה!** בישראל מונופולים על מוצרי מזון, שמפעילים עלינו אלימות כלכלית מידי יום.

בואו נדבר אמת לכוח.

אתם מפחדים מהם, כי הם מחזיקים את ערוצי התקשורת, הם אולי תורמים למפלגות הפוליטיקאים משתוקקים לג'ובים אצלם, למצנחי זהב. לסדר אצלם ג'וב לבן משפחה, חבר או חבר מפלגה.

ולנו כל היום אתם מכניסים לראש – ערבים / יהודים. אשכנזים / מזרחים. דתיים / חילוניים.

בכל פעם שתשמעו את המילים האלה תדעו שהממשלה שומרת על המונופולים הגדולים ומפעילה הרעשה כדי שהטרור הכלכלי ימשך.

באתי היום לבטל את מסך ההרעשה הזה, מאחרי הדיבורים על בטחון ועל כוח ניצבת הממשלה החלשה ביותר שידענו.

מהיום אנחנו נדרוש – חינוך חינם לגיל הרך, דיור בר השגה, דיור ציבורי והורדת יוקר המחיה.

זאת האמת של החיים עצמם.

האמת שלנו תנצח.

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

ד"ר פאינה מילמן סיון אוניברסיטת חיפה

ערב טוב עפולה!



היגרתי מאוקראינה בגיל ארבע עם הורי, ניצולי שואה, וגדלתי קרוב לכאן, בשכונת שיקום בקריית-ים. יחד איתכן. אני מפגינה זה השבוע ה-17 ברציפות; נמשיך להפגין כי אין ברירה, המאבק הוא על עתיד ילדנו, על החיים עצמם. התעוררנו.

בואו נדבר על החיים עצמם. אנו מבלים את רוב זמננו בעבודה. כחוקרת דיני עבודה אני מזמינה אתכם. להביט על מקום העבודה העתידי על פי החזון של פורום קהלת, אדריכלי המהפכה המשטרית. בואו נתבונן בסיוט ממנו התעוררנו.

בעתיד הסייטי הזה כל פגיעה בזכויותינו כעובדות וכעובדים תידון בפני שופטות ושופטים התלויים לחלוטין בממשלה. שמענו רבות על בג"ץ, אך השתלטות הקואליציה על הועדה לבחירה ולקידום שופטים משמעותה מינוי פוליטי לכל הערכאות – כולל בית הדין לעבודה. אני שואלת אתכן, מה הסיכוי ששופטת בבית הדין לעבודה, שמונתה על ידי הממשלה, ושתקודם על ידי הממשלה, תפסוק כנגד המעסיק הגדול במשק – המדינה. גופים ציבוריים מעסיקים היום כשמונה עשר אחוזים מהעובדות והעובדים במשק. מה הסיכוי שהיא תפסוק כנגד המדינה? או כנגד המדיניות של הביטוח הלאומי, למשל?

מזל שהתעוררנו. בהתאם לסיוט שמתכונן לנו לעסקים הגדולים ולבעלי ההון הדרך סלולה; עבורם פתרון סכסוכי עבודה בדרך מקצועית ולא פוליטית עשוי לעבור דרך פניה למגשר או בוררת פרטיים בשכר טרחה גבוה. אבל

מה נעשה אנחנו כשנתקל בפגיעות בזכויות העבודה שלנו?

תנאי עבודה מחפירים הם חלק מהמציאות היומיומית של חלקים נרחבים בחברה הישראלית. יש כאן שוטרות? שוטרים? האם הקמתו של משמר לאומי יחזק את המשטרה? בואו נביט בבהירות על המציאות על תנאי העבודה הקשים במשטרה בישראל. זו אחת המשטרות היחידות במערב ללא תשלום שעות נוספות, וה"פתרון" היחיד הוא היתר עבודה פרטית להשלמת הכנסה. זו משטרה עם כמות מתנדבים חסרת תקדים, ועם כל הרצון הטוב מתנדבים לא יכולים להחליף שיטור מקצועי.

הצעת החוק שמקודמת כיום ביחס לתנאי העבודה של שוטרים מלאה בכל כך הרבה חורים וחריגים שקשה להאמין שהיא תוביל לשיפור. איך תעזור כאן ההפיכה המשטרית? אם לא נתעורר, אנו עלולים למצוא את עצמנו עם משטרה ממלכתית מוחלשת ומשמר פרטי חזק של השר בן-גביר. **זו לא דמוקרטיה!**

מזל שהתעוררנו כי בעתיד הסייטי הזה גם לא נוכל לשבות. פורום קהלת מקדם ביטול דה פקטו של זכות השביתה והחלשת זכות ההתארגנות והכל במסווה של חיזוק החירות.

בעולם כזה כולנו, כולל, למשל, עובדי/ות ההוראה, העבודה הסוציאלית, הרפואה, הסיעוד וכן, גם האקדמיה – נהיה פחות חופשיים לפעול יחד כקבוצה למען זכויותינו ולמען התחומים המקצועיים עליהם אנו אמונים. המציאות היא שגם במקום העבודה אנו זקוקים לביזור הכוח, ל"קול" בקבלת ההחלטות החשובות בחיי היום יום שלנו,

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

גם את האקדמיה. לשם כך הם פועלים להסיר כל גורם המגביל את הממשלה, זוהי החלשת הדמוקרטיה

– לא ניתן לזה לקרות! דמוקרטיה!

רק מבט צלול את המציאות יוביל לעתיד בר קיימא. היעד אינו החזרת המצב שקדם לינואר 2023. עתיד ילדנו עובר בעיגון זכויות חברתיות, חלוקה צודקת יותר של משאבי המדינה בדגש על פריפריות, פריפריות חברתיות וגיאוגרפיות, פתרונות יצירתיים לשאלת השטחים וביזור הכוח השלטוני.

רק כך נוכל לקדם יחד את עקרון מספר 8 ביעדי הפיתוח של האומות המאוחדות אותם אימצה אונ' חיפה: "קידום צמיחה כלכלית בת קיימא ומכלילה תעסוקה מלאה ויצרנית ועבודה מכובדת לכל". מחקרים מראים כי רק מקומות עבודה מכילים ומגוונים מובילים ליצירתיות להגברת הפריורן ולא פחות חשוב - להיכרות אחד עם השנייה, להכרה, לסובלנות. **כך יבנו גם גשרים בין כלל חלקי החברה, זהו העתיד עליו אנו נלחמים.**

דמוקרטיה היא שיטה שבה בהגדרה לא יכולים להיות מנצחים או מפסידים "על מלא". הצד השני אינו האויב. חייבים לבנות אליו גשרים. נאבק, אך ללא שנאה. גם בצד השני יש אנשים נהדרים, אני יודעת כי בהפגנות בעד הרפורמה נמצאים גם בני משפחתי האהובים. הם טועים ומטעים אך הם אינם האויב. **כמי שכבר היגרה פעם אחת אין לי כל כוונה להגר שנית. יחד נלחם ויחד ננצח. דמוקרטיה!**

למה שמכונה "דמוקרטיה תעשייתית".

מה עם נשים? יש כאן נשים? בעתיד הסייטי שמתוכנן לנו מתרחבת ההפרדה המגדרית, לא רק בשמורות הטבע, לא רק באוטובוסים, אלא גם באקדמיה ולבסוף גם במקומות העבודה. עם החלשתם של בג"ץ ובתי הדין לעבודה - מי יקדם שוויון בשכר, ילחם נגד התעמרות בעבודה, יתעקש על הפסקת האפליה כנגד נשים וכנגד כל קבוצה מוחלשת אחרת במקום העבודה? אין לי כל כוונה לצייר תמונה אידיאלית של בתי הדין ובתי המשפט. אך צדק חברתי אינו עובר בריכוז כל הכוח בידי הממשלה.

ההסכמים הקואליציוניים מבטיחים להרחיב את ההפרדה, ולהמשיך לזלזל במקצוענות ובתארים אקדמיים. לא מזמן ראינו מודעת דרושים למשרת פיקוח בתחום הבנייה שמאפשר להסתפק בלימודי דת במקום הכשרה הנדסית. זה ממש מסוכן.

ארגון העבודה הבינלאומי מזהיר כי רק מדינות שישפרו את מערך ההכשרות של עובדיהם יוכלו להתמודד עם הצונאמי של השינויים הטכנולוגיים, הבינה המלאכותית וכו' – ומה עושה מדינת ישראל? מרחיבה את סבסוד מערכות החינוך ללא לימודי ליבה.

איזה עתיד בונים לנו? כלכלת ישראל העתידית לא תוכל לממן ציבור שלם שאינו שותף לשוק העבודה, אך מדיניות הממשלה מתחייבת לפעול בדיוק בכיוון ההפוך. לשם מה? לקידום אינטרסים צרים ולעיתים אישיים של מנהיגים בממשלה קיצונית. לשם כך הם צריכים לשבור כל מוקד כוח שאינו בשליטתם, להחליש את התקשורת, להחליש את ארגוני העובדים וכן,

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' ורד ויניצקי סרוסי האוניברסיטה העברית



אין אקדמיה בלי דמוקרטיה.
אין אקדמיה בלי דמוקרטיה.

ערב טוב פתח תקווה, אם המושבות, אם ההפגנות – כמה מרגש לראות אתכם כאן, כמה מרגש שעזבתם הכל ובאתם לכאן.

שמי ורד ויניצקי- סרוסי ואני פרופ' לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. כאן בפתח תקווה, נולד ב-1925 אבא שלי, דב, למשפחה דתית עם שבעה ילדים. והימים ימי מלחמה על החירות, והוא ושני אחיו מתגייסים לאצ"ל. כשהוא בן 19, הוא מגורש על ידי הבריטים לארבע שנות גלות באפריקה, והוא שב רק עם קום המדינה.

על חוף הים בתל אביב, על רקע שרידי אלטלנה הוא פוגש את אמא שלי, חילונית ומפא"יניקית. שני פתקי הצבעה שונים, בית אחד, ואמונה משותפת שחירות זה קדוש, שדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, ושאסור שלמישהו יהיה כוח בלי מעצורים.

הרבה זמן עבר מאז. וכחוקרת של זיכרון אני

אין אקדמיה בלי דמוקרטיה, כי אין רעיונות בלי חופש. ואין מחקר בלי ביקורת. ואין ביקורת כשיש חשש להביע ביקורת. והדיקטטורה שבזה לשירות הציבורי המקצועי ושפוחדת משאלות, היא לא מקום שאקדמיה יכולה לפרוח בו. היא מקום שהמוחות בורחים ממנו.

בחלוקת ג'ובים למקורבים לא מוצאים תרופות לסרטן. ולא זוכים בפרסי נובל ולא יוצרים תקווה לצעירים. לא באנו לכאן מהפוגרומים ומהשוואה, ומדיקטטורות כדי להפוך לכל מה שברחנו ממנו אלא כדי לבנות חברה יהודית ודמוקרטית לכולם.



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

תוספת של 10% במשכורת. 10%! השכלה היא גם הדרך היחידה לישראל השניה השלישית והרביעית להצליח, להיות בריאה יותר ומובטלת פחות. יש על זה נתונים. **ובלי דמוקרטיה אין אקדמיה.**

מאיר שלו, שנפטר לפני שבועיים קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מהאוניברסיטה העברית ב-2019. בנאומו אמר: "הימים ימי בחירה, במי לבחור? התשובה נמצאת בספר 'דברים' - ובחרת בחיים. ובחרת בהשכלה, במשפט, במדע, באמנות, ביהדות של יוחנן בן זכאי, של עמוס ושל ירמיהו, כאן, מעל פסגת הר הצופים, הבחירה ברורה מאי פעם".

לסיום, כאן בפתח תקוה ובכל עשרות המוקדים בישראל הבחירה ברורה מאי פעם. בחרנו להנגיש השכלה, בחרנו באקדמיה, בחרנו בדמוקרטיה. אנחנו נמשיך לבוא לכאן, כמה שצריך, עד שננצח, ואנחנו ננצח. ביחד. ותודה רבה לכם.

יודעת שאסור לשכוח מה קרה בכל אותן דמוקרטיות שקרסו כשהיו מי שנטלו לעצמם יותר מדי כוח. שעשו דה-לגיטימציה לכל מי שחשב אחרת מהם. שהתירו דם. שדרסו את המיעוט, שכבשו. **אסור לנו לשכוח כי הרבה שנים זה היה העם שלנו שהיה המיעוט הזה. וכי תמיד אפשר לחזור להיות מיעוט.**

באקדמיה לומדים היסטוריה. וכלכלה וסוציולוגיה ופיזיקה. ובעיקר שואלים שאלות ולומדים עובדות. לא קונספירציות מפתות. והיום 300 **כלכלנים בכירים מכל הקשת הפוליטית מזהירים שהכלכלה הישראלית תקרוס בלי דמוקרטיה ובושה לא להקשיב להם. [בושה]**

שחור הוא לא לבן. בורות היא לא ידע. זכויות אדם הן לא מתנה שהמשטר נותן למי שהוא רוצה ולוקח כשזה לא מתאים לו. ואנחנו יודעים ששלוש רשויות עצמאיות הן הדרך לבזר כוח. **לא ניתן להחריב את האקדמיה ואת הדמוקרטיה.**

זה קרה בהונגריה. אורבן הגביל את האקדמיה מיד אחרי הפלת מערכת המשפט. האוניברסיטה החזקה עברה לוינה, ו-10 מתוך 11 זוכי נובל כבר לא גרים בהונגריה.

אנחנו לא ניתן לנתניהו לעשות לנו אורבן. אין לנו אקדמיה אחרת ואין וינה באזור שלנו.

כדקניית הפקולטה למדעי החברה לשעבר אני יודעת שבלי אקדמיה חזקה אין הזדמנויות לנשים וגברים, לחרדים וחילונים, ליהודים וערבים, למזרחים, ולאשכנזים להניע שינוי וסדר אזרחי חדש וראוי. כל שנת השכלה היא

מוצ"ש | 29/04
20:15 | כיכר גורן פ"ת

נלחמים על הדמוקרטיה

יהיו איתנו:

אלוף (מיל") יאיר גולן | לשעבר סגן הרמטכ"ל וסגן שרת הכלכלה
פרופ' רוד ויניצקי סרוסי | האוניברסיטה העברית
פולי ברונשטיין | מנכ"ל"ת יוזמת המאה
עדי בלכמן סופר | קלינאיות תקשורת מדברות דמוקרטיה

מיצג של 'בונות אלטרנטיבה'
נחשים עד הניצחון.
צרפו חברים. ותובאו עם דגל ואהבה.

49 מחאת המילואים לנשים

צנחנים לזעזוע דמוקרטיה

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' אמיר גולדשטיין | המכללה האקדמית תל-חי

שבת שלום.

צומת הגומא הפך בחודשים האחרונים לאחד מסמלי המאבק נגד ההפיכה המשפטית-



משטרית.

מרשים לראות את האלפים שפוקדים את הצומת. משמח להיות חלק מהשילוב המופלא והמלהיב שנוצר כאן בין תושבות ותושבי הצפון הוותיקים יותר לבין צעירי האזור, בנות ובני הגליל העליון והסטודנטיות והסטודנטים ממכללת תל-חי, אלה ואלה **דור צעיר ומבטיח שמבהיר 'נפלתם על הדור הלא נכון'.**

למה אנחנו כאן? אנחנו כאן כי משהו מעמודי התווך של החברה הישראלית התערער: יצאנו לרחובות כיוון שממשלת ישראל בחרה לצאת נגד הממלכתיות הישראלית. לא במקרה דרכו השבוע מפגינים על תמונתה של נשיאת בית

המשפט העליון. המעשה הזה היה פרי של מאמץ ממושך לסמן את השופטים כאויבי העם. כוח רב מושקע בהשתלחות השקרית הזו, רשתות חברתיות שמוזנות מלמעלה בפייק ורוויות שנאה כנגד הרשות השופטת, כיוון שהיא נתפסת כחסם משמעותי מפני תאוות הכוח והעריצות. מה שהממשלה הרעה הזו רוצה הוא למנות שופטים שאינם עצמאים, שופטים שיהוו שלוחות פוליטיות שלה.

אנחנו, הרשת הגדולה והחזקה של המחאה, מהווים בגופנו את האיזונים והבלמים כנגד המהלך המסוכן הזה. מכאן, מצומת הגומא, אנחנו מעניקים רוח גבית לאסתר חיות ולכל משרתי הציבור היקרים האלה, שממלאים את שליחותם, לדאוג לשלטון החוק ולא לבטל את עצמם מול דורסנות הממשלה. מכאן אנחנו שולחים להם תודה, חיזוק ובקשה: המשיכו לשמור עלינו, על כלל האנשים, ללא הבדל דת, גזע ומין. המשיכו להיות אמיצים כנגד הארס וההרס השלטוני.

דמוקרטיה לא נופלות בבת אחת, זהו תהליך. עמודי התווך מותקפים, נשחקים, מתכופפים ולבסוף נופלים. האקדמיה היא עמוד תווך כזה של הדמוקרטיה הישראלית, וככזה המתקפה עליו צפויה להחריף. האקדמיה, זו שמעניקה השכלה ואפשרות למובילות, זו שמושכת את רוח האדם מעלה, האקדמיה שהיא ממנועי הצמיחה האנושית המופלאים שנבנו בישראל, וכך היא נתפסת בעולם המשגשג, היא היעד הבא של השלטון. כי מי שמבקש לעצמו כוח בלתי מוגבל, מי שרוצה לגרום לכמה שיותר אנשים להאמין לשקריו ולתעמולה שלו

לא נרדמנו ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה!



שבת 29.4 | 17:00
מחאת צומת גומא

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

כמקור לשנאה. התשובה שלנו למי שמבקש לעורר שנאה, תהיה כבוד לעמדות ולרגשות של מי שאינו מסכים עימנו והתעקשות לחפש את הטוב המשותף.

אנחנו מפגינים כאן, בצומת הגומא, כי כאזרחים שהחברה הישראלית יקרה לליבם, אין לנו ברירה אחרת. ההישגים של המאבק עד עכשיו מרשימים. אנחנו מניפים יחד את הדגל של ישראל החופשית, טוענים בחזרה את הכחול-לבן בערכי היסוד העמוקים והמקוריים שלו, חרות, שוויון, ציונות הומניסטית. איננו תמימים. ברור לנו שהממשלה התקפלה רק באופן זמני ורק כי לא הותרנו לה ברירה. בשבוע הקרוב יפתח מושב הכנסת והקואליציה עלולה להשלים תוך יממה את ראשית ההפיכה. אם חלילה זה יקרה, הרשת הזו של ההפגנות הקבועות, תשמש אז בבסיס ליציאה של מיליון איש לרחובות. **מי שיקום על הדמוקרטיה הישראלית יפגוש אותנו, כאן בצומת הגומא ובכל רחבי הארץ, כחומה בצורה.**

זקוק לבורות ולנאמנות – **האקדמיה כמעוז של חופש ביטוי ומחשבה, המבוססת על האפשרות להטיל ספק ללא מורא, תהפוך בהכרח למוקד הבא של מאמצי הרס הממלכתיות.**

שלטון עריץ ומושחת לא יסתפק בשופטים שניתן למשוך בחוטיהם. הממשלה תרצה להחליט מה מלמדים ומה לא, מי מלמד ומי לא ולא קשה להבין מה יהיה הקריטריון? די להתבונן סביב כאן בארץ, או בהונגריה הלא כל כך רחוקה: מי שידקלם מסרים, מי שיסכים לשמש שופר לשקרים, מי שיבחר להלל את השלטון – יזכה במשאבים הציבוריים. האקדמיה החופשית תסומן כאויבת והמשאבים יילקחו ממנה. **אנחנו כאן כדי לעמוד על המשמר – כי בלי דמוקרטיה אין אקדמיה ובלי אקדמיה עצמאית אין דמוקרטיה.**

מכללת תל-חי רואה בקריית שמונה את העיר שלה, את הבסיס לאוניברסיטה העתידית שתקום בגליל. תל-חי, ועימה כלל המוסדות להשכלה גבוהה, נדרשים לחשבון נפש תמידי, לביקורת עצמית ובעיקר לבניית תהליך ברור של פתיחת השורות וגיוון.

ואכן, למאבק על ההפיכה המשטרית, יש גם הקשר חברתי – פערים שקיימים בישראל ושעל כולנו לפעול לתיקונם. אני וסיגל זוגתי גדלנו בקריית שמונה, הקדשנו את מירב שנותינו לעבודה בקהילה המקומית, אנחנו קשורים בה עד היום וכמו רבים כאן סבורים שיש לפעול בעקביות לחיזוקה. יש מי שעושה שימוש בפערים הממשיים, מצייר את החברה הישראלית כחברה של סקטורים יריבים ובמקום לפעול לתיקונם ולצמצומם מנצל אותם



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' גיתי יהל | המרכז האקדמי רופין



חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין!

ואנחנו נלחמים על מדינה שמבטיחה חפש דת (וחופש מדת), חופש מצפון, לשון, חנוך ותרבות לכל אזרחיה!

כל הערכים האלה עומדים עכשיו תחת מתקפה כוללת ורבת חזיתות!

מול מי ומול מה אנחנו נלחמים:

אנחנו ניצבים מול ברית מושחתת של תאבי כח ושילטון, פושעים מורשעים, מואשמים בפלילים, וגיזענים אנשי עליונות יהודית.

הברית הזו מובלת על ידי קיצונים דתיים, שלקחו לעצמם חזקה על היהדות, על המוסר, ועל האמונה ולהם יש מטרה עמוקה הרבה יותר משל השותפים שלהם: הם חותרים להקים פה את מדינת התורה, מדינה תאוקרטית כמו אירן או סעודיה.

הקבוצות האלה, כל אחת מסיבותיה שלה, הפחידו, הסיתו, ושיקרו לציבורים שלמים של החברה הישראלית והם גוררים אותם, ואותנו איתם, לקראת חורבן פיסי וטוטלי של הפרוייקט הציוני. לא ניתן להם!

רוב התומכים שלהם הם אנשים טובים. חלקם מאמינים תמימים, חלקם מודרים ומקופחים המחפשים נקמה, וחלקם לצערינו הם תולדה של חלקים ממערכת החנוך הישראלית שעברו ועוברים השתלטות עוינת על ידי קבוצות דתיות, לאומניות ואנטי דמוקרטיות.

אנחנו ניצבים מול מתקפה כוללת על ערכי השוויון, החופש, חכויות האדם ומול נסיון ברוטלי להכפיף את כל הערכים האלה

ערב טוב. שמי גיתי יהל, אני גר בכפר ויתקין חוקר ומרצה למדעי הים בפקולטה למדעי הים של המרכז האקדמי רופין.

אני עומד היום יחד איתכם ועם חברי סגל בכירים מכל המוסדות האקדמיים בארץ שמוחים ומפגינים בעוד 34 הפגנות ברחבי הארץ.

באנו להזכיר לכולנו על מה אנחנו נלחמים כבר למעלה משלושה חודשים ומול מה אנחנו ניצבים.

אל תיבלבלו, לא מדובר כאן בניסיון לשפר את מערכת המשפט, גם לא "רק" בניסיון להישתלט עליה, ואפילו לא "רק" בניסיון לחולל מהפכה משטרית ולהפוך את מדינת ישראל לאוטוקרטיה דתית. אנחנו ניצבים מול מיתקפה כוללת על עובדות, על ערכים, ועל האמת עצמה.

על מה אנחנו נילחמים:

אנחנו נילחמים על מדינה שתתנהל על בסיס של עובדות, רציונאליזם, ספקנות, השכלה ונאורות!

אנחנו נילחמים על מדינה דמוקרטית, צודקת, מוסרית, סובלנית, ופלורליסטית שמהווה בית אמיתי לכל אזרחיה, ולכל חלקי העם היהודי על כל גווניו!

אנחנו נלחמים על מדינה המושתתת על יסודות החרות, הצדק והשלוש לאור חזונום של נביאי ישראל!

אנחנו נלחמים על מדינה שמקיימת שוויון זכויות

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

בלי אקדמיה חופשית אין היי-טק, קלין-טק, בלו-טק, ביו-טק ואגריטק - הבסיס לכלכלת ישראל

בלי אקדמיה חופשית נאבד את היתרון הטכנולוגי שלנו על אויבינו

אפילו מי שמוכן או אפילו אלה שרוצים לחיות כאן תחת תאוקרטיה דתית, חייבים להבין שבלי דמוקרטיה, בלי מערכת משפט עצמאית ובלי אקדמיה חופשית הוילה שלנו בג'ונגל המזרח תיכוני לא תמשיך להתקיים.

ולכן אנחנו כאן ונמשיך להיות כאן ובכל מקום ונלחם בכל האמצעים החוקיים כדי להפוך את המגמות המסוכנות האלה ולהפוך את מדינת ישראל למדינה נאורה יותר, שתהייה באמת אור לגויים.

כי אין לנו ארץ אחרת!



לערכים של עליונות יהודית, ולגירסה מעוותת של היהדות.

ואנחנו מכירים את ההיסטוריה, וקוראים את החוקים, את ההסכמים הקואלציוניים, ואת מה שכותבים ואומרים אנשי הקואליציה. המהפכה המשטרית שהם מובילים לא תעזור במערכת המשפט. לא, לא, לא, זוהי רק ההתחלה!

אנחנו יודעים היטב מהם השלבים הבאים במתקפה הזו על האמת:

אחרי שיסיימו לסרס את מערכת המשפט, היעדים הבאים יהיו התיקשורת החופשית, העיתונות החוקרת, והאקדמיה!

למעשה כבר עכשיו נתונים כל המוסדות האלה תחת מתקפה קשה:

תראו את ערוץ 14 ואת ישראל היום.

תראו את הנסיונות להשתלט על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל המועצה הלאומית להשכלה גבוהה.

רבותי, כבר עכשיו מתרחשת בריחת מוחות חסרת תקדים מהארץ. מעולם לא התבקשתי לכתוב כל כך הרבה מכתבי המלצה למדענים צעירים ומבטיחים שמחפשים את עתידם במקום אחר, כמו בשלושת החודשים האחרונים. אם המגמות המסוכנות האלה לא יעצרו, הדור הבא של חוקרים, מדענים, ואנשי רוח יחפש לעצמו מקומות נאורים, חופשיים ובטוחים יותר לחיות בהם.

כולנו קוראים את המפה:

בלי חופש אין אקדמיה

בלי אקדמיה חופשית אין חשיבה ביקורתית ואין אנשי רוח,

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' שיזף רפאלי מכללת שנקר



ערב טוב קריית אונו!

אקדמיה ודמוקרטיה הולכות
יד ביד מאז ומתמיד.

אחת היא תנאי לשניה. וכשהאחת מאויימת,
השנייה יוצאת להגנתה.

כדי שתהיה דמוקרטיה, צריך עם משכיל.
כדי שיהיה עם משכיל, צריך דמוקרטיה. לכן
אני כאן.

אני רוצה לפתוח בדברים שנשא מאיר שלו, עליו
השלום, בטקס בו הוענק לו תואר דוקטור כבוד
במכון וייצמן.

שלו הכתיר את הנאום שלו: **"המשכיל בעת
הזאת לא ידום"**

הכותרת שאולה ומעודכנת מעמוס הנביא, אולי
הנביא האופוזיציונר הראשון. שלו אמר:

"המשכיל בעת הזאת יצעק, ימחה, יפגין.

המשכיל בעת הזאת יודע שהוא - המורה,

המדען, התלמיד, החוקר--... התקווה היחידה

לשרידתה ולשגשוגה של המדינה הזאת.

לבטחונה, לכלכלתה, לבריאות אזרחיה,

לעתידה."

אז גם אנחנו באקדמיה יצאנו ממגדל השן,
מחליפים את מגדל השן במגדלור מואר ומעורב.
המגדלור הזה נחוץ כדי לסלק את החושך
המאיים עלינו.

כמה פשוט, ככה מחריד: הדמוקרטיה שלנו
מאויימת על ידי חשיכה מתגברת.

אנחנו כאן כדי לעצור נסיון בריוני וחפז של
חבורה לא ראויה להשליט חושך במקום בו יש
עדיין אור גדול של יצירה, מחקר, למידה.

על מה אנו צועקים, מוחים ומפגינים?

על מה שמנסה לעולל הקואליציה המזעזעת
מלא-מלא הזאת. קואליציה שצריך לקרוא לה
בשמה: אוסף של מורשעים ונאשמים, גזענים
ומשתמטים, מנבלי פה וצבועים. בריונים
ופחדנים, בורים ומיזוגנים. משיחיים הזויים
ואלימים. מסיתים ומדיחים.

הם מנסים להעביר בחטף מארג של למעלה
ממאה וחמישים חוקים ועוד אין ספור החלטות
ופעולות המפרים את העקרונות הכי בסיסיים
של דמוקרטיה.

הם מנסים להעלים את האיזונים והבלמים
הכל כך נדרשים, כל כך מובנים, כל כך
אוניברסליים. במרוץ חסר אחריות הם חוסים
תחת אצטלה מעושה ומאוסה של "רפורמה".
הם חושבים שהעם טיפש.

בחרו את העם הלא נכון. העם הזה משכיל,
והוא יודע שזאת לא רפורמה ולא נעליים. זאת
הפיכה משטרית. והיא יכולה להצליח רק אם
העם יהיה חסר דעת.

מאה וחמישים הצעות חוק חסרות שחר, בלתי
סבירות, אנטי-דמוקרטיות. וכרסום ממשי, נראה
לעין, של כל מה שנבנה כאן, במולדת האהובה
שלנו.

**בלי דמוקרטיה אין אקדמיה
ובלי אקדמיה, חוששני שאין דמוקרטיה.**

אקדמיה טובה היא סקרנות, חתירה לאמת,
אהבת הידע הערכת השכל והחוכמה.

מי שמכוון לבטל "עילת סבירות" הוא, בפשטות,
אויב של השכל.

אין דבר יותר רחוק מסקרנות, חתירה

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

במרקם העדין של הלכידות החברתית: נכשל חלוקה שווה של הנטל: נכשל סתם באמירת אמת: נכשל בריבוע אפילו בסדר ונקיון: נכשל

מלא שלילים.

שלילי על מלא מלא

עם תעודה כזאת אצלנו היו אומרים: אולי עולה כיתה, אך לא בבית ספרנו

בושה בושה בושה

אבל מה הם כן עשו: אספר קצת מן הזווית שלנו, של השכלה וחינוך. כי גם במגרש שלנו, של השכלה, יצירה והמצאה, חדשנות וזימות:

לאמת, או הגיון מאשר פעולות ממשלת הזדון, החרון והאסון עאלק "רפורמה": רק בזיון וכשלון.

כי כשאין יצירה, ופוגעים בחירות הביטוי, כשנפגע החופש האקדמי, כשמתכרסמת ההבנה שאוריינות בסיסית היא תנאי הכרחי לחיותה של חברה מודרנית, כשנעלמת השאיפה לשוויון, כאשר מזלזלים באנשי המדע ובממצאי המחקר שלהם, כאשר מקצצים בתקציבי השכלה כדי לממן מיליציות מופרכות -- אז יש כישלון

בואו נדבר לרגע על כישלון

מלאו 120 יום לתקופת שלטונה של "קואליציית הכוח, כבוד, כסף". 120 יום. זה כבר שליש שנה.

**אז הנה תעודת השליש :
נכשל, נכשל, נכשל
ממשלת זדון, חרון, אסון
כישלון**

אפילו ביעד הנלעג שהם הציבו לעצמם, היעד של "כסף, כבוד, וכוח": נכשל -- לא כוח, לא כסף ובטח לא כבוד -- כישלון

בכלכלה: נכשל

בבטחון: נכשל

במיגור הטרור: נכשל

בתחבורה : נכשל

בביטחון אישי: נכשל

באזרחות: נכשל

ביחסי החוץ ומעמד בין לאומי: נכשל בהתנהגות לזולת ובחמלה לחלש, לגר אשר

בשעריך: נכשל

ברווחה: נכשל



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

אין דמוקרטיה בלי השכלה אין השכלה בלי דמוקרטיה

מה שקורה לבטחון, לכלכלה, ולמערכת המשפט ברי לכל מי שמסתכל. היום אני בוכה גם על מה שקורה לחינוך, מחקר, ללמידה ליצירה.

אנחנו באקדמיה כנראה הבאים בתור מתחת לשרשראות ה-9D של הגאונים בקואליציה. לא "מדרון חלקלק" ולא "על סף תהום", אלא נפילה חופשית לתוכו. אנחנו המצנח הרזרבי, וצריך לפתוח אותו.

בזכות המחאה הנפלאה הזאת יהיה בכוחנו לעצור את העריצות הרודנית והפזיזה.

מהפכות אינן בהכרח דבר רע. היו לנו הרצל, בן-גוריון ובן יהודה, שהפכו מציאות, החיו שפה, הקימו מדינה. את המדינה הזאת צריך ואפשר לתקן היום:

אפשר להסתכל למציאות בעיניים. לצעוד את הצעד הראשון לעבר שלום, לעבר שוויון ונשיאה משותפת בעול, לעבר חוקה. להחזיר את השפיות וההדברות.

להסיר את אווירת השיסוי, ההסתה, והשקר.

קואליציית האסון הזאת מנסה לשנות את כללי המשחק. אבל הם חיפשו מלוכה, ויקבלו אתונות. ובעקבות השינוי הזה לא יהיה להם רגע של שקט מאתנו. שום התגנבות יחידים מפוחדת שהם מצטיינים בה לאחרונה. לא תשנה את זה. בורחים בפחדנות מכנסים, מאזכרות, מושכים הצעות חוק והודעות פיטורין בדקה התשעים, מנסים עלינו

הציון הוא נכשל. תראו מה היה לנו:

קיצוץ בלימודי ליבה

התייחסות אדנותית ומבטלת למומחים כמו כלכלנים, ומשפטנים

הטלת ספק בקונצנזוס מדעי כמו אבולוציה, או שינויי אקלים

איום על עצמאותה של הספרייה הלאומית

התערבות בוטה בתוכניות לימודים

הטייה גסה של ספרי לימוד

נסיון לפטר מורים שלא מתיישרים עם הקו

פוליטיזציה של מינויים לפקידים בכירים בחינוך

והשכלה זליגת מוחות לחו"ל של חוקרים ומרצים מצטיינים -- בכייה לדורות

ביטול כנסים ואבדן תקציבים ובינלאומיים

שחיקה ואיום על זכויות נשים ולהט"ב

הפרדה ואפלייה מגדרית בהוראה ולמידה

עלבונות לשכל הישר

או בסיכום : פחות ופחות דמוקרטיה בושה, בושה, בושה

אתם יודעים, מאיר שלו קיבל עוד דוקטורט כבוד. הפעם מן האוניברסיטה העברית. בנאום שנשא שם באוניברסיטה העברית הוא אמר:

"הימים ימי הכרעה, הימים ימי בחירה, ... במי לבחור? התשובה נמצאת בספר 'דברים' - ובחרת בחיים. ובחרת בהשכלה, במשפט, במדע, באמנות, ביהדות של יוחנן בן זכאי, של עמוס ושל ירמיהו, לא של אלעזר בן יאיר. ... הבחירה ברורה מאי פעם."

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

אנחנו, המחאה, ניראה אור. אנחנו גם
נראה אור.

נשאר עירניים. נהיה מגדלור. ננצח.

אקדמיה ודמוקרטיה הולכים יד ביד מאז
ומתמיד.

וכשהאחת מאויימת, השנייה יוצאת
להגנתה.

שיטת סלאמי. אבל כל אלה בקטנה. לא
יתעתעו בנו.

הנה שעור אזרחות. אדבר לאט ובקצב הכתבה:
אנחנו לא נהיה אלימים. אבל גם לא נהיה
אילמים.

לא נסית ונשקר כמוהם, אבל לא נהיה
מנומסים.

אנחנו מקבלים את הכרעת הרוב, מעוניינים
להקשיב, לא רק להשמיע.

אבל אנחנו דורשים את זכויות הפרט והמיעוט,
עומדים על חיוניות הפרדת הרשויות,
ומתעקשים על הכרחיות מערכת משפט
עצמאית. מי שלא מבין את זה הוא בור. מי
שמאיים על זה – מאיים עלינו.

יש לנו זכות וטו על שינוי שיטת המשטר, וחובה
לעצמנו ולדורות הבאים לחנך וללמד, לעצב
ולשמר מערכת יחסים מתוקנת בין האזרח
למדינתו.

אתם יודעים, להשכלה (ולתקופה שלה) קוראים
גם נאורות. Enlightenment באנגלית.

השכלה נותנת אור ומגרשת חושך. מי שנגד
השכלה הוא בהגדרה חושך.

פתחתי עם נבואת הזעם החשובה של עמוס
הנביא "המשכיל בעת ההיא לא ידום"

לפני מאה ועשרים שנה, שאול טשרניחובסקי
כתב לנו נבואת נחמה בשיר "שחקי שחקי"

יָשׁוּב יִפְרַח אֶז גַּם עַמִּי,

וּבְאֶרֶץ יְקוּם דֹּר,

בְּרָזֶל-כְּבִלְיוֹ יוֹסֵר מְנוֹ,

עַיִן-בְּעֵינָי יִרְאֶה אֹר.



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' דפנה הקר אוניברסיטת תל אביב

חופש דת בבית, בבית כנסת ובבית ספר, אבל לא מדינת הלכה שנשלטת על ידי רבנים, יונקת כספים מחילוניים לטובת חרדים שלא עובדים, ומחייבת נשים בכללי צניעות של ימי הביניים.

הקואליציה הזו, שמובלת על ידי קיצוניים, רוצה להפוך את ישראל לשילוב של הונגריה וערב הסעודית, **ואנחנו לא ניתן!**

יש הרבה מאד מה לתקן בישראל כדי שיהיה שוויון אמיתי, מגוון אמיתי, צדק חברתי אמיתי. אבל דווקא הכנסת והממשלה הן אלו שלא אמצו את הצעת חוק יסוד: השוויון, ולא אמצו את הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות. אז שלא ימכרו לנו שקרים של שוויון, מגוון וצדק חברתי.

פורום קהלת, שניסח את היעני רפורמה משפטית, דואג לעשירים ומפקיר את כל השאר כשהוא מתנגד לדיוור ציבורי, להעלאת שכר המינימום, להנגשת שירותי בריאות בפריפריה, לתמיכה במשפחות חד הוריות, לסיבסוד חינוך חנם בגיל הרך, ולפטור ממס לאנשים עם מוגבלויות. פורום קהלת הוא בושה וההשפעה שלו על הממשלה הזו היא **בושה!**

עם כל הכשלים שיש עוד לתקן, מדינת ישראל היא נס. מדינה קטנטונת, בלב אזור עוין, שהגדילה את אוכלוסייתה בקצב מסחרר, בלי משאבי טבע משמעותיים. **איך הנס הזה הצליח? איך הפכנו למדינה משגשגת? בזכות הדמוקרטיה!**

אין לי זמן לדבר על כל הדברים שנאבד אם המהפכה השלטונית שהקואליציה מנסה לקדם תעבור, אז אזכיר רק כמה אובדנים גדולים.

בלי דמוקרטיה אין צבא העם – דמיינו את צה"ל כצבא שכירים שפועל בשביל השלטון. ראיתם מה קרה לפני יומיים בהוגריה, אותה מדינה שתומכי הרפורמה מקבלים ממנה השראה? אחרי פיטורים של מאות קצינים בכירים בפברואר,

ערב טוב ראש העין! כמה טוב לראות אתכם ואתכן הערב!

למה אנחנו מפגינים, שבוע אחרי שבוע, כבר 17 שבועות?



למה אנחנו מקריבים את מוצאי השבת שלנו, שיכולנו לעשות בהם אלף דברים אחרים? כי הקואליציה רוצה לשנות את כללי המשחק הדמוקרטי, וכי אנחנו לא נותנים שיעבדו עלינו, שישקרו לנו, שירדימו אותנו – **לא ניתן!**

בהפגנת התמיכה ביעני רפורמה השבוע שמענו את המילה דמוקרטיה מפי הנואמים, אבל כשהם אומרים דמוקרטיה הם חושבים שאנחנו מטומטמים, שאנחנו לא יודעים להבדיל בין דמוקרטיה לדיקטטורה. הם רוצים לשלוט במינוי השופטים, לשלוט ביועצים המשפטיים, להכשיר שחיתות ולהיות מעל החוק – אין שום הגדרה מילונית שבה כשכל זה קורה, מדינה נקראת ונשארת דמוקרטיה. אנחנו יודעים את זה, **ולכן אנחנו לא ניתן להפיכה המשטרית לעבור! לא ניתן!**

הנואמים בהפגנת התמיכה שהממשלה ארגנה לעצמה, גם חזרו על הטענה שהעם רוצה רפורמה. עוד שקר מבית תעשיית השקרים של הקואליציה כי אף אחד לא ספר לעם לפני הבחירות שהשלטון רוצה להרוס את הדמוקרטיה. חלק מהחרדים רוצים מדינת הלכה; חלק מהדתיים המשיחיים רוצים מדינת הלכה ומדינת אפרטהייד; חלק מההימנים הקיצוניים ממש רוצים לבטל את הבחירות כדי להיות בשלטון דיקטטורי על מלא. אבל רוב העם? רוב העם רוצה להיות מסוגל לסגור את החודש ולא לקבל הלם מכל חשבון בסופר! רוב העם רוצה ביטחון בכבישים וברחובות ולא להרגיש שהוא חי בג'ונגל של אלימות! רוב העם רוצה

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

מרוויחות פחות מגברים, סובלות מאלימות במשפחה, מתת ייצוג במוקדי כח, ומאפליה בבתי הדין הדתיים. אבל במקום לתקן את כל זה, הקואליציה הזו רוצה לפגוע עוד ועוד בנשים. בקואליציה המנופחת הנוכחית, שיש בה 80 חברי כנסת ושרים, יש רק 11 נשים. מתוך 25 מנכלים של משרדי ממשלה, יש רק אשה אחת. הקואליציה הנוכחית מקדמת את שינוי חוק איסור אפליה במתן שירותים כך שכל נותן שירותים יוכל לסרב לשרת אשה בכלל ואשה שלא לבושה באופן צנוע בפרט; היא מקדמת חוק שיתיר הפרדה בין נשים לגברים, כך שכל אדם, עסק או ישוב יוכלו להחליט שנשים יושבות בנפרד, מאחורה, או בכלל לא יכולות להשתתף. הקואליציה הנוכחית רוצה להרחיב את סמכויות בתי הדין הדתיים, כך שתהיה להם גם סמכות בוררות בכל נושא אזרחי. ההסכמים הקואליציוניים הנוכחיים כוללים הבטחה שישראל לא תצטרף לאמנת איסטנבול למאבק באלימות נגד נשים והשר לביטחון לאומי מתנגד לחוק אזיקונים אפקטיבי נגד גברים אלימים. הקואליציה הזו רוצה מערכת משפט חלשה כי היא לא רוצה שיהיה מי שיעצור את הפגיעה בזכות לשוויון של נשים, של מיעוטים, ושל מתנגדים לשלטון – זו דיקטטורה, ולא ניתן!

הדמוקרטיה היא האוויר שבלעדיו לא נוכל לנשום. נאבק עליה בלי פחד, בלי יאוש, בלי פשרות!

הקואליציה בהונגריה הדיחה את הרמטכ"ל השבוע בלי לתת שום הסבר. מדינה שבה השלטון מפטר המוני קצינים כדי למנות קצינים מטעם, היא לא דמוקרטיה. **לא ניתן להרוס את הדמוקרטיה, לא ניתן להרוס את צה"ל!**

בלי דמוקרטיה אין שגשוג כלכלי – יש קשר ישיר ומוכח בין קיומו של משטר דמוקרטי לבין שגשוג כלכלי. יזמים, משקיעים, ועובדים מעולים בורחים ממדינות לא דמוקרטיות, כי אנשים הגונים ושפויים לא רוצים לעשות עסקים ולחיות בדיקטטורה אם יש להם ברירה. מאות כלכלנים בישראל ובעולם, כולל הכלכלן של קהלת שהתפטר כשהבין מה קורה כאן, מזהירים מפני ההשלכות של הרס הדמוקרטיה על הכלכלה. הממשלה הזו לא מקשיבה. בכמה חודשים, היא הצליחה לגרום נזק כלכלי עצום. הם הולכים עכשו לנסות להעביר תקציב בכנסת, והם רוצים להטיל עלינו עוד מיסים כדי לכסות את הנזקים הכלכליים שהם יוצרים – **לא ניתן!**

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה – ראינו מה קרה בהונגריה: פיטורי סגל, סגירת אוניברסיטאות, סתימת פיות. ולמה בלי אקדמיה אין שגשוג? כי בלי אקדמיה אין מחקר, אין היי טק, אין רפואה מתקדמת, אין פיתוחים צבאיים, אין מערכת משפט ראווה, אין אנשים שלומדים לחשוב מחוץ לקופסא. משטר דיקטטורי, לאומנים ורבנים חרדים לא רוצים אנשים חושבים, הם רוצים אנשים מצייטים. הבורות היא הדלק של מנהיגים ושליטים אנטי דמוקרטיים. ולכן היעד הבא של הקואליציה הזו תהיה האקדמיה. במקום לפטור משכר לימוד את כל הסטודנטים לתואר ראשון כדי לקדם שוויון אמיתי, הם יכשירו תוכניות לימוד שלא באמת מלמדות. **לא ניתן להרוס את הדמוקרטיה, לא ניתן להרוס את האקדמיה!**

בלי דמוקרטיה אין שוויון! נשים בישראל



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' ניר בקר המכללה האקדמית תל-חי

עם ההחלטה לחזור לארץ."

כן גבירותי ורבותי חזאת רק ההתחלה. לא רק שלא יגיעו אלינו. גם אנשים כאן יתחילו לשאול את עצמם למה בעצם אני נשאר? גם לכושר הסיבולת יש גבול. נכון, לא לכולם.

יש כאלו שאין להם ארץ אחרת. אבל יש כאלו שאומרים לעצמם שלא בכל מחיר הם יהיו מוכנים להמשיך לחיות כאן.

במהלך השנים הצלחנו לבנות ולקיים חברה אזרחית צודקת שתקבל כל אדם באשר הוא אדם. לדאוג שלעם היהודי תהיה מדינה שיוודעת לפקוח עין ולא לעמוד מנגד למראה כל אי צדק. אבל הצלחנו לעשות יותר מזה. הצלחנו ליצור חברת מופת שעניי רבים בעולם נשואות אליה. חברה שהצליחה להפוך למדינה אשר מתוך 193 מדינות בעולם נמצאת במקום מספר 26 ברמת תוצר לנפש. ותנחשו מה אחת הסיבות העיקריות לזה? נכון. אקדמיה חזקה. אקדמיה עצמאית. אקדמיה חופשית. אקדמיה שמחנכת דורות של צעירים לשאות שאלות, לבחון את הגבולות ולחפש דרכים לפרוץ אותם.

על זה אנחנו נלחמים. לא באנו לכאן להילחם עבור מטרות של חבורה של משיחיסטים, גזעניסטים, מיזוגיניסטים שבשילוב פוליטי נכלולי תפשו טרמפ על נאשם במצוקה ורוצים להרוס את מה ש נבנה כאן עד כה.

חודש אפריל השנה כלל שני חגי חירות. חג החירות ההיסטורי, פסח, וחג החירות הלאומי, יום העצמאות. חירות! איזו מילה. קשה להבין את החשיבות של חירות עד שמאבדים אותה אבל אז זה כבר מאוחר מדי כמאמר שירה של ג'וני מיטשל.

ערב טוב ראש-פינה.

וערב טוב חצור הגלילית וצפת וכל מי שהגיע לכאן מכל מקום שהוא.



ערב טוב שבוע 17 ואנחנו ממשיכים עד הסוף. לא נותר.

באתי לשאת דברים הערב כנציג האקדמיה באזור. לספר לכם עד כמה הדמוקרטיה חשובה בכדי שהאקדמיה תוכל להמשיך ולמלא את תפקידה. לחזור ולומר דבר מאוד פשוט: **בלי דמוקרטיה אין אקדמיה!** לפחות לא כמו שהיכרנו עד כה. ובלי אקדמיה אין לנו עתיד אפילו דומה למה שהיה עד כה. על זה בין השאר אנחנו חייבים להילחם.

כפרופסור לכלכלה הייתי יכול לתת לכם שעה של הרצאה על מה שכולנו כבר יודעים. יודעים מהשטח. לא צריך להיות פרופסור לכלכלה וגם לא סטודנט לכלכלה בכדי להבין את מה שיקרה כאן בלי דמוקרטיה. זה כבר מתחיל לקרות. אבל אני רוצה לדבר קצת על למה חשוב לכולנו שאקדמיה תהיה חזקה וחופשית. אתחיל בקטע קצר ממייל שאחד מהדייקנים בתל חי קיבל ממועמד שהצענו לו משרה. ישראלי שמלמד באויברסיטת קליפורניה ורוצה לחזור ארצה לגליל.

"תודה על ההבנה. אנחנו עדיין רוצים ומתכוונים לחזור לארץ. כפי שציינתי בהודעה הקודמת אנחנו מאוד מודאגים מהמצב והתהליכים שמתרחשים ומסלימים בחודשים האחרונים. בשיחות רבות שערכנו עם משפחה, חברים וגם אנשי אקדמיה אנחנו שומעים גם מאלו שמעולם לא התבטאו בצורה כזו – חכו

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

הלוואי שיכולתי לומר לכם מה יהיה בעתיד. אני לא. יש כל כך הרבה אי וודאות וכיום יותר מתמיד. אבל מה שאני כן יודע הוא שאותם ערכים של חוזק ונחישות שהביאו אותנו להי לחם על הארץ הזאת, הם אלו שיחזיקו אותנו יציבים בכל מה שעתיד לבוא.

ואחד מהמאפיינים של החוזק והנחישות הוא מה שאנחנו רואים כאן היום ובמשך החודשים האחרונים. כן, אתם! אנחנו!

ביחד הצלחנו לא מעט בתקופה האחרונה והאמת היא שאני אופטימי. **אני אופטימי כי כשאני מסתכל על כולם כאן אני יודע שהשמיים הם הגבול. והשמיים היום מעל ראש פינה ובעוד עשרות מקומות בישראל הם הגבוהים והבהירים ביותר.** ערב טוב לכולם ותודה.

בכנסים בינלאומיים, כשאני מדבר עם קולגות שלי מטורקיה וסין וכן, אפילו עם סורים ואירנים ווייטנאמים, כולם חיים בכאילו דמוקרטיה. אני שואל אותם מה המשמעות של לחיות ככה. התשובה בדר"כ היא שבהרבה דברים אין הבדל. הכל עובד כאילו כמו במדינה חופשית. מלבד דבר אחד. אסור לך לדבר נגד המשטר. ואם תדבר אתה יכול תוך זמן קצר להיעצר. **ואל תגידו לי שזה לא יכול לקרות כאן. זה יקרה אלא אם נילחם כעת.**

חברים שלנו נהרגו כשניסו להגן על המדינה. ההורים שלנו הגיעו מחו"ל ונלחמו לבנות את המדינה. הם נלחמו על הרעיון הציוני. על זה שליהודים תהיה מדינה. מדינה שתהיה מדינת היהודים אבל שתהיה גם מדינה דמוקרטית וחופשית. על זה הם נלחמו ועכשיו תורנו להילחם. זאת מלחמה שונה כי זאת מלחמה על רעיון. אבל בלי חופש זאת כבר מדינה אחרת **ואנחנו לא ניתן לזה לקרות.**



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' יורם רבין | המכללה למנהל

התקוממות עממית בממדים כה נרחבים: עצרות עממיות בכל רחבי הארץ במשך שבועות ארוכים, התקוממות של ציבור המשפטנים, בכירי הכלכלה, בכירי תעשיית ההייטק, אנשי ביטחון בעבר ובהווה, אנשי מילואים מחיל האוויר וחילות השדה, ראשי רשויות וראשי ערים, מובילי דעה מהתקשורת ומהאקדמיה והיד עוד נטויה. הפוליטיקאים שעמדו מאחורי הניסיון הנואל "**העירו דב מרבצו**". הציבור גילה בעצמו נחישות שלא ידע שטמונה בו, להגן על ערכים שבמשך שנים רבות נדמו כמובנים מאליהם.

התקוממות עממית זו, שסחפה את הארץ, מהווה את ההוכחה הניצחת כי "העגלה", שבעבר כונתה כ"ריקה", אינה ריקה כלל וכלל אלא עמוסה בערכים של דמוקרטיה, ליברליזם, הומניזם וכמיהה להגנה על זכויות אדם מצד רשויות השלטון ובעיקר מצדו של בית המשפט העליון.

יפים דבריו של גרוסמן, כי הציבור סירב לקבל בהכנעה את דימוי "העגלה הריקה", ולא ידע את תשוקת החירות שהייתה טמונה בו. "אנו עצמנו" כך אמר, "**לא שיערנו את מידת האהבה שהסתתרה בנו אל הוויית החיים הישראלית**".

שארל לואי מונטסקייה, הפילוסוף הצרפתי מעידן האורות, אשר השקיף מעבר לתעלה על הדמוקרטיה האנגלית בשנות התהוותה, כתב בספרו החשוב "רוח החוקים", משנת 1748, בזו הלשון:

"הרוצה משטר של מתינות יערוך את הדברים כך שכוח יבלום כוח".

גבירותיי ורבותיי,

ערב טוב.



אני עומד כאן היום כנציגה של האקדמיה הישראלית. בשעה זו התייצבו בכירי האקדמיה ב-33 מוקדי הפגנות בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת. זוכי פרס נובל, פרס ישראל ופרס אמת, נשיאים ורקטורים של אוניברסיטאות ומכללות בעבר ובהווה, וכולם מתגייסים לומר – **בלי דמוקרטיה אין אקדמיה**.

המחאה נגד הניסיון לבצע הפיכה משטרית בישראל היא אחד הניסים של דורנו, ולמיטב ידיעתי, היא מהווה דוגמה ומופת בעלי חשיבות עולמית להתעוררותו של עם המבקש, אולי אף דורש, להגן על הדמוקרטיה ועל חירות אזרחיו. יחמי ההפיכה המשטרית לא שיערו בנפשם כי המהלכים המסוכנים שניסו לבצע יעוררו

הפגנה בראשון לציון

מוצ"ש 29.4 | 20:00
ברחבת העירייה הכרמל 20, ראשל"צ
חניונים באיזור: תנין העירייה וחניון היקב

יאיר אלוני איש ימין סיום תעשיין	פרופ' יורם רבין נשיא המכללה למנהל	אלי אבידר ח"כ ושר לשעבר	נעמה לזימי ח"כ מפלגת הירבה	רון כץ ח"כ י"ש עשיר
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

אחרונה את סדרת הצעות "החוק המבושלות". הסכנה עוד לא חלפה. לכן, אני עומד כאן, כדי לחזק כל אחד ואחת מכן. שינסתם מותניים, תרמתם מזמנכם, ויתרתם על השגרה הנוחה, ונשמעתם לצו השעה. כל הכבוד.

ואף שאך חגגנו את יום העצמאות ה-75, יפים לענייננו דווקא מילותיו של שיר החנוכה:

בְּאֵנו חֶשֶׁךְ לְגֵרֶשׁ.

בְּיַדֵּינוּ אֹרֶךְ וְאֵשׁ.

כָּל אֶחָד הוּא אֹרֶךְ קֶטָן,

וְכָלֵנוּ - אֹרֶךְ אֵיתָן.

סוּרָה חֶשֶׁךְ! הִלָּאָה שְׁחוּר!

סוּרָה מִפְּנֵי הָאֹר!

ערב טוב לכם, חיזקו ואימצו. מי ייתן

שהמאמץ יישא פרי, ונביא את האור.

אכן, ביזור הכוח בין שלוש רשויות השלטון היא אחד מעקרונות הדמוקרטיה. ריכוז הכוח אצל רשות אחת – הרשות המבצעת – על חשבונן של הרשות המחוקקת והרשות השופטת היא סכנה ברורה ומיידית לדמוקרטיה. מדינת ישראל נעדרת מנגנונים מורכבים להפרדה יעילה בין רשויות השלטון. על מושכלות יסוד אלו עמד מנחם בגין בחיבורו "השקפת חיים והשקפה לאומית", עוד בשנת 1952:

"המשפט הבלתי תלוי הוא למעשה המבצר האחרון של חרות האדם בימינו. כל עוד מבצר זה קיים יש תוחלת להדיפת הגל העכור; בנפול מבצר המשפט, אין עוד מציל לאדם הנשחק בין אבני הריחיים של השררה."

על כן, ראוי שבית המשפט יהיה חזק, עצמאי, ושופטיו לא יהיו עושי דברו של הדרג הפוליטי. אנו כאן, כדי לוודא שכך יהיה.

המחאה המפוארת לשימור המשטר הדמוקרטי בישראל, שמירה על הפרדת הרשויות, שמירה על עצמאותו של בית המשפט, ועל מערכת האיזונים והבלמים – היא אינה אך הערת שוליים אלא פרק מפואר בתולדות הדמוקרטיה הישראלית.

עוד נקווה, כי יבוא יום, שנראה את הכוחות המרכזיים בחברה הישראלית מתאחדים כדי לנסח חוקה לישראל, שתהיה מבוססת על עקרונות דמוקרטיים, ערכים יהודיים אוניברסליים, הפרדת רשויות ועקרונות הכרזת העצמאות.

עם זאת, קיים חשש, כי המחאה תדעך, וכי הממשלה מחכה לשעת כושר להעלות להצבעה



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' עדי קמחי מכון ויצמן למדע



בזכות החופש האקדמי לחקור את האמת המדעית בשקיפות, בשוויון, ולפי שיקולים מקצועיים בלבד ללא סייגים!!!

לחרדתי, רצף האירועים ב 122 הימים האחרונים מאיים על כל ההישגים. אם מצרפים ביחד את כל הצעות החוק שהונחו על השולחן, מצטיירת בבירור חתירה מסוכנת של הממשלה לשליטה על מערכת המשפט, פגיעה בזכויות הפרט, הדרת נשים, השתלטות על התקשורת, המשטרה, וביסוס של אי שוויון בנטל. והאקדמיה, היא המטרה הבאה של המשטר, כפי שכבר הצהירו מספר בכירים בממשלה, וביניהם יריב לוין, ולא מפתיע, שהרי **אקדמיה חוקרת, חופשית וביקורתית מהווה איום על כוחם של משטרים לא דמוקרטים.**

לפיכך אני צופה:

1. התערבות של הממשלה בחומרי הלימוד וכווני המחקר של האוניברסיטאות, והשתלטות

ערב טוב לרחובות והסביבה, שמחה להיות אתכם כאן. אני עדי קמחי פרופ במכון ויצמן, חוקרת את תפקודם של התאים בגופינו במצבים בריאים ובמחלות, ומזה שלושה עשורים מנחה ומטפחת דורות של סטודנטים מוכשרים לתארים מתקדמים. נולדתי וגדלתי בישראל וכאן אני מגדלת באהבה את ילדי ונכדי. אני מתייצבת מולכם היום בדאגה רבה כדי להתריע שהאקדמיה הישראלית עומדת להיפגע קשות לאור הניסיונות של הממשלה לבצע הפיכה משטרית. ואני אומרת לכם:

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה!

המדע והטכנולוגיה בארץ הם מהטובים בעולם, גאווה גדולה! יש לנו אוניברסיטאות מכללות, ומכוני מחקר מצוינים שבונים את עמוד השדרה של הכלכלה, התעשייה, הרפואה, החקלאות, והתרבות בארץ. **זה**



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

תמונה עגומה מאוד ואני אומרת **בושה בושה**.

חלקכם בוודאי שואלים: אולי אני מגזימה? ותשובתי: **בפרוש לא**, יש דוגמה חיה של מה שקרה וקורה בהונגריה. ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן ביצע הפיכה משטרית באמצעות שורה של צעדים דומים. הוא התחיל בהשתלטות על בית משפט עליון, ויחד עם חקיקת חוקים נוספים הוביל לפגיעה קשה בחופש האקדמי ובעצמאותה של האקדמיה ההונגרית. זה כלל התערבות פוליטית בתכנים, סנקציות על מרצים, פיטורים, מינויים פוליטיים, והפרטה של האוניברסיטאות בכדי להימנע מביקורת ציבורית.

בנוסף יצאה בימים אלו הודעה רשמית של הקהילה האירופית לכל המוסדות האקדמיים באירופה להפסיק לאלתר כל מגע עם אוניברסיטאות וגופים טכנולוגים בהונגריה, כלומר בידוד מוחלט של האקדמיה ההונגרית. אז לסיום, להונגרים מאוחר מידי להחזיר את הגלגל אחורה. אנחנו לעומת זאת נמצאים בשלב שעדיין ניתן למנוע את ההידרדרות הצפויה באקדמיה שלנו. נמשיך במאבק הציבורי ללא לאות גם אם יהיה ממושך ומתיש, תוך כדי ניצול של כל האמצעים שברשותנו.

לא נרפה עד שנעצור את ההפיכה המשטרית למען עתיד טוב לילדנו. צריך לעשות הכול, ובאמת הכול כדי לעצור את הטירוף הזה.

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה!

תושבות ותושבי רחובות והסביבה



בואו להפגין יחד עם

צעדת הצעירים לדמוקרטיה דור העתיד

ישאו דברים:

משה קראדי
המפכ"ל לשעבר

אלוף במיל' עמנואל סקל
תושב רחובות

פרופ' עדי קמחי
מכון ויצמן למדע
פרס ישראל במדעי החיים

יובל מנדלסון
מוזיקאי ומורה לאזרחות

שבת
29.4.23
17:00

17:00 צומת פארק המדע - כביש רחובות נס ציונה
16:45 הרצל פינת ש. בן ציון לצעדה שתצא לכיוון פארק המדע

על המועצה להשכלה גבוהה, מטרות קלות לביצוע שהרי תקציב האוניברסיטאות תלוי במימון הממשלתי.

2. שינוי הרכב הסגל של האוניברסיטאות כולל קצוץ בתקנים של נשים, ערבים, להטבים, ואיך? דרך פוליטיזציה של וועדות מנויים באקדמיה, כוונות שכבר נזרקו לחלל האוויר.

וכאן אני רוצה להדגיש: **האקדמיה הישראלית מקדמת ומטפחת את חברה בהתאם לכישרונות שלהם עם קריטריונים שקופים ומוגדרים בלי הבדלי מגדר, דת, או גזע. מנויים פוליטיים לא מקצועיים ידרדו את האקדמיה אל התהום.**

פגיעה נוספת תגיע מהקהילה הבינלאומית שתצמצם קרנות והשקעות למחקר ופיתוח ותביא לבריחת מוחות מהארץ. סך הכל

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' עמית שכטר מכללת אורנים



ערב טוב,

בשלושים וחמש עצרות ברחבי הארץ מתייצבות ומתייצבים הערב בכירות ובכירי האקדמיה בישראל, כדי לומר בקול אחד – **בלי דמוקרטיה אין אקדמיה.**

שמחתי מאד כשנתבקשתי להופיע בפני העצרת ברמת השרון. שמי עמית שכטר, אני חוקר משפט ותקשורת, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ואני מכהן עכשיו כנשיא מכללת אורנים היושבת בפאתי טבעון. אבל גדלתי כאן ברמת השרון, אני בוגר בית ספר נווה מגן, בימים שעוד היה בית ספר יסודי שמונה-שנתי; בוגר התיכון המקיף השרון ע"ש רוטברג, כשעדיין היה התיכון היחיד ברמת השרון; וחשוב לא פחות מכל אלה, בוגר שבט צופי נווה-מגן.

אנחנו מתייצבים הערב בכל הארץ, משום שהקנוניה לחיסולה של הדמוקרטיה הישראלית, משמעותה גם חיסולה של האקדמיה הישראלית על יכולותיה, הישגיה ומעמדה הבינלאומי. המדע הישראלי והישגיו, מוכרים בכל העולם. מדענים ישראלים זוכים בפרסים היוקרתיים ביותר, מרצים בכנסים החשובים ביותר, מפרסמים את מחקריהם בממות החשובות ביותר ומזמנים חדשות לבקרים להופיע, ללמד ולחקור במוסדות המובילים בעולם.

אבל לא ניתן להגיע למעמד הזה אלא אם נמשיך לקיים כאן מדינה דמוקרטית, ולכן זה מה שבאנו לדרוש היום – **דמוקרטיה.**

יש אלפים רבים, אולי מיליונים ברחבי המדינה, שמוכנים לקנות את השקר ש"דמוקרטיה היא

שלטון הרוב".

אבל דמוקרטיה היא הרבה יותר משלטון הרוב. הכרעת הרוב, היא המנגנון קבלת החלטות בדמוקרטיה, אבל בואו לא נתבלבל – זה הוא מנגנון טכני, בדמוקרטיה ישנם ערכים שבלעדיהם הכרעת הרוב היא שקר.

כדי שהכרעת הרוב תהיה הכרעת אמת – צריכים להתקיים לפחות שני תנאים בסיסיים: צריך שכל הקולות יהיו שווים, וצריך שאפשר יהיה להתווכח, להציג עמדות מנוגדות, לשכנע.

כדי לומר שמתקיימת כאן דמוקרטיה צריך שיהיה כאן שוויון ושיהיה כאן חופש ביטוי, וחופש דעה וחופש מחשבה. אחרת זו לא דמוקרטיה!

ומי אמור לפקח על הממשלה והכנסת שלא יקחו מאיתנו את החירויות האלה? יש רק גורם אחד – בית המשפט.

אז איך לוקחים מהציבור את החופש ואת השוויון? דבר ראשון – מחסלים את מערכת המשפט.

ואז, כשבתי המשפט יהיו שפוטים של השלטון אפשר להעביר איזה חוקים מטורפים שרוצים!

בבסיס ההפיכה עומד חיסול היכולת של מערכת המשפט לפקח על הממשלה והכנסת.

מאז שהוקמה הממשלה הנוכחית הוגשו על ידי הקואליציה לכנסת מאה חמישים ושלוש, אני חוזר על המספר – מאה חמישים ושלוש! הצעות חוק המערערות על היסודות של הדמוקרטיה. תגידו לי, זאת לא בושה?

רוצים דוגמאות להצעות שפוגעות בחופש הביטוי, המחשבה והשוויון?

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

בלי מערכת משפט עצמאית וחזקה, לא יהיה מי שיעצור את החוקים האלה ויקבע שהם עומדים בניגוד לזכויות היסוד שמבטיחה הדמוקרטיה. לא תהיה כאן מערכת חינוך ראויה, לא תקשורת חופשית, לא גישה חופשית למידע וגם אקדמיה ראויה לעצמה לא תוכל להתקיים, כי בלי דמוקרטיה אין אקדמיה.

גם ההיפך נכון. בלי אקדמיה אין דמוקרטיה: בלי אלו שמכירים את ההיסטוריה, בלי מי שיודעים לבטא את עצמם בשפה עשירה ומדויקת, ללא מלומדות ומלומדים המסוגלים לזהות תהליכים בחברה, מבינות את המשטר הדמוקרטי על היבטיו ותיחכומו ומחויבים לבירור האמת ולעקרונות של צדק. ודאי שאיננה יכולה להתקיים ללא מדע הנלמד ללא פחד וללא ידע הנרכש בשיטתיות.

נוהגים לומר שהאקדמיה היא מגדל שן. אבל אנחנו ירדנו ממגדל השן והצטרפנו לשורות המחאה, משום שבלי אקדמיה חזקה לא תהיה כאן דמוקרטיה ובלי דמוקרטיה אין אקדמיה.

חוק שמאפשר לשלול תקציבים ממוסד אקדמי בו נאמרו דברי תמיכה בפעולות נגד עקרונות המדינה. איזה עקרונות בדיוק? העקרונות של ביטול מערכת המשפט?

חוק לסגירת תאגיד השידור הציבורי. היש מדינה מערבית דמוקרטית שאין בה משדר ציבורי?

חוק שמחייב לימודי תורת ישראל בכל בתי הספר, לפי תכנית לימודים שייקבע השר! ראיתם מדינה דמוקרטית שבה שר קובע תכנית לימודים?

חוק שאוסר על בתי ספר יסודיים לקיים פעילות על נטייה מינית וזהות מגדרית.

חוק לחיזוק שליטת הפוליטיקאים בספריה הלאומית! אתם גם תגידו לנו איזה ספרים לקרוא?

חוק שאוסר לעזור למי שרוצה לצאת בשאלה. לחזור בתשובה מותר, אפילו יש לזה תקציב!

תגידו לי, זה לא נשמע לכם טירוף? אתם השתגעתם?



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' רות הלפרין-קדרי אוניברסיטת בר-אילן

שבוע טוב רעננה,



תודה שהזמנתם אותי, בתום המועדים הלאומיים - החל מיום השואה, דרך יום הזיכרון, ובסיומם יום העצמאות, ולקראת תחילת מושב הקיץ של הכנסת

אני באה לכאן כאשה, פמיניסטית, דתיה, אני באה לכאן כחוקרת וכמרצה למשפטים, חברה בפורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

אני באה לכאן כאשת אקדמיה, כחלק ממהלך רחב שבמסגרתו בערב אחד נואמים ונואמות שלושים וחמישה בכירי ובכירות האקדמיה, בכל רחבי הארץ

אני באה לכאן כאמא וכסבתא ובעיקר, אני באה לכאן כישראלית, דור שני לשואה, שמעולם לא העלתה על דעתה בית אחר

ובכל אחת מהזהויות האלה אני חרדה

אני חרדה כאשה וכפמיניסטית, כי הממשלה הזו הכריזה מלחמה על נשים, ממשלה שהיא כמעט נטולת נשים, שפועלת להרחבת סמכויות בתה"ד הרבניים, ושמונעת מהלכים שנועדו להילחם באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, שנשים בישראל ניצבות כיום בפני האיום הגדול ביותר על מעמדן, זכויותיהן, עתידן ועתיד בנותיהן, מאז קום המדינה.

אני חרדה כדתיה, כי ממשלה גזענית ומיזוגנית שמקדמת חוקים של אפלייה ושל הדרה על בסיס מגדר ועל בסיס לאום, והכל מטעמי אמונה דתית, ממשלה כזו נושאת את

עצרת ענק רעננה עם הפנים קדימה

מוצ"ש 29/04

בהשתתפות

בני גנץ רב אלוף במילואים הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר	עמוס מלאך אלוף במיל', לשעבר ראש אמ"ן, מראשי מטה המאבק	מאיר שטרית שר המשפטים ושר האוצר לשעבר
--	---	---

אמנים אורחים: אביה טייר ודוד שוורץ

צאת שבת
התכנסות מול בניין העירייה

20:00
צעדה לאורך אחזה

20:15
תחילת עצרת בחניון היובל מול יד לבנים

שם ה' לשווא ופועלת בשם הדת היהודית שהיא איננה היהדות שלי.

אני חרדה כחוקרת וכמרצה למשפטים, כי סירוס של בג"צ יותיר את כולנו ללא כל הגנה מפני פגיעה בזכויות אדם על-ידי ממשלה שהיא תאוות כוח ללא מיצרים.

אני חרדה כאשת אקדמיה, כי הממשלה הזו מאיימת על החופש האקדמי, ובלי חופש אקדמי אין אקדמיה.

אני חרדה כאמא, כי לראשונה בחיי אינני בטוחה בעתיד שיש כאן עבור ילדיי.

ולכן, כישראלית שלעולם גם לא תעלה על דעתה בית אחר, אני יוצאת להפגנה מדי מוצאי-שבת, שבעה-עשר שבועות רצופים כי אני יודעת היטב, וכמוני יודעים עוד מאות אלפי ישראליות וישראלים, שישראל ביום שאחרי ההפיכה, שתישאר "דמוקרטית" רק בשם, בקליפה, אבל במהות ובתוכן היא תידמה

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

**הקדושים של כל הדתות; ונאמנות
לעקרונות מגילת האו"ם.**

ולכן מאות אלפים מפגינים כל שבוע, ולכן
אלפים - כולל אנשי ונשות אקדמיה - מקדישים
כעת את כל זמנם למלחמה על הבית,
למלחמה על היסודות שעליהם הוקם לפני 75
שנים, כי בלעדיהם אין לנו בית, **ואין לנו בית
אחר.**

**והבית הזה חייב להכיל את כולנו -
חילוניים דתיים וחרדים, יהודים וערבים,
מזרחים ואשכנזים, נשים וגברים - אין מצב
שלא נעמוד במשימה.**

נעשה ונצליח!

עד אימה למשטרים אוטוריטריים, ישראל כזו
כבר איננה המדינה שעליה חלמו ואותה בנו
הוריי אחרי המלחמה, והיא איננה המדינה בה
אני מייחלת שיגדלו ילדיי ונכדיי.

כי עבורי, ועבור מאות אלפי ישראליות
וישראלים, הנס הזה ששמו מדינת ישראל,
שהשבוע חגגנו 75 שנים להקמתה, יקר לנו
מכדי שנשלים עם הפיכתה של ישראל למדינה
לא-דמוקרטית, אנטי-ליברלית, שמפנה עורף
לעקרונות היסוד שהתחייבה להם במגילת
העצמאות: **החירות, הצדק והשלום לאור
חזונם של נביאי ישראל; שוויון זכויות
חברתי ומדיני גמור לכל אזרחי המדינה
בלי הבדל דת, גזע ומין; חופש דת, מצפון,
לשון, חינוך ותרבות; שמירה על המקומות**



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

ד"ר נורית צימרמן מכללת ספיר

בשיעור האזרחות הארוך שכולנו שותפים לו כרגע הציבור הישראלי מקבל את הציון מאה, ואתה והממשלה שלך מקבלים ציון נכשל.

אנחנו, האזרחיות, מבינות מצוין שדמוקרטיה היא שלטון העם למען העם, ולא שלטון הרוב למען קבוצות אינטרסים, או למען מנהיג כזה או אחר.

יותר מ 150 הצעות חוק מקדמת הממשלה הזאת, ואין בהן דבר למען הציבור – לא למלחמה ביוקר המחיה, ולא לקידום הפריפריה או הבריאות או החינוך, אלא רק לקידום האינטרסים הצרים של פוליטיקאים ולהעמקת השחיתות וחוסר השוויון.

אנחנו האזרחים מבינים היטב שדמוקרטיה היא שלטון החוק ושוויון בפני החוק. אנחנו מבינים שהממשלה שלך מבקשת לשים את עצמה מעל החוק וליצור מציאות שבה אין איזונים ובלמים, ואין שום פיקוח על מה שתוכל לעשות וכל זה כי ביהמ"ש העליון והיועצים המשפטיים מפריעים לה להגשים את תכניות העל שלה – אם זה ביטול המשפט, או סיפוח ואפרטהייד, או כינונה של מדינת הלכה שמפלה נגד ציבורים ענקיים.

אנחנו מבינות היטב, שדמוקרטיה תלויה במוסדות דמוקרטיים חזקים – בית משפט עצמאי, תקשורת חופשית, אקדמיה תוססת. דמוקרטיה לא יכולה להתבסס על פוליטיקאים ציניים שמפרסמים סרטונים ומבטיחים בהם שלא יפגעו בזכויות הפרט.

אנחנו יודעים שדמוקרטיה כרוכה בשוויון: שאין אפשרות לקיים דמוקרטיה אמיתית וחזקה בלי שוויון אמיתי – בין חרדים לחילונים, בין מתנחלים לתושבי הפריפריה, בין יהודים לערבים ובין גברים לנשים. אי אפשר לקיים דמוקרטיה בלי סולידריות ובלי הגנה על החלשים ביותר בחברה.

ערב טוב שער הנגב!



שמי נורית, אני מרצה למשפטים פה במכללת ספיר – גאה ונרגשת לדבר כאן היום, ליד הבית האקדמי שלי – כנציגת פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה וחברה במטה המאבק של האקדמאים נגד ההפיכה המשטרית.

אני גאה לדבר כחלק מקבוצה גדולה של אקדמאים שיצאו מהכיתות ומהספריות ומהמעבדות כדי להיאבק על הדמוקרטיה הישראלית ולהשמיע קול ברור כנגד ההפיכה המשטרית.

והכי חשוב, אני גאה להיות חלק מהמחאה המרגשת וההיסטורית של ציבור ישראלי ענק, שלמרות מערכת משומנת של תעמולה ופייק ניוז, למרות מתקפות חזרות ונשנות על האמת, למרות הסתה מופרעת ורצופת שקרים כנגד בית המשפט העליון ולמרות חינוך כושל לאזרחות – ציבור ענק שיוצא מהבית כבר ארבעה חודשים והוא המגן האחרון של ישראל כנגד קואליציה שיכורת כח שמבקשת לשנות את כללי המשחק ומנסה לשכנע אותנו שדמוקרטיה משמעה שלמי שניצח בבחירות מותר לעשות הכל.

ראיתי את ראש הממשלה נתניהו מתראיין לרשת טלוויזיה זרה ואומר שם, בזלזול, שרוב המפגינים נגד "הרפורמה" לא מבינים אפילו על מה הם מפגינים. אז אני כאן כדי לומר – הציבור הישראלי מבין מצוין מה מוטל על הכף, מבין מה אתם מנסים לעשות, ויוצא מהבית כדי להילחם על הזכות להישאר חופשי ובעל זכויות בארצו הדמוקרטית.

הציבור מבין כל כך טוב שלמעשה, אחרי שלושה חודשים של הפגנות, ואחרי שהרסתם את הכלכלה ואת יחסי החוץ, שר המשפטים שלך בעצמו הודה "שנפלה טעות בהצעת החוק שקידם" והיא בעצם מקדמת דיקטטורה.

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

ללא אקדמיה חופשית, כפי שאין אקדמיה ללא דמוקרטיה. הממשלה הזו לא תעצור בבתי המשפט ואחרי שתחריב את אלה תפנה לקדם את הרס האקדמיה עם הצעות שעלו כבר כמו למשל ביטול הקביעות.

אנחנו, האקדמאים והאקדמאיות לא ניכנע לשיח פופוליסטי רדוד שמסית כנגד אליטות ושם ללעג את ההעמקה, את הידע ואת המומחיות, שיח שבז להשכלה. אנחנו נמשיך להיאבק על אקדמיה חופשית ותוססת, על חופש ביטוי אקדמי, על חופש המחשבה והיצירה. אנחנו נאבק על הזדמנות שווה לכל ילד וילדה במדינת ישראל – לא משנה איפה הם נולדו – לרכוש השכלה טובה ואיכותית, כי השכלה היא אחד האפיקים המרכזיים לצמצום פערים וקידום השוויון. הממשלה הזו, שמטיפה לגיוון בבית המשפט העליון – הצביעה נגד חוק שמבקש לאסור על הפלית תלמידות מזרחיות ואתיופיות במוסדות לימוד, לא תמכה בחוק שיאפשר לאימהות חד הוריות לרכוש השכלה מבלי לפגוע בקצבת הבטחת ההכנסה שלהם. שר האוצר, באחת ההחלטות הראשונות שקיבל, ביטל הטבה מאד משמעותית שנהנו ממנה מכללות בפריפריה, כמו למשל מכללת ספיר כאן בשער הנגב. הממשלה הזו פוחדת מהשכלה, כי **השכלה היא אמת וידע הוא כוח לאזרחים ולא לשלטון.**

הערב הזה הוא ערב קריטי למחאה המדהימה הזו – מחר חזרת הכנסת לעבודה מלאה ואנו נימצא במרחק הצבעה אחת מהשתלטות הקואליציה על הועדה למינוי שופטים. המחאה נמשכת זמן רב, ובאופן טבעי, יש שחיקה ועייפות. המצב הפוליטי משפיע לרעה על כולנו. לכן הערב חשוב להסתכל אחורה בגאווה על כל מה שכבר השגנו, וקדימה, בנחישות ובאופטימיות – **כי ישראל לא תהיה דיקטטורה, לא במשמרת שלנו!**

אנחנו מבינות ומבינים, ולכן נילחם בכל הכוח במכונת השקר היעילה שבניתם פה, בערוצי תעמולה שמספרים לנו שקרים מבוקר ועד ערב. שמנסים לשכנע אותנו ששחור הוא לבן ושבוקר הוא לילה. אנחנו לא נתעייף מלהצביע על השקרים ולהסביר שלא – בג"ץ הוא לא בעד אנשים ולא בעד טרוריסטים כמו ששר המשפטים שלנו מעז לעמוד ולהגיד בלי בושה.

בג"ץ הוא לא חונטה של שמאלנים ולא חבר מביא חבר, ולא מחליט לפי מה שבא לו, ולא הביא את המסתננים לישראל. בג"ץ לא מפריע לממשלה להילחם ביוקר המחיה, או לקדם את החינוך והבריאות והרווחה, או להילחם בפשיעה ההולכת וגוברת ובשישים מקרי רצח בחברה הערבית רק מתחילת השנה. בג"ץ הוא התירוץ של שרים כושלים ועצלנים שלא מצליחים לקדם מדיניות או למשול ומוצאים בו שער לעזאזל.

בג"ץ הוא מגינם של החלשים, של המיעוטים של הנשים. בג"ץ דאג למגן את בתי הספר בשדרות, הגדיל את הפיצויים למפוני ההתנתקות, הגדיר תנאי מינימום לקיום בכבוד, והעניק זכויות ללהט"בים.

זה נכון, שבית המשפט העליון, כמו גופים אחרים בישראל, חשוב שיהיה מגוון יותר. אבל אין קשר בין השינויים שהממשלה הזו מקדמת ובין יצירת מגוון. הממשלה הזו – שאין בה כמעט נשים, או להט"בים, שאין בה בכלל ערבים, ודרחים, ואתיופים ויוצאי ברית המועצות ואנשים עם מוגבלות – הממשלה הזו, שמבקשת להרחיב את סמכויותיהם של בתי הדין הרבניים שאין בהם בכלל נשים – היא לא תטיף לנו על מגוון. לא מגוון הממשלה הזו מבקשת לקדם אלא שופטים מטעם, שופטים לא מקצועיים ולא עצמאיים.

ולבסוף, דמוקרטיה הולכת יד ביד עם השכלה ונאורות. היא זקוקה לאלה כדי לקיים שיח ביקורתי, מובילות חברתית ורעיונות חדשים. אין דמוקרטיה

בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

פרופ' אהרון צ'חנובר - הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

מדע בנוי על חופש אקדמי
שלא ניתן להפרידו מחופש שלטוני או תרבותי

לא ניתן להיות איש אמת במדע
ומכופף אמת בחיי היום יום!

מדינות שאין בהן חופש מלא
אינן שחקניות על מגרש המדע והטכנולוגיה –
ראו את רוסיה הגדולה במלחמתה באוקראינה
עם טכנולוגיה שנכנעת ללא קרב לזו המערבית

מדענים לא יוכשרו כאן, אחרים יעזבו,
ואלה שרואים בישראל את מולדתם ונמצאים
בחו"ל – לא יחזרו!

בישראל, מדע איננו ענין לסקרנות אנושית
בלבד –

הוא איננו פריבילגיה –
הוא הרבותא היחידה לקיומנו הבטחוני
והכלכלי!

**מדע לא יתקיים צד בצד עם ההפיכה
המשטרית!**

הדיון הרבה יותר רחב מהרכב הועדה לבחירת
שופטים –

מדובר ב-150 חוקים,
שלא ניתן יהיה לדון בכל אחד ואחד מהם
לפרטיו ולהתפשר

חוק אי הגיוס, למשל –
יחסל את מושג צבא העם והנשיאה בנטל

חוק דרעי 2 –
יכשיר עבריינים מורשעים לתפקידי שרים

**שלום חברות וחברים.
מתנגדי הפיכת ישראל
לדיקטטורה דתית משיחית!**



לרגע היה נדמה, כי עם הצפירה נשמעת גם
קריאתו של ראש הממשלה: "כולנו אחים"

אך בהפגנה בירושלים –
עשרות אלפים רמסו ברגליהם את תמונות
שופטי העליון והיועצת המשפטית לממשלה –
והפכו את ירושלים לטהרן!

השר לוי, בדברי בלע שקריים קרא לשופטים:
"תומכי אנסים וטרוריסטים" //
אל נאמין לרגע לקריאתם: "אחים אנחנו"!

הפצצת השטיח שאנחנו נמצאים תחתיה
איננה רפורמה, אלא הפיכה משטרית,
ושקר גס הוא לומר שמדובר ברצון הבוחר!

ה"רפורמה" לא הופיעה בשום מצע בחירות,
בשום הסכם קואליציוני,
וגם לא בנאום ראש הממשלה
עם השבעת ממשלתו כשהציג את יעדיה

ה"רפורמה" הייתה סוד כמוס מכוון בעורמה
שצף הרבה אחרי כרעם ביום בהיר

הפגיעה בכלכלה
הפגיעה ביחסים הבינלאומיים,
והפגיעה בביטחון הפנימי והחיצוני של ישראל –
הן עובדות מוגמרות

אך עד מהרה הפגיעה תהיה
במחקר, במדע ובטכנולוגיה בישראל
שהם הבסיס לקיומה הכלכלי והבטחוני!

בני דמוקרטיה אינן אקדמיה

**"יש לזרוק את כל ערימת החוקים הזו לפח
האשפה!"**

ההיסטוריה תזכור את ההפגנות הנמשכות
הללו

ואת הנחישות וההתמדה של מאות האלפים
שקמו יום ביומו, ערב בערב,

מול מכריתי הדמוקרטיה והרס החלום הציוני

אתם אלו שתביאו את הניצחון!

ימים קריטיים לפנינו –

אל נירא ואל ניחת!

נחריף המאבק ככל שיידרש

וננצח גם ננצח בקרב הזה!

חוק ההסדרים –

מפנה תקציבי מחקר למוסדות המכשירים
מאות אלפי ילדים לחיי עוני וניוון

והשר וסרלאוף בחוצפתו

מציע מדיניות ממשלתית הנסמכת על חוק
הלאום

והופכת את ישראל למדינת אפרטהייד!

מדובר במפולת שלגים, בבליץ שלא ניתן לדון
ולהתפשר עליו!

כי מטרת החוקים הללו אחת –

להרוס את הנרטיב הציוני של מדינה דמוקרטית
עם ערכים היסטוריים יהודיים,

ולהפוך את ישראל לדיקטטורה דתית!

כמו שאמר נשיא המדינה טרם פתח במסע
הפשרה:



בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

אחרית דבר

לא תם ולא נשלם ובטח לא מושלם. בימים כתיקונם לא היינו חולמים להוציא חוברת במהירות כזו. כל נאום היה עובר עריכה קפדנית, שעות היינו שוקדים על בחירת הצילומים וימים היו עוברים בדיונים על הקשר בין מבנה החוברת למסר שלה. אלו לא ימים רגילים. אצנו להוציא את המכלול אליכם בלי לדקדק בכל קוצו של יוד. רצינו להעביר את הרוח הנפלאה של כל כך הרבה מארגנים ונואמים ברחבי הארץ. לכן במקום עיצוב מושלם אתם מקבלים בדיוק מה שהיה שם ערב של ה-29 לאפריל 2023. חלק מהשגיאות במקור וחלק עלינו, זו המחאה זו הדרך.

איתי אטר, אוניברסיטת תל-אביב
נורית גרונאו, האוניברסיטה הפתוחה
עמיחי ורדי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עדי חן, הטכניון
קרינה יניב, מכון ויצמן
דורון כהן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
נועה לביא, האקדמית תל-אביב יפו
לילך עמירב, הטכניון
עופר פירסטנברג, מכון ויצמן
יועד צור, הטכניון
אלון קורנגרין, אוניברסיטת בר-אילן
צמרת ריקון, מכללת אורנים
יאיר שגיא, אוניברסיטת חיפה
נילי מור, האוניברסיטה העברית

עורך: אלון קורנגרין

עריכת וידאו: איה צליל

עריכה גרפית: רונית כהן-ספר

צילום: אילן פייגנבאום, אלון קורנגרין, אסף הלחמי, גל מוסונזון, דינה בן-יקיר, זיו אורן, טלי ברמן, יוסי זימברוביץ, יעל פדר, לוטם יהל, נעם אמיר, עופר יזהר, עמי ורדי, רווית אלקיס, תמר אלמוג, וציבור המפגינים.





בלי דמוקרטיה אין אקדמיה

